

Προλογικό

Τὸ παρὸν τεῦχος, τὸ δεύτερο τοῦ 91ου τόμου τοῦ περιοδικοῦ *Θεολογία*, εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ περιλαμβάνει ἄρθρα θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται ἡ ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση τοῦ Χρήστου Καρακόλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Οἱ περὶ Ἰουδαίων ἀπόψεις τοῦ ἱεροῦ Φωτίου», ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸ πλαίσιο τῆς ἐτήσιας ἐκδηλώσεως πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγ. Φωτίου, κατὰ τὴν κοινὴ σύσκεψη τοῦ Προέδρου, τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερωνύμου, καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῶν κοσμητόρων, προέδρων καὶ καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν 6η Φεβρουαρίου 2020.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Christine Chaillot, ἐρευνήτρια καὶ συγγραφέας, πραγματεύεται τὸν θεσμὸ τῶν διακονισσῶν στὴν ἀγγλόγλωσση μελέτη της ὑπὸ τὸν τίτλο: “Female diaconate in the Oriental Churches in the past and today”. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Dragan Karan, Ἐπίκ. Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, μὲ θέμα: «Ἡ ἐπίδραση τοῦ μανιχαϊσμοῦ στὴ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό». Ἐπεταί τὸ ἄρθρο τοῦ Γεωργίου Ἀνδρουτσόπουλου, Ἐπίκ. Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἁγία Γραφή καὶ Σύνταγμα» καὶ ἀκολουθῶς ἡ μελέτη τοῦ πρωτοπρ. Ἀθανασίου Μελισσάρη μὲ θέμα: «Ψυχὴ καὶ σῶμα: ἑτεροβαρῆς διάκριση ἢ ἀδιάσπαστη ὁλότητα;». Ἐπειτα ἡ Εὐὴ Βουλγαράκη-Πισίνα ἐξετάζει διεξοδικὰ στὸ ἀγγλόγλωσσο ἄρθρο της τὸ θέμα: “Dialogue and mission at the Intersection of Three Continents. The Case of Arabic Theology” καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἰωάννης Φειδᾶς στὸ γερμανόφωνο ἄρθρο του τὴν Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀφανάσιου.

Ἀκολουθῶς ὁ Παναγιώτης Καμπούρης μελετᾷ «Τὸ ζήτημα τῆς ἀθανασίας στὴν ἀρχαιοελληνικὴ καὶ τὴ χριστιανικὴ σκέψη καὶ σὲ

Ἰουδαϊκὰ Ἀποκαλυπτικὰ ἔργα» καὶ ὁ Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος ἐρευνᾷ τὸ θέμα: «Ἡ διαπολιτισμικὴ θεώρηση τῆς φτώχειας στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὸ Κοράνιο». Ἐπεταὶ τὸ ἄρθρο τοῦ Νεκταρίου Κουτσοουρούμπα ὑπὸ τὸν τίτλο: «Τὸ “φιλόνεικον φρόνημα” ὡς νόθευση τοῦ συνοδικοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ἡ μελέτη τοῦ Δημητρίου Βαχαβιώλου μὲ θέμα: «Πατριαρχικοὶ ὄφικιάλιοι καὶ σταυροπηγιακὰ μοναστήρια σὲ σχέση ἀλληλεξάρτησης: Ὁ Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος (ca 1730-1778) καὶ τὸ σταυροπηγιακὸ μονύδριον τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Τρύπη Λακωνίας». Τέλος ὁ Λεωνίδας Κατσίρας ἐξετάζει τὸ θέμα: «Ἡ συμβουλευτικὴ παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο».

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» ὁ Ἡλίας Μαζοκοπάκης μελετᾷ τὸ θέμα: «Διατροφικὰ λιπίδια καὶ ψυχοσωματικὴ υἰεία. Ἱατρικὴ καὶ θεολογικὴ προσέγγιση».

Ἐν συνεχείᾳ, στὴ στήλη «*In Memoriam*» δημοσιεύεται τὸ κείμενο τοῦ Καθηγητοῦ Δημητρίου Δ. Τριανταφυλλόπουλου γιὰ τὸν ἀείμνηστο θεολόγο Κωνσταντῖνο Σ. Γρηγοριάδη μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση δύο ἐτῶν ἀπὸ τὸν θάνατό του.

Τὸ τεῦχος ὀλοκληρῶνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στήλες του, στὶς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στὸν ὀρθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ κόσμον, ἤτοι τὰ «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν ἀναφορὰς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τὰ «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ «Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρίσεις καὶ παρουσιάσεις βιβλίων καὶ τὸ «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις.

Τὸ ἐπόμενο τεῦχος τῆς *Θεολογίας* [91, 3 (2020)] θὰ εἶναι ἀφιερωματικὸ μὲ θέμα: «Ἀνθρωπολογία καὶ Μετανεωτερικότητα», τὸ ὁποῖο θὰ κυκλοφορηθεῖ περὶ τὰ τέλη τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Ἀλέξανδρος Κατσίρας