

Δελτίο Τύπου Νο: 18/23 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών/CEC, εκδοθέν από κοινού με την Επιτροπή Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη/CCME

Όχι στα προσφυγικά κέντρα Γκουαντάναμο: Οι Εκκλησίες κάνουν έκκληση για ασφαλή διέλευση στη συνέχεια της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2018

Οι Εκκλησίες στην Ευρώπη αντέδρασαν με απογοήτευση στα αποτελέσματα της χθεσινής (28/6) συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες αναφορικά με το μεταναστευτικό. Ο Τόρστεν Μόριτζ, πρόσφατα εκλεγείς στη θέση του Γενικού Γραμματέα του CCME, επέκρινε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου. “Για μια ακόμα φορά η σύνοδος κορυφής απέτυχε στο να συζητήσει πώς η άφιξη και η ένταξη των προσφύγων μπορεί να αποβεί μία επιτυχία για όλους. Αντ’ αυτού, συζητήθηκαν απατηλά σενάρια για το πώς να κρατηθούν οι πρόσφυγες εκτός των ορίων της Ευρώπης”.

Το CCME εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκεια του για το σχέδιο των “περιφερειακών πλατφορμών αποβίβασης” σε τρίτες χώρες, μια ιδέα της προηγούμενης δεκαετίας, αυτή των “στρατοπέδων της Αφρικής” που επανεμφανίζεται αφότου η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας την πρωτοανέφεραν. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε λύση σε κανένα από τα νομικά, πρακτικά και ηθικά ζητήματα που απορρέουν από αυτή την ιδέα. Στη χειρότερη περίπτωση, (αυτό το σενάριο) θα οδηγήσει σε κάτι που προσομοιάζει με “προσφυγικά κέντρα (τύπου) Γκουαντάναμο” στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και θα αποσταθεροποιήσει τις χώρες υποδοχής. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτά τα μέτρα δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.

“Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υποστηρίξει την προστασία των προσφύγων στις χώρες καταγωγής ή διέλευσης, θα μπορούσε να υποστηρίξει τη λειτουργία των καταυλισμών που λειτουργούν π.χ στην Ιορδανία ή στην Ουγκάντα, οι οποίοι είναι ήδη υπερπλήρεις χωρίς επαρκείς πόρους” ανέφερε ο Τόρστεν Μόριτζ. Ο ίδιος εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για τα προτεινόμενα “ελεγχόμενα κέντρα” μέσα στα Κράτη Μέλη. “Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς θα είναι αυτά τα ελεγχόμενα κέντρα. Εάν θα φυλακίζουν ανθρώπους εξαιτίας του γεγονότος ότι αιτήθηκαν άσυλο, παραβιάζεται το Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο. Εάν από αυτά τα κέντρα θα γίνεται επιλογή για μετεγκατάσταση σε άλλα Κράτη Μέλη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα απογοητευτικά αποτελέσματα από την εμπειρία της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης “hot spots” που προορίζονταν για τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης τα τελευταία χρόνια”.

Η διάθεση οικονομικών πόρων για την ασφάλεια των συνόρων και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης δεν θα λύσει τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Αν τα Κράτη Μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αναλάβουν αποκλειστικά όλες τις ευθύνες για τις διαδικασίες ασύλου (των νεοεισερχομένων) και τις επιστροφές όσων απορρίπτεται το αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας, θα μεγαλώσουν οι ανισότητες μέσα στην Ένωση.

“Συμφωνούμε ότι κάποια άτομα θα πρέπει να επιστραφούν στο τέλος μίας δίκαιης και αποτελεσματικής διαδικασίας” σημείωσε ο Τόρστεν Μόριτζ. “Ωστόσο, δεν θα πρέπει για ιδεολογικούς λόγους να αγνοήσει κάποιος τα νομικά, πρακτικά και ηθικά εμπόδια που καθιστούν αδύνατη την επιστροφή όσων πολιτών τρίτων χωρών δεν διαθέτουν άδεια παραμονής σε κάποιο κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει τη συμβολή της στα αίτια της φυγής των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των άδικων εμπορικών συμφωνιών, της μη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, των εξαγωγών όπλων και άλλων πολιτικών”.

Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών/CEC εκφράζει επίσης την ανησυχία του αναφορικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής και την πρόταση να δοθεί έμφαση σε μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δράσεις (καταπολέμησης) της παράτυπης μετανάστευσης και αύξησης των επιστροφών. Ο Γενικός Γραμματέας του CEC, αιδεσιμολογιότατος π. Heikki Huittunen υπογράμμισε την ανάγκη για μία εναλλακτική στρατηγική. “Όταν ζητούμε ασφαλή διέλευση, ζητούμε να υπάρχει ένα σύστημα ασφαλούς και τακτικής πρόσβασης στην Ευρώπη για τα άτομα που χρειάζονται προστασία και για τους οικονομικούς μετανάστες. Αυτή είναι η στρατηγική

που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μειώσουμε την παράτυπη μετανάστευση και τους θανάτους στα σύνορα”.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να αποδεχθούν τις μικτές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με τη συνέργεια κρατικών αρχών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ο προσανατολισμός της διάθεσης οικονομικών πόρων τόσο προς αυτή την κατεύθυνση, όσο και προς την κατεύθυνση ανάπτυξης δομών υποδοχής για τους νεοαφιχθέντες, θα βοηθούσε να πετύχει η μετανάστευση και να αποφευχθεί η κατασκευή μιας Ευρώπης φρουρίου.

Διάφορες ευρωπαϊκές Εκκλησίες συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες. Στην Ολλανδία η *Kerk in Actie* μαζί με 19 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έκαναν έκκληση στην κυβέρνηση για μία “ηθική ηγεσία στο χειρισμό του θεσμού του ασύλου”. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο πρόεδρος της γερμανικής *Διακονίας*, Ulrich Lilie, επισήμανε ότι “δεν μπορούμε να αρνηθούμε να χορηγήσουμε άσυλο σε αυτούς που το έχουν ανάγκη εάν θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ένας χώρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.

Erin Green
Υπεύθυνη επικοινωνίας

Τηλ: + 32 2 23468 20
e-mail: eeg@cec-kek.be
Website: www.ceceurope.org
Facebook: www.facebook.com/ceceurope
Twitter: @ceceurope