

Χαιρετισμός

στό Συνέδριο τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἀγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ἡ ποιμαντική διακονία εἶναι μιά ὁλόκληρη ἐπιστήμη, ὅπως τό βλέπουμε στήν ζωή τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι «τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν», κατά τήν χαρακτηριστική ἔκφραση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τέχνη αὐτή δέν μαθαίνεται διανοητικά καί ἐγκεφαλικά, ἀλλά πρακτικά. Βεβαίως, χρειάζεται καί ἡ ἀνθρώπινη γνώση, ἀλλά σημαντικό ρόλο παίζει ἡ πρακτική ἐφαρμογή της. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη διδάσκεται θεωρητικά καί τεκμηριώνεται πρακτικά, τό ἴδιο γίνεται καί μέ τήν ποιμαντική διακονία. Ὁ Κληρικός πρέπει νά καταρτισθῆ κατάλληλα, ἀλλά περισσότερο πρέπει νά τριβῆ μέ τά προβλήματα, νά ἀσχοληθῆ προσωπικά μέ τόν ἀνθρώπινο πόνο, θά πρέπει νά ματώσῃ κυριολεκτικά, νά κατεβῆ πολλές φορές στόν Ἄδη κάθε ἀνθρώπινης ἀποτυχίας γιά νά βοηθήσῃ τόν ἀπελπισμένο ἄνθρωπο.

Ἐπειτα, ἡ ποιμαντική διακονία στό Στράτευμα εἶναι ἐξειδικευμένη διακονία καί δέν μποροῦν ὅλοι νά ἀνταποκριθοῦν σέ αὐτό τό ἔργο. Χρειάζονται εἰδικά χαρίσματα, πολλή ἀγάπη καί ἀπέραντη ὑπομονή. Δέν ἔχει νά κάνῃ κανεῖς μόνο μέ τούς ὀπλίτες, πού προέρχονται ἀπό ὅλα τά κοινωνικά στρώματα καί ἀνήκουν σέ διάφορα μορφωτικά ἐπίπεδα, ἀλλά καί μέ τούς ἀξιωματικούς καί τίς οἰκογένειές τους. Ὁ Στρατός εἶναι μιά ὁλόκληρη κοινωνία, πού ἔχει τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς κάθε κοινωνίας, μέ τήν ιδιαίτερη πολιτιστική ἀτμόσφαιρα, ἀλλά καί τίς ἰδιομορφίες της πού τήν διακρίνουν ἀπό τήν κοινωνία.

Γνωρίζετε ἀπό τήν ἕως τώρα ποιμαντική σας διακονία ὅτι, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἡ ποιμαντική στό Στράτευμα πρέπει νά ἔχῃ δύο βασικά στοιχεῖα.

Τό ἕνα, νά ἐξασκῆται μέ μιά ἄλλη γλώσσα, χωρίς βέβαια νά χάνεται τό μήνυμα. Πρέπει κάθε φορά νά βρῖσκη κανεῖς τίς κατάλληλες λέξεις, γιά νά προσεγγίσῃ τούς στρατευμένους. Ἄλλιῶς μιᾶ κανεῖς στόν ἄμβωνα στούς Ναούς, ἀλλιῶς στούς ἀγιασμούς στίς Στρατιωτικές Μονάδες. Διαφορετικά ὁμιλεῖ κανεῖς στό στενότερο ποιμνιο τῶν Ἐνοριῶν καί διαφορετικά στούς νέους ἀνθρώπους, εἰδικά στούς στρατιῶτες. Τό ὕφος, οἱ λέξεις, ὁ τρόπος σκέψης, πρέπει νά εἶναι κατάλληλα προσαρμοσμένα.

Τό ἄλλο εἶναι ὁ τρόπος προσεγγίσεως τῶν ὀπλιτῶν, πού πρέπει νά γίνεται μέ ἀπλότητα, μέ ἀμεσότητα, μέ προσωπική φιλική διάθεση ὡς πρός ἀδελφούς καί φίλους καί ὄχι ὡς ἐξουσία ἐκκλησιαστική, πρός ἐξουσιαζομένους.

Καί τά δύο αὐτά -γλώσσα καί τρόπος- πρέπει νά γίνονται μέ σοβαρότητα καί χωρίς ἐκπτώσεις ἀπό τήν θεολογική, ἐκκλησιαστική καί στρατιωτική ζωή. Γι' αὐτό ἀπαιτοῦνται γνώσεις, πείρα, συναντίληψη, ἐμπύχωση, ἐμπνευση. Χωρίς ἐμπνευση δέν μπορεῖ κανεῖς πουθενά νά ἐργασθῆ.

Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσης Ημερίδος. Θά γίνουν ειδικές εισηγήσεις από πεπειραμένους εισηγητές και κυρίως θά ακολουθήση συζήτηση πού θά διαφωτίση πολλά ζητήματα.

Η επιλογή τῶν θεμάτων ἔγινε μέ προσεκτικό τρόπο. Θά παρουσιασθῆ ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τῆς διακονίας τῶν Κληρικῶν στό ἑλληνικό Στράτευμα, ὅπως καί τοῦ θεσμοῦ τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, σέ διεθνές ἐπίπεδο, ὅπως λειτουργεῖ σήμερα. Ἐπειτα, θά ἀναλυθῆ τό νέο Εὐχολόγιο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί ἡ ἁγιαστική ἀποστολή τῶν Κληρικῶν στό Στράτευμα. Ἀκόμη θά ἐκτεθῆ ὁ τρόπος τῆς προσφορᾶς τοῦ κηρύγματος στούς στρατευμένους. Καί, τέλος, θά γίνῃ ἀναφορά στίς ἐκκλησιολογικές βάσεις τοῦ θεσμοῦ τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἡ θεματολογία αὐτή, πού ἔχει μιά διήκουσα ἔννοια, ἡ ὁποία συνδέει τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον, θά ἀναπτυχθῆ ἀπό εἰδικούς εισηγητές. Ἐγίνε ἐιδική πρόνοια οἱ εισηγητές νά προέρχωνται ἀπό ὅλους τούς φορεῖς πού βοηθοῦν στόν τομέα αὐτό, ἤτοι ἀπό τούς Μητροπολίτες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἄριστος ὑμνογράφος, εἶναι ὁ συντάκτης τῶν εὐχῶν τοῦ νέου Εὐχολογίου γιά τίς Ἐνοπλες Δυνάμεις· ἀπό τούς πρῶην στρατιωτικούς Ἱερεῖς πού ἐργάσθησαν καί προσέφεραν πολλά, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ἀπαράμιλλος Ἱεροκήρυξ· ἀπό τούς ὑπηρετοῦντες σήμερα στό Στράτευμα, πού ἀγωνίζονται στήν διακονία αὐτή, ὁ Ἀρχιμ. π. Μελέτιος Κουράκης, πού εἶναι μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων· ἀπό μέρους τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιά τήν ἰδιαίτερη ποιμαντική εὐαισθησία του καί τήν γνώση τῶν πραγμάτων.

Βλέπετε ὅτι καί ἡ θεματολογία καί οἱ εισηγητές ἐπελέγησαν προσεκτικά, ὥστε νά μᾶς δοθοῦν ποικίλα ἐρεθίσματα γιά τήν ἀποδοτική συζήτηση τοῦ θέματος τῆς ποιμαντικῆς διακονίας στό Στράτευμα.

Δέν ἐπιθυμοῦμε νά εἰσέλθουμε στά ἐσωτερικά σας ζητήματα οὔτε νά ἀσχοληθοῦμε μέ θέματα πού ἄπτονται τῆς στρατιωτικῆς σας Ἡγεσίας, ἀλλά νά βοηθήσουμε, ὅσο εἶναι δυνατόν, στόν τομέα τῆς ποιμαντικῆς σας διακονίας, γιά μὴν αἰσθάνεσθε ὅτι εἴσθε μόνοι στόν δύσκολο καί εὐαίσθητο αὐτόν τομέα στόν ὁποῖον διακονεῖτε. Μέσα στήν προοπτική αὐτή θά κινηθοῦν ὅλοι οἱ εισηγητές καί στό πνεῦμα αὐτό θά γίνουν οἱ εισηγήσεις.

Ἐλπίζω ὅτι οἱ ὥρες αὐτές πού θά περάσουμε στόν χῶρο αὐτόν θά εἶναι ἀποδοτικές καί ὠφέλιμες γιά ὅλους, τόσο γιά σᾶς, ἀφοῦ θά αἰσθανθῆτε τήν ἀγωνία μας, ὅσο καί γιά μᾶς ἀφοῦ θά γνωρίσουμε ἀκόμη περισσότερο τίς ποιμαντικές σας ἀνάγκες. –