

Προλογικό

Τὸ τεῦχος τοῦτο τοῦ περιοδικοῦ *Θεολογία* ἐμπεριέχει ἄρθρα ποικίλης ὕλης θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ παρόντος τεύχους ὁ Θ. Ἀλεξόπουλος στὸ ἄρθρο του στὰ γερμανικὰ μὲ τίτλο: «Die Paradoxie vom Sehen im Nichtsehen. Eine vergleichende Untersuchung zu Gregor von Nyssa, Dionysios Areopagites und Plotin» προβαίνει σὲ μία συγκριτικὴ ἔρευνα στὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, τὸν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη καὶ τὸν Πλωτῖνο. Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τῶν Στ. Σπύρου καὶ Κ. Σπινέλλη στὴν ὁποία παρουσιάζονται τὰ πορίσματα τῆς ἔρευνάς των γιὰ τὸ θέμα: «Θεραπευτικὴ καὶ μοναστικὴ κοινότητα: βιώματα ἔνταξης μελῶν σὲ δύο διαφορετικὰ κοινοτικὰ πλαίσια». Ἐν συνεχείᾳ ὁ Γ. Κουντούρης προσεγγίζει ἱστορικὰ καὶ ἀναλύει τὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ τοῦ Πατριάρχου Φωτίου σὲ σχέση μὲ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Ρώσων τοῦ Κιέβου. Ἐπειτα ὑπὸ τὸν τίτλο: “Cultural History of Islam in the Balkans” δημοσιεύεται μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση τοῦ Καθηγητῆ π. S. Simić γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἰσλάμ στὰ Βαλκάνια.

Ἀκολουθῶς ὁ Ἐρικ Σεργίου πραγματεύεται διεξοδικὰ καὶ φέρει στὴν ἐπιφάνεια «Ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου» καὶ ὁ Ν. Τόμπρος μὲ μεθοδικότητα παρουσιάζει τὸ θέμα: «Παρόδιοι σταθμοὶ καὶ μοναστηριακὰ σύνολα στὸν Μοριά τὴν Ὀθωμανικὴ περίοδο: Χῶροι φιλοξενίας καὶ προστασίας τῶν ταξιδιωτῶν». Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται τὸ κατατοπιστικὸ ἄρθρο τοῦ Γ. Σίσκου ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ ἐρμηνεία τῶν πατερικῶν διατυπώσεων γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα στὴ δυτικὴ χριστιανοσύνη: τὸ παράδειγμα τῆς ὄντολογίας τῆς σχέσης» καὶ ἔπεται ἡ μελέτη στὴν ἀγγλικὴ τοῦ Κ. Γούλα γιὰ τὴ βυζαντινὴ πολιτικὴ στὴ βόρεια Ἀδριατικὴ κατὰ τὸν ὄγδοο αἰῶνα μ.Χ.

Μετά ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» ὁ Καθηγητὴς π. John Erikson (σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ Καθηγητῆ Π. Βασιλειάδη) πραγματεύεται τὸ ἰδιαίτερος ἐνδιαφέρον θέμα: «Ἡ χρονικὴ διάσταση τῆς διάκρισης: Ἱστορία καὶ Μνήμη».

Ἐπειτα, ὡς ἐλάχιστος φόρος τιμῆς στὸν ἐπὶ πολλὰ ἔτη διευθυντὴ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία ἀείμνηστο Καθηγητὴ Εὐάγγελο Θεοδώρου, δημοσιεύεται εἰς μνήμην αὐτοῦ στὴ στήλη «In Memoriam» σύντομη ἀναφορὰ στὴ ζωὴ, τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορά του, ἀπὸ τὸν Στ. Γιαγκάζογλου, ποὺ τὸν εἶχε διαδεχθεῖ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.

Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στήλες του, στὶς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στὸν ὀρθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἤτοι τὰ «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τὰ «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ «Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρίσεις καὶ παρουσιάσεις βιβλίων καὶ τὸ «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις.

Τὸ ἐπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας 90, 1 (2019) θὰ εἶναι τὸ δεύτερο ἀφιερωματικὸ τεῦχος στὸ θέμα: «Μεταρρύθμιση· ἱστορικὴ ἐπισκόπηση καὶ κριτικὴ θεώρηση II», ἡ ἔκδοση τοῦ ὁποῖου ἐπικεῖται κατὰ τὸν προσηχῆ Ἰούνιο.

Τέλος θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ εὐχαριστήσουμε θερμὰ ὅλους τοὺς ἐγκρίτους συνεργάτες καὶ συγγραφεῖς τῆς Θεολογίας οἱ ὁποῖοι, μὲ τὶς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπιστημονικὲς τους ἐργασίες ποὺ ἐγκρίνονται πρὸς δημοσίευση βάσει τοῦ διεθνοῦς συστήματος τῆς ἀωνύμου κρίσεως, τιμοῦν πραγματικὰ καὶ ἐνισχύουν τὸ κῦρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας