

«Ἐπόμενοι τοῖς ἀγίοις Πατράσιν».
‘Ο διάλογος μεταξὺ Φλωρόφσκυ καὶ Bulgakov
σὲ σχέση μὲ τὸν τρόπο ἀνάγνωσης τῆς Παράδοσης.
Εἰσαγωγικὲς παρατηρήσεις

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΗ*

Εἰσαγωγικὰ

Τὸ ζήτημα τοῦ τρόπου ἀνάγνωσης καὶ εἰδικότερα ἐρμηνείας τῆς Παράδοσης φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ διαχρονικὰ γιὰ τὴν χριστιανικὴ θεολογία μόνιμο ἀντικείμενο συζήτησης. Πῶς θὰ μποροῦσε ἄλλωστε νὰ συμβαίνει διαφορετικὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ εἰδικὰ στὴν χριστιανικὴ πίστη ἡ ἀλήθεια συνδέεται μὲ πράξεις καὶ γεγονότα ποὺ ἀνάγουν τὴν φύσια τους στὴν ιστορικὴ Αὐτο-αποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὴ καταγράφηκε στὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη; “Ἐτι ἥδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μὲ σύνολη τὴ στάση καὶ διδαχὴ του θὰ διαμορφώσει καὶ θὰ προσφέρει τὸ κατεξοχὴν κριτήριο τῆς ἐρμηνείας τῆς ιουδαϊκῆς παράδοσης, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ πρόσωπό του, ὡς τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Νόμου καὶ τῶν προφητειῶν¹. Ἐξάλλου, ἀπὸ τὶς πρῶτες στιγμὲς τῆς ιστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Παράδοση, ὅπως προσεγγίζεται στὴν παύλεια τουλάχιστον θεολογία, δὲν κατανοήθηκε ποτὲ ὡς μία ἀποστεωμένη πραγματικότητα, ἀλλὰ ὡς μία ζῶσα καὶ δυναμικὴ κατάσταση, ἡ ὅποια κάτω ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος δὲν μπορεῖ παρὰ διαρκῶς νὰ ἀνανεώνεται² σὲ

* Ο Νικόλαος Ασπρούλης είναι θεολόγος καὶ ὑποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στὴ Σχολὴ Ανθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Ελληνικοῦ Ανοικτοῦ Πανεπιστημίου.

1. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ Β., «Παράδοση καὶ Ἅγια Γραφή». *Παράδοση καὶ Ἀνανέωση στὴν Ἐκκλησία* (Περιοδικό «Ἄγιος Γεργόριος Παλαμᾶς»: Θεσσαλονίκη, 1972), σ. 9.

2. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι., «Παράδοση καὶ Ἀνανέωση στὸν Ἀπόστολο Παῦλο». *Παράδοση καὶ Ἀνανέωση στὴν Ἐκκλησία* (Περιοδικό «Ἄγ. Γεργόριος Παλαμᾶς»: Θεσσαλονίκη, 1972), σσ. 21-30.

κάθε ίστορική περίοδο. Για τὸν Παῦλο στὴ συνάφεια αὐτὴ τὸ Πνεῦμα εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία σὲ κάθε ἐποχή «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν», προσφέροντας τρόπους διαρκοῦς ἐπανερμηνεύας καὶ ἐπικαιροποίησης τῆς Παράδοσης.³ Η ἕδια κατάσταση θὰ συνεχιστεῖ καὶ στοὺς ἐπόμενους αἰῶνες μὲ ἔνα ἀπὸ τὰ πλέον χαρακτηριστικὰ παραδείγματα, τὴ συνάντηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν κυρίαρχο ἑλληνιστικὸ πολιτισμό, ὅπου οἱ Πατέρες θὰ καταβάλουν ἔνα μεγαλειώδη ἄγωνα προκειμένου νὰ καταστήσουν τὸ «κήρυγμα» τῆς ἀποστολικῆς παράδοσης, δηλ. τὴν πίστη στὸν Χριστό, «καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον», προσιτὸ καὶ «ἑλλογο» στὸ νέο αὐτὸ πλαίσιο, κάνοντας εὐρεῖα πρόσληψη ἀλλὰ πρωτίστως ἀναμόρφωση τοῦ κυρίαρχου γλωσσικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ κώδικα τῆς περιόδου, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἐρμηνευτικοῦ ἐγχειρήματός τους.

Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ καὶ στὸ πλαίσιο ἰδιαίτερα τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας τοῦ 20οῦ αἰῶνα (ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα), τὸ πολύπλοκο ζήτημα τοῦ τρόπου προσέγγισης τῆς Παράδοσης φαίνεται ὅτι τέθηκε μὲ ἔμφαση σὲ δύο περιπτώσεις κομβικὲς γιὰ τὴν ἕδια τὴν ίστορικὴ πορεία τῆς. Καταρχὰς στὸ Α' συνέδριο Ὁρθόδοξων Θεολογικῶν Σχολῶν, τὸ 1936 στὴν Ἀθήνα, σὲ ἔνα ίστορικῆς σημασίας γεγονός, ὅπου συζητήθηκε κατὰ κύριο λόγο τὸ ζήτημα τῶν δυτικῶν ἐπιδράσεων στὴν ὁρθόδοξη θεολογία καὶ ἡ ἀνάγκη ἐπαναπροσανατολισμοῦ τῆς θεολογικῆς προοπτικῆς πρὸς τὴν ἀνεύρεση αὐθεντικῶν -ὁρθόδοξων- θεολογικῶν κριτηρίων μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴ μελέτη καὶ ἐρμηνεία τῆς πατερικῆς παράδοσης. Παράλληλα στὸ πολὺ πρόσφατο παρελθόν (Ιούνιος 2010) ἔλαβαν χώρα σὲ Ἑλλάδα καὶ Η.Π.Α. τρία μεγάλης σημασίας διεθνῆ συνέδρια⁴, τὰ

3. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι., «Παράδοση καὶ Ἀνανέωση στὸν Ἀπόστολο Παῦλο», ὥ.π., σ. 30.

4. α) Τὸ συνέδριο μὲ θέμα «Νεο-πατερικὴ σύνθεση ἢ Μεταπατερικὴ θεολογία: Τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας στὴν Ὁρθοδοξία», ποὺ συνδιοργανώθηκε στὸ Βόλο στὶς 3-6 Ιουνίου 2010 ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, τὸ Πρόγραμμα Ὁρθόδοξων Σπουδῶν τοῦ Fordham University, τὴν Ἐδρα Ὁρθόδοξης θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Munster-Γερμανία καὶ τὸ Ἰνστιτούτο Διορθοδόξου, Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου (INTER) Ρουμανία. β) Τὸ συνέδριο μὲ θέμα «Ἐλληνισμὸς καὶ Ὁρθοδοξία» ποὺ δογανώθηκε ἀπὸ τὸ St. Vladimir's Theological Seminary-Η.Π.Α. στὶς 10-12 Ιουνίου 2010. Τὰ Πρακτικὰ αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου (μὲ κείμενα μεταξὺ ἀλλων τῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου Τρακατέλλη, T. Clark, P. Gavrilyuk, Π. Καλαϊτζίδη, ἀρχιμ. Ἐλπ. Λαμπρινάδη κ.ἄ.) ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸ περιοδικὸ τοῦ Σεμιναρίου SVTO 54/3-4 (2010), ἐκ τῶν ὅποιων τὸ κείμενο τοῦ διακ. P. Gavrilyuk σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση φιλοξενεῖται καὶ στὸ παρὸν τεῦχος τῆς Θεολογίας σσ. 289-311 καὶ γ) τὸ συνέδριο μὲ θέμα «Ορθόδοξες κατασκευὲς τῆς Δύσης», ποὺ δογανώθηκε ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα Ὁρθόδοξων Σπουδῶν τοῦ Fordham University στὶς 28-30 Ιουνίου 2010.

όποια ἔθεσαν ἐπὶ τάπητος τὴν ἐπείγουσα καὶ ἀναγκαίᾳ κριτικὴ συζήτηση καὶ ἀξιολόγηση, μὲ τρόπο νηφάλιο καὶ προσεκτικό, δοισμένων θεμελιωδῶν ἐρμηνευτικῶν καὶ μεθοδολογικῶν θεμάτων στὸ πλαίσιο τοῦ κυριαρχοῦντος⁵ (;) ἐρμηνευτικοῦ θεολογικοῦ παραδείγματος τῆς νεοπατερικῆς σύνθεσης.

Οἱ χαρακτηριστικὲς αὐτὲς περιπτώσεις, ἂν καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν τύχει ἀκόμη ἴδιαιτερης προσοχῆς καὶ σοβαρῆς μελέτης ἀπὸ τὴ σύγχρονη θεολογικὴ σκέψη, ἀνέδειξαν τὴν ἄποψη ὅτι τὸ ζῆτημα τοῦ τρόπου ἐρμηνείας καὶ ἀνάγνωσης τῆς Παράδοσης δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται οὔτε ἐφάπαξ, οὔτε πολὺ περισσότερο αὐτονόητα καὶ τελεσίδικα ἀπαντημένο, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρη τὴ δημιουργικὴ ἀνάζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴ συζήτηση καὶ ἐξέταση τοῦ ὅλου ζῆτηματος. Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ ἐντάσσεται καὶ τὸ παρόν κείμενο, ἔχοντας ὡς ἐπίκεντρο τὴ διερεύνηση ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἔργου δύο ἐκ τῶν κορυφαίων ὁρθοδόξων θεολόγων τοῦ περασμένου αἰώνα, τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκου⁶ καὶ τοῦ π. Σεργίου Bulgakov⁷, σὲ ἐπίπεδο εἰσαγωγικό, δοισμένων βασικῶν παραμέτρων στὴν θεώρηση τοῦ ζῆτηματος.

5. Στὴ συνάφεια αὐτὴ θέτουμε τὸ ἐρωτηματικὸ ἐντὸς παρενθέσεως, ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναρωτηθοῦμε σὲ ποιό βαθμὸ μπορεῖ νὰ θεωρεῖται, γιὰ παράδειγμα στὴν ἐλληνόφωνη ὁρθόδοξη θεολογίᾳ, ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση ὡς τὸ κυρίαρχο μοντέλο θεολογίας, τὴ στιγμὴ ποὺ κάτι τέτοιο δὲν εἶναι ἐμφανές οὔτε στὸ πλαίσιο τῆς τρέχουσας ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας οὔτε στοὺς διάφορους ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους.

6. Γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Γ. Φλωρόφσκου βλ. ἐνδεικτικά: BLANE A., π. Γεώργιος Φλωρόφσκου, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἐνὸς μεγάλου θεολόγου, μτφρ. Ἐλένη Ταμαρέση-Παπαθανασίου, (Ἐν Πλῷ: Ἀθῆνα, 2009), καὶ τὸ ἐκτενέστερο ἀγγλικὸ πωτότυπο: BLANE A., (ἐκδ.). G. Florovsky: Russian Intellectual, Orthodox Churchman (SVS Press: Crestwood, 1993), WILLIAMS G., π. Γεώργιος Φλωρόφσκου. Εἰσαγωγὴ στὴ σκέψη του, μτφρ. Θ. Ν. Παπαθανασίου (Παρουσία: Ἀθῆνα, 1989), KUNKEL C., Totus Christus: Die Theologie Georges V. Florovskys (Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1991), LEOUVIER Y-N. Perspectives russe sur l' Église. Un théologien contemporain: Georges Florovsky (Paris, 1968), SHAW L., An introduction to the study of Georges Florovsky, ἀδημοσίευτη διδ. Διατριβὴ (1992), SKIRA J., Christ, the Spirit and the Church in modern Orthodox theology, a comparison of G. Florovsky, Vl. Lossky, N. Nissiotis and J. Zizioulas, ἀδημοσίευτη διδ. Διατριβὴ (University of St. Michaels, Canada, 1998), τὰ ἀφιερώματα τῶν περιοδικῶν Σύναξη 64 (Οκτ.-Δεκ. 1997), Greek Orthodox Theological Review 41/2-3 (1996), BAKER M., “Neo-patristic synthesis”: An examination of a key hermeneutical paradigm in the thought of Georges V. Florovsky, ἀδημοσίευτη μεταπτυχιακὴ ἐργασία (Holy Cross, Brookline 2010).

7. Γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Bulgakov, βλ. μεταξὺ ἄλλων: TATARYN M., «Sergei Bulgakov: Eastern orthodoxy engaging the modern world» *Studies in Religion* 31/3-4 (2002), σσ. 313-322, τοῦ ἴδιου «Sergius Bulgakov (1871-1944): Time for a new look», *SVTQ* 42 (1998), σσ.

Δὲν προτιθέμεθα ἐδῶ, βεβαίως, νὰ ἔξετάσουμε τὸ σχετικὸ ζήτημα σὲ ὅλη του τὴν ἔκταση, κατὶ ποὺ θὰ ἀπαιτοῦσε ἄλλωστε εἰδικὴ μονογραφία, οὔτε καὶ νὰ ἔξαντλήσουμε σὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειές του τόν «διάλογο» μεταξὺ τῶν δύο Ρώσων θεολόγων ἀναφορικὰ μὲ τὴν Παραδοσι. Ὁ σκοπὸς τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι νὰ προχωρήσει σὲ μία εἰσαγωγικὴ παρουσίαση τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιο οἱ δύο Ρώσοι θεολόγοι «διαβάζουν» τὴν Παραδοσι, προκειμένου νὰ ἀναδειχθεῖ τελικὰ ἡ κριτικότητα καὶ ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν ὁρθόδοξη θεολογία καὶ Ἐκκλησίᾳ νὰ ὑπερβεῖ τὴν θεολογικὴ σύγχυση καὶ στασιμότητα στὴν ὅποια φαίνεται ὅτι ἔχει περιέλθει τοὺς τελευταίους αἰῶνες, προκειμένου νὰ ἐργαστεῖ μὲ εἰλικρινῆ καὶ δημιουργικὸ τρόπο στὴν προοπτικὴ τῆς ἀνάδειξης τῶν ἀναγκαίων θεολογικῶν προϋποθέσεων καὶ κριτηρίων διαμορφώνοντας μία ἐκκλησιακὴ μεθοδολογικὴ πρόταση ποὺ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προσφέρει στὴ θεολογία τὰ μέσα γιὰ νὰ προτείνει ὑπαρξιακὲς ἀπαντήσεις στὰ μετανεωτερικὰ ἐρωτήματα τοῦ δυτικοῦ, στὴν περίπτωσή μας, ἀνθρώπου.

Ἡ Παραδοση μεταξύ «ἄλγεβρας» καὶ «Ταλμούδ»

Ἐχει παρατηρηθεῖ³ ὅτι οἱ δύο Ρώσοι θεολόγοι ἐκφράζουν, θὰ λέγαμε, δύο διαφορετικὲς θεολογικές «σχολές» (Νεοπατερική καὶ Σοφιολογία) μὲ διαφο-

315-338, SAMOKISHYN M., «Sergii Bulgakov's eschatological perspectives on human history», *Logos: a journal of eastern Christian studies*, 49/3-4 (2008), σσ. 235-262, GAVRILYUK P., «The kenotic theology of Sergius Bulgakov», *STJ* 58/3 (2005) σσ. 251-269, NICHOLS A., «Wisdom from above? The sophiology of father Sergius Bulgakov», *Blackfriars* 85/1 (2004), σσ. 598-613, EVTUHOV C., *The Cross and the Sickle. Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy*, 1890-1920 (Ithaca, NY, and London, 1997), PAPANIKOLAOU A., «*Sophia! Orthoi!* The Trinitarian Theology of Sergei Bulgakov», ἀδημοσίευτη μελέτη-ἀνακοίνωση στὸ συνέδριο τῆς CTSA τὸν Ιούνιο τοῦ 2009 στὴ Ρουμανία, WILLIAMS R. (ed.), *Sergii Bulgakov: Towards a Russian political theology* (Edinburgh: T&T Clark, 1999), τὸ διπλὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *SVTQ* 49/1-2 (2005), VALLIERE P., *Modern Russian Theology: Bucharev, Soloviov, Bulgakov, orthodox theology in a new key* (Grand Rapids, MI: Eerdmans Pub. 2000).

8. Βλ. ἐνδεικτικὰ VALLIERE P., *Modern Russian Theology*, ὥ.π., σ. 5, ὁ ὅποιος θὰ κάνει λόγο γιὰ δύο οιζικὰ διαφορετικὲς σχολές, ἀκολουθώντας προφανῶς τὴν σχετικὴ ἄποψη τοῦ SCHMEMANN A., «Russian Theology: 1920-1972, an introductory survey», *SVTQ* 16 (1972), σσ. 172-194. Ἔτοι σύμφωνα μὲ τὸν Valliere ἡ μία εἶναι ἡ παραδοσιακὰ θεμελιωμένη --«tradition-based»-- πατερικὴ ὁρθοδοξία (ὅπου ἐντάσσεται ἡ νεοπατερική «σχολή») καὶ ἡ ἄλλη ἡ «φιλοσοφικὴ ὁρθοδοξία», στὴν ὅποια ἀνήκει τὸ ρεῦμα τῆς σοφιολογίας. Τὴν ἴδια διάκριση φαίνεται ὅτι

ρετικές προϋποθέσεις καὶ θεολογικὴ μεθοδολογία. Συνοπτικά, στὴν περίπτωση τῆς νεοπατερικῆς σύνθεσης ἐπιδιώκεται ἀφ' ἐνὸς ἡ καταγγελία κάθε μεθοδολογικοῦ ἔτεροπροσδιορισμοῦ στὴν θεολογία μὲ τὴν ταυτόχρονη ἀντι-πρόταση γιὰ ἐπιστροφὴ στὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων καὶ νέα ἐρμηνεία του –σύνθεση– στὴν σύγχρονη πραγματικότητα, ἐνῶ στὴν περίπτωση τῆς Σοφιολογίας γίνεται μία ἀπόπειρα ἡ πλούσια ἐκκλησιαστικὴ παράδοση νὰ διατυπωθεῖ σὲ νέα, στὴν ἐκάστοτε κυριαρχοῦσα φιλοσοφικὴ γλῶσσα, στὴν προοπτικὴ τῆς ἐπικαιροποίησῆς της. Παρὰ τὴν σαφῇ διάκριση ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνεται στὴν περίπτωση αὐτή, ὅσον ἀφορᾶ, ὅπως εἴπαμε (εἰδίκα) στὴν μεθοδολογία καὶ σὲ ἐπιμέρους ζητήματα, δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται ἡ νὰ λησμονεῖται ὅτι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὁ Φλωρόφσκυ καὶ ὁ Bulgakov φαίνεται νὰ βρίσκονται κάποτε περισσότερο κοντὰ ἀπ' ὅ,τι συνήθως πιστεύεται, εἰδικὰ δὲ στὸ κοινὸν ἐνδιαφέρον τῆς ἐπαφῆς ἡ καλύτερα τοῦ διαλόγου τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καὶ θεολογίας μὲ τὸν σύγχρονο κόσμο, τὴ διαρκῆ καὶ δημιουργικὴ ἐμπλοκὴ τῆς θεολογίας στὴ σύγχρονη πραγματικότητα, τὴν ἀναγκαιότητα τελικά «μετάφρασης» τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστης καὶ ἐμπειρίας στὸ σύγχρονο κοσμοειδώλῳ. Ἔπειτα ἀπὸ τὶς ἀναγκαῖες αὐτές εἰσαγωγικὲς παρατηρήσεις ἀς δοῦμε πῶς προσεγγίζουν οἱ δύο αὐτοὶ θεολόγοι μας τὴν ἔννοια τῆς Παράδοσης.

ἀκολουθοῦν καὶ οἱ K. STOCKL, «Modernity and its critique in the 20th century Russian orthodox theology», *Studies for Eastern European Thought*, 58 (2006), σσ. 250-256, καὶ M. SAMOKISHYN, «Sergii Bulgakov's eschatological perspectives on human history», ὥ.π. σσ. 238-242. Ἡ οἰζικὴ διάκριση μεταξὺ τῶν δύο σχολῶν, ὅπως ὑποστηρίζεται ἀπὸ τοὺς παραπάνω ἐρευνητές, δὲν μᾶς βρίσκει ἀπόλυτα σύμφωνους, καθὼς δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδεχθεῖ κανεὶς ὅτι γιὰ παράδειγμα ὁ Bulgakov εὐθυγραμμίζεται μὲ ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ρωσικῆς διασπορᾶς (βλ. λ.χ. Zenkovsky, Karthasev, ἵσως Afanasiiev –έδω ὀντλοῦμε ἀπὸ προσωπικὴ συζήτηση μὲ τὸν εἰδικὸ πάνω στὸ ἔργο, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ Bulgakov ἀγαπητὸ φίλο B. Gallagher), ἡ ὅπι ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση τοῦ Φλωρόφσκυ (μὲ τοὺς ὄρους, τὶς παραμέτρους καὶ τὴ μεθοδολογία ποὺ ὁ ἴδιος ἔθεσε στὸ ἔργο του) ἔχει διαμορφώσει ἔνα ὅμοιογενὲς ψεῦμα, τὸ ὅποιο θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει καὶ «σχολὴ» (λ.χ. ὁ V. Lossky δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἀνήκει στὴν νεοπατερικὴ «σχολὴ», ὅπως τουλάχιστον τὴν ἀντιλαμβάνεται ὁ ἴδρυτης της, βλ. τὰ κοιτικὰ σχόλια τοῦ Φλωρόφσκυ στὸ «Review of The Mystical theology of the Eastern Church, by Vl. Lossky», *The Journal of Religion* 38/3 (1958), σ. 207-208). Τὸ βέβαιο πάντως εἶναι ὅτι οἱ Φλωρόφσκυ καὶ Bulgakov ἀκολουθοῦν διαφορετικὴ μεθοδολογικὴ πορεία, ἡ ὅποια διαμορφώνει ἐνδεχομένως διαφορετικὰ ψεύματα (καὶ ὅχι οἰζικὰ διακριτές «σχολές»), τὰ ὅποια ὠστόσο δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἀνάγονται τὴν ἀφετηρία τους, σὲ κάποιο βαθμό, σὲ κοινὲς οἵζες τους στὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμό.

1. «Ἐπόμενοι τοῖς ἀγίοις Πατράσιν...». Ἡ περίπτωση τοῦ Γ. Φλωρόφσκου

Σὲ ίκανὸ ἀριθμὸ κειμένων του ὁ Φλωρόφσκου ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ τρόπου τῆς ἀνάγνωσης καὶ ἐρμηνείας τῆς ἀποστολικῆς καὶ πατερικῆς παράδοσης. Ξεκινώντας τὴν παρουσίαση τῶν ἀπόψεών του ἔχει ἴδιαίτερη σημασία νὰ δοῦμε πῶς βλέπει καὶ κατανοεῖ τὴ θεολογικὴ χρήση τῆς Ἅγιας Γραφῆς. Θὰ σημειώσει χαρακτηριστικά: «πῶς θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθοῦν ποικίλες καὶ συγκεκριμένες μαρτυρίες ποὺ καλύπτουν ἑκατοντάδες ἔτη...; Ἡ ἄγια Γραφὴ εἶναι βεβαίως μία καὶ ὅμως ἀποτελεῖ στὴν πραγματικότητα συλλογὴ ποικίλων κειμένων... τελικὰ ἡ λύση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δική μας σύλληψη τῆς ἔννοιας τῆς ἰστορίας καὶ τῆς ἔννοιας τοῦ χρόνου»⁹. Ἡδη ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀναφορὰ στὴ Γραφή, ἡ ὅποια ἀνάγει τὶς ωρίζεις καὶ τὴ διαμόρφωσή της στὶς πρῶτες ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες, ὁ Ρώσος θεολόγος διαβλέπει ὅτι τὸ θεμελιώδες ζήτημα ποὺ ὑποβόσκει σὲ ὅλη τὴν προβληματικὴ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἰστορικότητα, ὡς τοῦ θεμελιώδους ὅξονα, τὴν «ραχοκοκαλιά»¹⁰ τῆς θεολογικῆς ἐρμηνείας τῆς Παράδοσης. Σ' αὐτὴ τὴν προοπτικὴ δὲν θὰ διστάσει νὰ ἀσκήσει ὁξεῖα κριτικὴ σὲ κάθε ἄχρονη καὶ ἀνιστορική (βλ. ἵδιως ἀλληγορική) ἀπόπειρα ἐρμηνείας τῆς ἀποστολικῆς παράδοσης, ὅπως αὐτὴ καταγράφηκε στὴν ἄγια Γραφή. «Ἡ εὐκολότερη λύση θὰ ἥταν ἐὰν μπορούσαμε νὰ παραβλέψουμε ἡ καὶ νὰ ὑπερπηδήσουμε τὴν ἀνομοιότητα τῶν ἐποχῶν, τὴ διάρκεια τῆς ἐξέλιξης καθαυτῆ. Ὁ χριστιανισμὸς ἀντιμετώπισε τὸν πειρασμὸ αὐτὸν πολὺ νωρίς. Βρισκόταν στὴ ωρίζα ὅλων τῶν ἀλληγορικῶν ἐρμηνειῶν... [οἱ] δύο διαθῆκες συγχωνεύονταν κατὰ κάποιο τρόπο σὲ μία ὑπερχρονική (...), καὶ ἀπαλείφονται τὰ διακριτικά τους σημεῖα»¹¹. Ἐὰν ἔτσι παρουσιάζεται διαχρονικὰ ἡ κατάσταση, «τὸ καταλληλότερο φάρμακο γι' αὐτὸ τὸν πειρασμό... [εἶναι] ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἰστορικῆς προοπτικῆς... [καθὼς] ἡ Ἅγ. Γραφὴ εἶναι ἰστορία...»¹².

9. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», Ἅγια Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοση-Ἐργα 1, μετρ. Δ. Τσάμη, (Π. Πουναράδας: Θεοσαλονίκη, 1976), σ. 26 (Γιὰ εὐνόητους λόγους χρησιμοποιοῦμε ἐδῶ τὶς ὑπάρχουσες ἐλληνικὲς μεταφράσεις μέρους τῶν ἔργων τοῦ Φλωρόφσκου).

10. Τὸν χαρακτηρισμὸ δανειζόμαστε ἀπὸ τὸν Θ. Ν. Παπαθανασίου στὴν ἴδιαίτερα πολύτιμη εἰσαγωγὴ του ἀπὸ τὸ WILLIAMS G., π. Γεώργιος Φλωρόφσκου. Εἰσαγωγὴ στὴ σκέψη του, ὁ.π. σ. 11.

11. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», ὁ.π., σσ. 26-27.

12. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», ὁ.π., σ. 27.

Εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ Φλωρόφσκυ ἐπιμένει νὰ βλέπει τὴ Γραφὴ καὶ τὴν ἀποστολικὴ παράδοση σὲ ἰστορικὴ προοπτικὴ (καὶ μάλιστα στὴν προοπτικὴ τῆς Heilsgeschichte, τῆς «ίστορίας τῆς σωτηρίας») ἀντιστεκόμενος σὲ ὅπουιαδήποτε ἐρμηνευτικὴ θεωρίᾳ ἡ ὅποια μεταβάλλει τὴ Γραφὴ σὲ ἔνα ἄχρονο ἥ «ύπερχρονικό» καὶ ὁμοιογενὲς κατασκεύασμα, ποὺ ἀφ' ἐνὸς ἀκυρώνει τὸ ἴδιο τὸ «σκάνδαλο τῆς ἴδιαιτερότητας»¹³ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ καὶ εἰδικότερα μεταβάλλει τὰ βιβλικὰ κείμενα σὲ summa theologiae¹⁴, γιὰ τὴ χρήση τῆς σὲ μία προοπτικὴ βιβλικοῦ φονταμενταλισμοῦ, ὅπου ἀναζητοῦνται ἐκεῖ ἀπαντήσεις γιὰ κάθε εἴδους ζήτημα (κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς, πολιτικῆς κ.λπ. φύσεως)¹⁵. Δὲν θὰ ἥταν ὑπερβολὴ στὸ σημεῖο αὐτό, ἀν̄ χαρακτηρίζαμε τὴ χρήση αὐτὴ τῆς ἀποστολικῆς παράδοσης, ώς ἔνα εἶδος «ἄλγεβρας», μὲ τὴν ἔννοια ὅτι γιὰ κάθε περίπτωση καὶ συνάφεια μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἥ ταιριάζει κάποια κατάλληλη ἀναφορά, ἐδῶ τῆς βιβλικῆς ἀλλὰ καὶ γενικότερα, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης. Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ τῆς ἰστορίας, καὶ πρὸς ἀποφυγὴ τῶν ἐμφανῶν δυσκολιῶν, ὁ Φλωρόφσκυ μὲ ἐμφασηθεῖσα στὴ συμειώσει ὅτι ὁ θεολόγος, εἰδικὰ θὰ συμπληρώναμε στὶς μέρες μας, ὀφείλει νὰ εἶναι γνώστης τῆς «εὐρείας ἰστορικῆς προοπτικῆς... [καθώς] κάθε ἐποχὴ πρέπει νὰ ἔξετάζεται μέσα στὸ διαύ της [συγκεκριμένο] πλαίσιο»¹⁶.

Στὴ συνάφεια αὐτὴ σαφῶς θὰ προκρίνει, χωρὶς δισταγμὸ μάλιστα, τὴν «τυπολογική» ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση τῶν βιβλικῶν κειμένων, ἡ ὅποια ἀναπτύχθηκε στὴν πατερικὴ παράδοση καὶ ἡ ὅποια ἔξαπαντος ἀφορᾶ σὲ μία ἰστορικὴ μέθοδο¹⁷, μὲ χριστολογικὴ προοπτική. Παρὰ τὶς τυχὸν παρεκκλίσεις ποὺ θὰ παρατηρηθοῦν στὴν πορεία τῆς ἰστορίας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τελευταία γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ δὲν θὰ πάψει ποτὲ νὰ «σκέφτεται ἰστορικά»¹⁸, ἀντιμετωπίζοντας μὲ διάκριση ὅποιες ἀνιστορικὲς προκλήσεις.

13. KITTEL G., «The Jesus of History», *Mysterium Christi*, G.K.A. Bell-A. Deissman (eds) (Longmans, 1930), σ. 31 κ. ἔξης, ὅπως ἀναφέρεται στὸ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ δύσκολη θέση τοῦ χριστιανοῦ ἰστορικοῦ», *Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτισμός*- Ἔργα 2, μτφρ. N. Πουρναρᾶ, (Π. Πουρναρᾶς: Θεσσαλονίκη, 2000), σ. 40.

14. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», ὅ.π., σ. 27.

15. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», ὅ.π., σ. 35.

16. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», ὅ.π., σ. 128-129.

17. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ. «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», ὅ.π., σ. 31. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Φλωρόφσκυ δὲν θὰ ἀποφύγει νὰ σημειώσει χαρακτηριστικὰ ὅτι κι αὐτὴ ἡ ἐρμηνευτικὴ μέθοδος «στὴν πατερικὴ της χρήση μολύνθηκε ποικιλοτρόπως ἀπὸ ἀλληγορικὲς παρεκκλίσεις...».

18. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», ὅ.π., σ. 31.

”Ετοι ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὸ πρόβλημα τῆς ἐρμηνείας, στὴν προκειμένη περί-πτωση, τῆς ἀποστολικῆς παράδοσης θὰ ἀνακύψει μάλιστα μὲ μεγάλη δύνατητα. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται πλέον εἶναι «ποιά εἶναι ἡ κατευθύνουσα ἐρμηνευτικὴ ἀρχή...;»¹⁹. Ἐδῶ ἀναδύεται μὲ κάθε σαφήνεια ἡ σπουδαιότητα τοῦ τρόπου ἀνά-γνωσης καὶ ἐρμηνείας τῆς Παράδοσης, ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς κατανοεῖται τελικὰ ἡ τελευταία. Ὁ Φλωρόφσκυ παρατηρεῖ ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ «ἐκ τῆς παραδόσεως» ἐπιχείρημα σὲ σχέση πρὸς τὴν ἐρμηνεία τῆς Γραφῆς θὰ εἶναι διάφοροι αἰρετικοὶ κύκλοι, μάλιστα δὲ οἱ Γνωστικοί²⁰. Ἐξαιτίας τῆς ἀνάγκης νὰ ἀντιμετωπιστεῖ αὐτὸς ὁ σοβαρὸς κίνδυνος ἀλλοιώσης καὶ παρανόησης τοῦ χαρακτῆρα τῆς Παράδοσης, μὲ τὸν Εἰρηναῖο Λυῶνος ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποπει-ραθεῖ ἥδη νὰ ἀπαντήσει καὶ νὰ περιγράψει τὸν τρόπο ποὺ ὀφείλει νὰ κατανο-εῖται σύμφωνα μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα ἡ ἔννοια τῆς Παράδοσης. «Ἡ προσφυγὴ στὴν παράδοση ἥταν στὴν πραγματικότητα προσφυγὴ στὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπόκειτο περὶ μεθόδου γιὰ τὴν ἀνακάλυψη καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς πίστης ὅπως εἶχε πάντοτε τηρηθεῖ ἐξ ἀρχῆς...»²¹. Πράγματι γιὰ τὸν Ρῶσο θε-ολόγο, ὅπως ἐρμηνεύει τὴν ἀντίληψη τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἡ Παράδοση δὲν εἶναι τίποτε λιγότερο ἀπὸ τὴν κατεξοχὴν ἐρμηνευτικὴ ἀρχὴ καὶ μέθοδο²². Φαι-νεται νὰ εἶναι κοινὸς τόπος στὸ πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας ὅτι «ἡ ἀγία Γραφὴ μποροῦσε νὰ ἐκτιμηθεῖ καὶ νὰ κατανοηθεῖ πλήρως μόνον ὑπὸ τὸ φῶς καὶ στὴν συνάφεια τῆς ζώσας, ἀποστολικῆς Παράδοσης... [πού ἀποτελεῖ] τὸ ζω-ντανὸ πλαίσιο»²³, τὴν «αὐθεντικὴ ἐρμηνεία τῆς Ἅγ. Γραφῆς»²⁴.

Πολὺ νωρὶς λοιπὸν τέθηκε ἡ ἀναγκαιότητα νὰ γίνει ἐπίκληση μιᾶς ἐρμηνευ-τικῆς ἀρχῆς ποὺ στὸ πλαίσιο τῆς αὐθεντίας της θὰ κάλυπτε τὴν ἀνάγκη τῆς προ-σέγνισης καὶ ἀνάγνωσης τῆς Γραφῆς. Φαίνεται ὅτι τὸ ἐρμηνευτικὸ πρόβλημα ἀποτέλεσε ἐξ ἀρχῆς βασικὴ παράμετρο στὸν τρόπο κατανόησης ἀλλὰ καὶ δια-μόρφωσης τῆς Παράδοσης. «Ποιά ἥταν τὰ ὑπέρτατα κριτήρια τῆς χριστιανικῆς

19. Φλωρόφσκυ Γ., «Ἡ αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», ὕ.π., σ. 135.

20. Φλωρόφσκυ Γ., «Ἡ αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», ὕ.π., σ. 136.

21. Φλωρόφσκυ Γ., «Ἡ αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», ὕ.π., σ. 135.

22. Φλωρόφσκυ Γ., «Ἡ λειτουργία τῆς Παράδοσης στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία», ὕ.π., σ. 108.

23. Φλωρόφσκυ Γ., «Ἡ λειτουργία τῆς Παράδοσης στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία», ὕ.π., σ. 109.

24. Φλωρόφσκυ Γ., «Ἡ λειτουργία τῆς Παράδοσης στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία», ὕ.π., σ. 102.

ἀλήθειας;» θὰ ἀναρωτηθεῖ ὁ Φλωρόφσκυ, προκειμένου νὰ δώσει τὴν ἀπάντηση ὅτι τὸ κριτήριο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, γιὰ τὸν δόποιο ἄλλωστε μαρτυρεῖ ἡ ἀποστολικὴ παράδοση²⁵. Ωστόσο ἐὰν αὐτὴ ἡ κατάσταση ἦταν σχεδὸν αὐτονόητη καὶ πρὸ ὁφθαλμῶν στὴν πρώτη μετα-ἀποστολικὴ περίοδο, μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου τὰ πράγματα φαίνεται ὅτι ἀρχισαν νὰ παύρουν νέα μιօρφή. Η χρονικὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ μήνυμα καὶ κήρυγμα, ἡ ἀνάδειξη αἰρετικῶν ἐρμηνευτικῶν προσεγγίσεων ὡς πρὸς τὴν Γραφὴ θὰ ἀναδείξει μεταξὺ ἄλλων τὴν κρισιμότητα τῆς ἐπίκλησης τῶν Πατέρων. Πῶς ὥστόσο ὅφειλε νὰ κατανοηθεῖ αὐτὴ «ἡ ἄμεση ἐπίκληση “στοὺς Πατέρες”»²⁶; Πρόκειται γιὰ ἔνα κρίσιμο ζήτημα ποὺ ἡ ἀπάντηση, ποὺ σὲ κάθε περίπτωση θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ, εἶναι δυνατὸ νὰ σφραγίσει τὴ σχετικὴ ἐρμηνευτικὴ προοπτική.

“Οπως σημειώνει ὁ Φλωρόφσκυ, «οὐδέποτε δόθηκε ἐπίσημος ὁρισμὸς τοῦ ὅρου [«Πατέρες»]. Κατὰ καιροὺς καὶ σποραδικὰ χρησιμοποιήθηκε ἥδη ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς...». Ὁ ὅρος φαίνεται νὰ χρησιμοποιήθηκε σὲ διάφορες περιστάσεις, ἀπὸ τοὺς «χριστιανοὺς διδασκάλους καὶ ἡγήτορες προηγούμενων γενεῶν», ἀργότερα σὲ «συνοδικοὺς ἐπισκόπους», «σὲ μεγάλους χριστιανοὺς συγγραφεῖς» ἐπὶ τῇ βάσει μάλιστα τοῦ διδακτικοῦ ἀξιώματός τους, τελικὰ δὲ στοὺς «ἐρμηνευτὲς τῆς Γραφῆς»²⁷. Οἱ Πατέρες, ὥστόσο, δὲν εἶναι μόνο doctores-διδάσκαλοι ἀλλὰ Ἰσως, πρωτίστως καὶ στὸ βαθμὸ ποὺ εἶναι, testes-μάρτυρες τῆς ἀποστολικῆς ἀλήθειας. Ὁ Φλωρόφσκυ δὲν θὰ λησμονήσει νὰ σημειώσει ἐδῶ δύο κρίσιμης σημασίας στοιχεῖα: ἀφ' ἐνὸς ὅτι ἡ φράση «Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας» ἀφορᾶ ὅχι σὲ μεμονωμένα καὶ ἀποσπασματικὰ ἀτομα, ἀλλὰ θὰ λέγαμε κατὰ κάποια ἔννοια σὲ ἔνα σύλλογικό «ὅργανο», τὸ δόποιο ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησία, ὡς viri ecclesiastici, ὡς τηρητὲς καὶ ἐρμηνευτὲς τῆς Παράδοσης. Ἀφ' ἐτέρου στὴν ἴδια προοπτικὴ ἀναδύεται καὶ ἡ σημασία τοῦ consensus Patrum²⁸, κατὰ τρόπο μάλιστα δεσμευτικό, καθὼς δὲν πρόκειται

25. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», ὁ.π., σ. 134.

26. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ. «Ἡ αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», ὁ.π., σ. 140.

27. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», ὁ.π., σσ. 140-141.

28. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ἐδῶ ὅτι σὲ μεταγενέστερο κείμενο-ἐπιστολή του πρὸς τὸν Dobbie Bateman ὁ Φλωρόφσκυ θὰ ἐκφράσει μία ἐπιφύλαξη σχετικὰ μὲ τὴν υἱοθέτηση τοῦ ὅρου αὐτοῦ.

έδω για την εκφραση κάποιων προσωπικῶν γνωμῶν μεμονωμένων Πατέρων, ἀλλὰ ἔξαπαντος ἐκφράζεται τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα²⁹. Ωστόσο στὴ συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται ίδιαίτερη προσοχή, ἵτοι ὅτε αὐτὸ τὸ *consensus* νὰ μὴν χρησιμοποιηθεῖ κατὰ τρόπο ἰδεολογικό, νὰ μὴν κατανοηθεῖ δηλαδὴ ὡς μία ἀνιστορικὴ καὶ ἄχρονη δόμοιογενῆς καὶ ἀναλλοίωτη πραγματικότητα, καθὼς καθίσταται ἔξαπαντος «παραπλανητικὸ νὰ ἔχωροίζει κανεὶς ὁρισμένες φράσεις τῶν Πατέρων καὶ νὰ τὶς ἀποστᾶ ἀπὸ τὴ συνολικὴ προοπτική [τῆς Ἰστορίας, μάλιστα δὲ τῆς «ἱστορίας τῆς Σωτηρίας】 ἐντὸς τῆς ὁποίας πράγματι ἐκφράστηκαν... ἀποτελεῖ ἐπικίνδυνη συνήθεια νὰ παρατίθενται χωρία ἀπὸ τοὺς Πατέρες, δηλαδὴ μεμονωμένες φράσεις τους, ἐκτὸς ἐκείνους τοῦ πλαισίου ἐντὸς τοῦ ὁποίου καὶ μόνον ἔχουν τὴν πλήρη καὶ ὁρθή ἔννοιά τους...»³⁰.

Ο Φλωρόφσκυ ἔξετάζοντας τὴν προέλευση τῆς φράσης «ἐπόμενοι τοῖς ἀγίοις Πατρόσιν...», ὅπως συναντάται στὴν Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος (451) ἥ μὲ πιὸ

Θὰ σημειώσει χαρακτηριστικὰ (ΓΚΑΛΛΑΧΕΡ Μ.Α., «Ο ὁρθὸς τρόπος ἀνάγνωσης τοῦ βίου τοῦ ἀγίου Σεραφείμ κατὰ τὸν π. Γ. Φλωρόφσκυ», μτφρ. Β. Ἀργυριάδης, *Σύναξη* 98 (Απρίλιος-Ιούνιος, 2006), σ. 59-60): «....ὄχι μόνο ἐπειδή, ὅπως συχνὰ τονίζεται μὲ ἐπιμονή, μόνο τὸ *consensus partum* ...ἔνναι δεσμευτικὸ ἀν καὶ, ἐμένα τουλάχιστον, ἡ φράση αὐτὴ δὲν μοῦ ἀρέσει». Εἶναι ἐνδιαφέρον στὴν εὐρύτερη προοπτικὴ τοῦ κειμένου μας νὰ παραθέσουμε ἔνα ἐκτενέστερο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἴδιο κείμενο, γιὰ νὰ δειχθεῖ μὲ κάθε ἐνάργεια, πῶς ἀντιλαμβάνεται ὁ θεολόγος μας τὴν προσφυγὴ καὶ τὴν ὀνάγνωση τῶν Πατέρων. Σὲ ἐρώτηση ποὺ τοῦ ἔγινε σὲ ὅρα διδασκαλίας σχετικὰ μὲ τὴν «αὐθεντία» τῶν Πατέρων, γιὰ τὸ ἔαν δηλαδὴ «εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ δεχτοῦμε ἀπὸ τὰ λεγόμενά τους [ἔνν. τῶν Πατέρων] ἀκόμη κι ἐκεῖνα ποὺ ἐμφανῶς ὑπαγορεύηκαν ἀπὸ τὶς Ἰστορικὲς περιστάσεις καὶ ποὺ πιθανῶς εἶναι ἀνακριβῆ, ἀνεπαρκῆ, ἀκόμα καὶ λανθασμένα;», θὰ σημειώσει ὅτι «ἡ ἀπάντηση μου ἦταν προφανῶς ἀρνητική.... Η αὐθεντία τῶν Πατέρων δὲν εἶναι παπικὸ διάταγμα... εἶναι ὁδοδεῖκτες καὶ μάρτυρες – ὄχι κάτι παραπάνω. Η «αὐθεντία» τους ἔγκειται στὴ διορατικότητά τους κι ὄχι ἀπαραιτήτως στὶς λέξεις τους. Μελετώντας τοὺς Πατέρες ὀνταγκαζόμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ προβλήματα καὶ στὴ συνέχεια μποροῦμε νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε – ὄχι μὲ διάθεση ἐπανάληψης, ἀλλὰ μὲ τρόπο δημιουργικό...».

29. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Η αὐθεντία τῶν Ἀρχαίων Συνόδων καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατέρων», δ.π., σσ. 141-143.

30. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ο Ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ Παράδοση», δ.π., σ. 150. Βλ. καὶ ὑπ. 28. Ἐδῶ θὰ εἰχε ἐνδιαφέρον κάποιος νὰ θέσει τὸ ἔξῆς ἐρώτημα. Προτείνει ἀραγε ἐδῶ ὁ Φλωρόφσκυ ἔνα εἶδος συναφειακῆς ὀνάγνωσης ὄχι μόνο τῶν Πατέρων ἀλλὰ καὶ τῆς Γραφῆς, μὲ σεβασμὸ ἔξαπαντος στὸ Ἰστορικὸ πλαίσιο ἐντὸς τοῦ ὅποιον διαμορφώνονται τὰ κείμενα; Νομίζουμε πώς δύσκολα θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἀποφύγει μία τέτοια ὀνάγνωση, μὲ τὴν διευρύνιση ὡτόσο ὅτι ἡ Ἰστορία δὲν ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὰ ἀρχαιολογικὴ ἀνασκαφὴ καὶ στείρα ἀνάμνηση ἐνὸς νεκροῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ἀφορᾶ εἰδικότερα στὴν Ἰστορία τῆς σωτηρίας, καὶ δῆμως αὐτὴ ἀνακεφαλαιώνεται καὶ διατηρεῖται ἐν Πνεύματι ζῶσα καὶ δημιουργικὴ στὸ «εὔχαριστιακὸ χωνευτῆρι» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος.

περιέχον τρόπο στὴν Ἔβδομη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (787), θὰ σημειώσει ὅτι ἡ «διδασκαλία τῶν Πατέρων εἶναι ὁ ἐπίσημος καὶ κανονιστικὸς ὅρος ἀναφορᾶς»³¹ γιὰ τὴν ἔρμηνεία τῆς Παράδοσης. Ωστόσο, ὅντας ἐνήμερος τῶν κινδύνων ποὺ ἐλλογεύει μία ἀκατέργαστη, βιαστικὴ καὶ ἀπροϋπόθετη ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες χωρὶς τοὺς ἀναγκαίους ὅρους καὶ κριτήρια, βιάζεται νὰ σημειώσει ὅτι ἐδῶ μὲ τὴν ἐπίκληση τῶν Πατέρων ἔχουμε «κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἀπλή “ἐπίκληση τῆς ἀρχαιότητας”», καθὼς τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ ἀρχαιότητα καθαυτή «δεν ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ ἀπόδειξη τῆς ἀληθοῦς πίστεως», τῇ στιγμῇ ποὺ ἀποτελεῖ ἀναντίρρητη πραγματικότητα ὅτι τὸ ἴδιο τὸ χριστιανικὸ μῆνυμα δὲν ἀποτελεῖ παρὰ ἔνα «σάλπισμα γιὰ φιλική “ἀνανέωση”» τοῦ «ἀρχαίου κόσμου»³². Ἀλλωστε πρέπει νὰ καταστεῖ ἐξάπαντος σαφὲς ὅτι ἡ «πιστότητα στὴν Παράδοση δὲν ἐμπόδισε τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νά “καινοτομήσουν τὰ ὄνόματα”»³³, ὅπως ἔχει προσφυῶς σημειώσει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴ γενναιότητα τῶν Πατέρων τῆς μεσαιωνικῆς, ἰδιαίτερα, περιόδου νὰ υἱοθετοῦν ποικίλους φιλοσοφικούς, μὴ βιβλικούς ὅρους (βλ. λ.χ. “δόμοιούσιον”, “ὑπόστασις” κ.λπ.) προκειμένου νὰ ἐρμηνεύσουν στὴ συνάφεια τῆς ἐποχῆς τους τὴν ἀποστολικὴ πίστη.

Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ παρελθὸν ἔτσι ἀπλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει καθαυτὸ σὲ καμιὰ περίπτωση ἐχέγγυο ἡ κριτήριο τῆς ἀλήθειας, δὲν ὀφείλεται μόνο στὸ γεγονὸς ὅτι σ’ αὐτὸ ἐνδέχεται νὰ προσφεύγουν καὶ οἱ αἰρετικοὶ κάθε ἐποχῆς προκειμένου νὰ ἀντλήσουν ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ ἀναδεικνύεται καὶ στὸν κίνδυνο νὰ μεταβληθεῖ ἡ ἀλήθεια σὲ μία ἀπλὴ συνήθεια. Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη ἡ «ἀρχαιότητα» τῶν διαφόρων παραδόσεων ἡ ἐθίμων κ.λπ. νὰ τίθεται ὑπὸ τὴν κρίσι τῆς ἀλήθειας. Ὁ Φλωρόφσκυ θὰ ἀναφερθεῖ ἐδῶ σὲ σχετικὲς γνῶμες Πατέρων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, οἱ δοποῖοι ἐπισημαίνουν αὐτὸν τὸν κίνδυνο: «Ὁ Κύριός μας Χριστὸς ἀπεκάλυψε ἑαυτὸν ὅχι ὡς ἔθιμο, ἀλλὰ ὡς ἀλήθεια» (Τερτυλλιανοῦ, *De virginibus velandis* 1,1) «στὸ εὐαγγέλιο ὁ Κύριος λέει “ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀλήθεια”». Δὲν εἶπε “ἐγὼ εἰμὶ τὸ ἔθιμον” (Αὐγουστίνου, *De baptismo*, 3, 6, 9) ἡ ἀκόμη τοῦ Κυπριανοῦ ὅτι «χωρὶς τὴν ἀλήθεια ἡ ἀρχαιότητα εἶναι τὸ παμπάλαιον σφάλμα...» (*Epist.* 74, 9). Ὁ Ρῶσος θεολόγος σὲ μία εὕστοχη ἀποστροφὴ του θὰ περιγράψει τὸν διαχρονικὸ κίνδυνο νὰ μεταβληθεῖ «ἡ Παράδο-

31. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ο Ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ Παράδοση», δ.π., σ. 144.

32. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ο Ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ Παράδοση», δ.π., σ. 144.

33. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας», δ.π., σ. 69.

ση ...άπλως σε μετάδοση αληρονομηθέντων δογμάτων, κατά “ίουδαικὸν τρόπο”»³⁴.

Πώς έπομένως ἀντιλαμβάνεται τὴν Παράδοση ὁ Φλωρόφσκυ; Ἀκολουθώντας μεταξύ ἄλλων τὸν Εἰρηναῖο θὰ σημειώσει ὅτι «ἡ Παράδοση ἀποτελεῖ συνέχιση τῆς αἰωνίου παρουσίας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος στὴν Ἐκκλησίᾳ»³⁵, εἶναι «διαρκῆς διαμονὴ τοῦ Πνεύματος καὶ ὅχι μόνο ἀπομνημόνευση λέξεων. Ἡ Παράδοση εἶναι ἀρχή “χαρισματική”...»³⁶. Ἐπιπλέον ὁ Φλωρόφσκυ θὰ γίνει ἀκόμη περισσότερο σαφής ἐμφαίνοντας τὴν ἴστορικὴν ἐν Πνεύματι προοπτικὴν στὴν κατανόηση τῆς Παράδοσης. Πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ θεολόγος μας θεολογεῖ στὸ πλαίσιο τῆς «ἴστορίας τῆς Σωτηρίας» καὶ δικαιοῦται νὰ ἐμφαίνει καὶ νὰ τονίζει ὅτι «πιστότητα πρὸς τὴν Παράδοση δὲν σημαίνει πιστότητα πρὸς τὸ παρελθόν καὶ τὴν ἔξωτερικὴν ἔξουσία, ἀλλὰ ζωντανὸν δεσμὸν μὲ τὴν πληρότητα τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας... ἡ Παράδοση δὲν περιορίζεται σὲ ἐκκλησιαστικὴν ἀρχαιολογία... [ἀλλὰ εἶναι] ἡ μαρτυρία τοῦ Πνεύματος»³⁷. Ἐπιμένοντας στὸ χριστολογικὸν κριτήριο ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐρμηνεία καὶ τὴν ἀνάγνωση τῆς Παράδοσης ὁ Φλωρόφσκυ δὲν θὰ διστάσει νὰ σημειώσει ὅτι ὅταν «δεχόμαστε τὴν Παράδοση, δεχόμαστε διὰ τῆς πίστεως τὸν Κύριον ποὺ μένει ἐν τῷ μέσῳ τῶν πιστῶν, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα του... Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο πιστότητα στὴν Παράδοση σημαίνει ὅχι μόνο συμφωνία μὲ τὸ παρελθόν, ἀλλά, κατὰ κάποια ἔννοια, ἐλευθερία ἀπὸ τὸ παρελθόν... [καθώς] ἡ Παράδοση δὲν εἶναι μόνο μία προστατευτικὴ, συντηρητικὴ ἀρχή, ἀλλὰ πρωτίστως εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς αὐξήσεως καὶ τῆς ἀναγεννήσεως. Ἡ Παράδοση δὲν εἶναι ἀρχὴ ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ἀναστηλώσει τὸ παρελθόν, χρησιμοποιώντας τὸ παρελθόν ὡς κριτήριο γιὰ τὸ παρόν...»³⁸, ἀλλὰ ἀρχὴ χαρισματική, ἡ *traditio veritatis* ποὺ παραμένει ζωοποιὸς καὶ δυναμική (*depositum juvenescens*) στὴ ζωὴ καὶ τὸ φρό-

34. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ λειτουργία τῆς Παράδοσης στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία», δ.π., σ. 109. «Οπως θὰ δοῦμε καὶ στὴ συνέχεια, στὴν ἀνάπτυξη τῶν σχετικῶν ἀπόψεων τοῦ Bulgakov, φαίνεται ἐδῶ νὰ ὑφίσταται μία χαρακτηριστικὴ σύμπτωση μεταξὺ τῶν δύο θεολόγων στὸ γεγονός ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ἡ προσέγγιση καὶ χρήση τῆς Παράδοσης κατὰ τρόπο «δογματικό», ἀποσκληρυμένο, ἥ μὲ τὰ λόγια τῶν ἴδιων τῶν θεολόγων μας κατὰ τρόπο «ίουδαικό» ἥ «ταλμουδικό».

35. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ο Ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ Παράδοση», δ.π., σ. 146.

36. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας», δ.π., σ. 65.

37. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας», δ.π., σ. 63.

38. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας», δ.π., σσ. 64-65.

νημα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς κατεξοχὴν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὅπου καὶ δόθηκαν ἐξάπαντος ἡ Γραφὴ καὶ ἡ Παραδοση.

Ἐὰν θὰ θέλαμε νὰ συνοψίσουμε τὸν τρόπο ποὺ «διαβάζει» ὁ Φλωρόφσκυ τὴν Παραδοσην θὰ ἔπειτε νὰ σημειώσουμε δύο βασικὲς παραμέτρους. Ἀφενὸς τὸ ἀπόλυτο κριτήριο τῆς «ἀλήθειας» ποὺ ὀφείλει νὰ διακρίνει καὶ νὰ συνέχει τὴν αὐθεντικὴ Παραδοση, μὲ ἄλλα λόγια τὸ χριστολογικὸ κριτήριο, τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀφετέρου τὴν ίστορικὴ προοπτική, ὅπως κατανοεῖται κάτω ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος, ὡς ίστορία τῆς σωτηρίας, ποὺ ἀποτελεῖ ἐξάπαντος τὸ πλαίσιο ἐντὸς τοῦ ὅποιου ὀφείλει ἡ θεολογία νὰ ἐπιχειρεῖ ἐπανερμηνεία τῆς ζώσας Παραδοσης, ἀναδεικνύοντας διαρκῶς στὴν ἐκάστοτε συγκεκριμένη ίστορικὴ συνάφεια τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα. Μόνο μέσα στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς κατανόησης μπορεῖ, κατὰ τὴ γνώμη μας, «ἡ μαρτυρία τῶν Πατέρων [νά] ἀνήκει οὐσιαστικὰ καὶ ἀκέραια σ' αὐτὴ τὴν ἴδια τὴ δομὴ τῆς ὁρθόδοξης πίστεως»³⁹, ὅπως σημειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ Ρώσος θεολόγος.

2. Ἡ «ταλμουδική» ἀνάγνωση τῆς Παραδοσης. Ἡ περίπτωση τοῦ Bulgakov

Ἐχοντας κατὰ νοῦ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Φλωρόφσκυ προσεγγίζει, ἐρμηνεύει ἄλλα καὶ τελικὰ κατανοεῖ τὴν ἔννοια τῆς Παραδοσης, θὰ προχωρήσουμε στὸν ἄλλο μεγάλο θεολόγο τῆς ϕωσικῆς διασπορᾶς, τὸν π. Σέργιο Bulgakov. Ἔγινε στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου μας σαφής ὑπαινιγμός γιὰ τὴν ὄξεια ἄλλὰ πάντοτε σὲ πλαίσιο ὑψηλῆς ποιότητας καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἥθους⁴⁰ ἀντιπαράθεση ποὺ ἔλα-

39. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ο Ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ Παραδοση», δ.π., σ. 146.

40. Πρόγματι εἶναι αξιοσημείωτὴ ἡ ποιότητα στὸν, ἐστω καὶ ἰδιαίτερα ἐντονο, κριτικὸ διάλογο μεταξὺ Φλωρόφσκυ-Bulgakov, ἡ ὅποια ἀναδεικνύει καὶ τὸ ἀνάλογο ἥθος ποὺ διακρίνει τὰ θεολογικὰ ἀναστήματα κάθε ἐποχῆς, ἄλλα καὶ τὴ ζωντάνια καὶ τὸ θάρρος τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας νὰ μὴ φοβᾶται τὸν ἀνοικτὸ διάλογο καὶ τὴ δημιουργικὴ συζήτηση. Αξίζει ἐδῶ νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ μία μαρτυρία τοῦ Φλωρόφσκυ, ἡ ὅποια ἀνάγεται στὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ κρίση στὶς σχέσεις τῶν δύο ἀνδρῶν ἦταν ἰδιαίτερη ὄξυμένη, βλ. BLANE A., π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἐνός μεγάλου θεολόγου, δ.π., σ. 114 : «Ο μόνος ἀνθρωπὸς ποὺ ποτὲ δὲν θύμωσε μαζὶ μου ἦταν ὁ π. Μπουλγκάκοφ. Νομίζω ὑπέφερε πάρα πολύ, ἄλλα δὲν ἔγινε ποτὲ ἔχθρος, κι αὐτὸς δείχνει τὸ ὀνάστημα τοῦ ἀνδρός. Ἀπόδειξη τούτου εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅταν ἀρρώστησε... καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μποροῦσε νὰ συμμετέχει στὶς συναντήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς κίνησης Πίστη καὶ Τάξη τοῦ ΠΣΕ, πρότεινε νὰ πάω στὴ θέση του γιατὶ πίστευε ὅτι ἡμουν ὁ μόνος ἴκανός.... Ἐγὼ ὅμως δὲν ὑπῆρχα ποτὲ ἔχθρος του. Ἡμιουν πάντα ὁ ἀντίπαλός του, αὐτὸς εἶναι ἀλήθεια, ἄλλα αὐτὸς εἶναι διαφορετικὸ πρᾶγμα».

βε χώρα μεταξύ των δύο θεολόγων⁴¹ ἀλλὰ καὶ τὶς σημαντικὲς διαφορὲς ποὺ εὔκολα μπορεῖ κανεὶς νὰ διαπιστώσει μελετώντας τὸ ἔργο τους⁴². Ὡστόσο, στὴν παροῦσα ἐνότητα θὰ διαπιστωθεῖ ὅτι οἱ δύο στοχαστὲς παρὰ τὶς θεμελιώδεις ἀποκλίσεις τους, φαίνεται ὅτι συγκλίνουν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ στὸν τρόπο ποὺ κατανοεῖται ἡ καλύτερα στὸν τρόπο ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐρμηνεύεται ἡ Παράδοση, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐπισήμανση τῶν διαρκῶς ἐλλοχεύοντων κινδύνων.

Ποιά ὄφειλει λοιπὸν νὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπόλυτο κριτήριο γιὰ τὴ θεολογία (καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση γιὰ τὴν «ἀνάγνωση» τῆς Παράδοσης) σύμφωνα μὲ τὴ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Bulgakov; Ὁ Ρωσος θεολόγος φαίνεται ὅτι θὰ εἶναι κατηγορηματικὸ στὴν ἀπάντησή του: «ἡ θεολογία δὲν μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει ίδεις ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν ἔμμεσα ἢ ἄμεσα ἀπὸ τὸν Λόγο... Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ [ἐν προκειμένῳ ἡ Γραφὴ] δὲν εἶναι κάποιο εἰδος summa theologiae⁴³... [καὶ ἐπομένως] ἡ ἀγία Γραφὴ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ στὸ φῶς τῆς Παράδοσης»⁴⁴. Ο Bulgakov στὸ σύντομο αὐτὸ ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ κείμενό του, μὲ τὸ ὅποιο ἐδῶ θὰ

41. Γιὰ μία πρώτη ἐνημέρωση ἀναφορικὰ μὲ τὴν «σοφιολογικὴ κρίση», μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν θεολόγων ἐξαιτίας τῆς περὶ Σοφίας διδασκαλίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ξητήματος τῆς διακοινωνίας (intercommunion) μεταξύ τῶν πιστῶν τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας καὶ ὄλλων χριστιανικῶν παραδόσεων (συγκεκριμένα τῶν ἀγγλικανῶν), βλ. ἐνδεικτικά BLANE A., π. Γεώργιος Φλωρόφσκι, *Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἐνὸς μεγάλου θεολόγου*, ὁ.π., σσ. 98-114, KLIMOFF A., «Georges Florovsky and the Sophiological controversy», *SVTQ* 49/1-2 (2005), σσ. 67-100, (ὅπου κυρίως ἐνημέρωση γιὰ τὴν περὶ Σοφίας ἀντιπαράθεση), NIKOLAEV S., «Spiritual Unity: The role of religious authority in the disputes between Sergii Bulgakov and Georges Florovsky concerning Intercommunion», *SVTQ* 49/1-2 (2005), σσ. 101-123 (κυρίως ἀναφορὰ στὸ ξητήμα τῆς διακοινωνίας μεταξὺ ὁρθοδόξων καὶ ἀγγλικανῶν στὸ πλαίσιο τῆς ἀδελφότητας τοῦ ἀγίου Ἀλβανοῦ καὶ ἀγίου Σεργίου) ἐπίσης τὸ ἐνδιαφέρον ἀρθρό τῆς HUNT P., «The Novgorod Sophia icon and the problem of old Russian culture: Between Orthodoxy and Sophiology», *Symposion*, 4-6 (1999-2001), σσ. 1-40.

42. Βλ. ἐνδεικτικά, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ οἱ δύο θεολόγοι προσεγγίζουν τὸ ξητήμα τῆς σχέσης πιστοῦ - Ἀκτίστου καὶ τὸ πρόβλημα τῆς Δημιουργίας, στὸ ὑπὸ ἔκδοση κείμενό μας «Σοφιολογία vs Νεοπατερική σύνθεση». Σχόλιο γιὰ τὴ σχέση πιστοῦ καὶ Ἀκτίστου καὶ τὴ Δημιουργία στοὺς Bulgakov καὶ Φλωρόφσκι καὶ τὸ μεθοδολογικὸ ἐρώτημα στὴ θεολογία».

43. Προβλ. ἐδῶ τὴν φραστικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς οὐσίας σύγκλιση μὲ τὸν Φλωρόφσκι Γ., «Ἀποκάλυψη καὶ Ἐρμηνεία», ὁ.π. σ. 27.

44. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», μτφρ. P. Boutenoff, *Tradition alive: on the Church and the Christian life in our time*. M. Plekon (ed.), (Rowman & Littlefield Pub: Oxford, 2003), σσ. 67-80, ἐδῶ σσ. 69-70. Τὸ κείμενο ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐδῶ ἀποτελεῖ μετάφραση ἀπὸ τὸ πρωτότυπο «Dogmat i dogmatic», *Zhivoie Priedanie: pravoslavie v sovremennosti* [Living Tradition: Orthodoxy in Modernity] (Paris: YMCA, 1937), σσ. 9-24. Τὰ ἀποσπάσματα ποὺ παρατίθενται ἐδῶ εἶναι σὲ δική μας μετάφραση.

ἀσχοληθοῦμε ἴδιαιτέρως, θέτει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ τάπητος τὸ ἔρμηνευτικὸ ζήτημα μὲ δὴ του τὴν ἐμφατικότητα καὶ ἐνάργεια. Στὴν προοπτικὴν αὐτὴν προκύπτει εὐλογα τὸ ἀναντίρρητο ἐρώτημα: Τί μπορεῖ νὰ σημαίνει ὅτι ἡ (δογματική) θεολογία πρέπει νὰ εἶναι «σύμφωνη μὲ τοὺς Πατέρες»;⁴⁵ ἢ μὲ ἄλλα λόγια, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Φλωρόφσκυ, πῶς ἐννοεῖται ἡ «ἐπίκληση τῶν Πατέρων»;

Ο Bulgakov φαίνεται ἐδῶ νὰ εὐθυγραμμίζεται λιγότερο ἢ περισσότερο μὲ τὴν «ἐκκλησιολογικήν» κατανόηση τῆς ἐννοιας τῶν «Πατέρων» ποὺ συναντήσαμε στὸν Φλωρόφσκυ. Θὰ σημειώσει χαρακτηριστικά: «οἱ Πατέρες εἶναι κατὰ κάποια ἐννοια, οἱ μάρτυρες (testes) τῆς Ἐκκλησίας»⁴⁶. Ἀναγνωρίζοντας ἀναμφίβολα τὴ σημασία τῆς (πατερικῆς) παράδοσης, ὁ Ρώσος θεολόγος θὰ ἐνδιαφερθεῖ περισσότερο καὶ πιὸ συστηματικὰ σὲ σχέση μὲ τὸν Φλωρόφσκυ, νὰ προσδιορίσει τὶς παραμέτρους καὶ τὸ πλαίσιο μέσα στὸ δόποιο ὀφείλουμε νὰ ἔρμηνεύουμε τὴν Παράδοση.

Στὴν προοπτικὴν αὐτὴν θὰ ἐπισημάνει τὴν ἐπείγουσα ἀναγκαιότητα νὰ γνωρίσουμε τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς στὶς πραγματικές (βλ. Ἰστορικές) τους διαστάσεις καὶ κατὰ συνέπεια νὰ μπορέσουμε νὰ «κατανοήσουμε τὸ Ἰστορικὸ πλαίσιο τους, τὶς ἴδιαιτερες συνθῆκες τους καὶ τὴν Ἰστορικὴν σχετικότητά τους»⁴⁷. Ή γνώση καὶ οἰκειότητα μὲ τὸ Ἰστορικὸ πλαίσιο τῶν προσώπων καὶ τῶν κειμένων ἀναδεικνύει ἀφ' ἐνὸς τὴν ἴδιαιτερότητα τῶν ἐπιμέρους προσώπων - Πατέρων καὶ θεολόγων, καὶ ἀφετέρου ἀποκαθιστᾶ τὴν κρίσιμη Ἰστορικὴν προοπτικὴν καὶ τὸν συναφῆ προσανατολισμὸ τῆς θεολογίας, ἡ δόποια καταπιάνεται καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ ἔρμηνεύσει τὰ magnalia Dei στὴν Ἰστορία τῆς σωτηρίας καὶ ἐξάπαντος ὀφείλει νὰ ἀποφεύγει τυχὸν μεταφυσικές καὶ ψυχολογικές θεωρήσεις, ἐφ' ὅσον ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνει πιστὴ στὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα.

Ο Φλωρόφσκυ φαίνεται ὅτι μᾶλλον θὰ ἀποφύγει νὰ περιγράψει καὶ νὰ δηλώσει ωρτὰ τὴν ποικιλία καὶ τὴν ζωντάνια ποὺ παρατηρεῖται στὴν ἐκκλησιαστικὴν Παράδοση (μὲ ὅ,τι αὐτὸν μπορεῖ νὰ συνεπάγεται), παρὰ τὸ γεγονός ὅτι εἰδικὰ μὲ τὰ πατρολογικὰ ἔργα του, θὰ ἀναδείξει συχνά, χωρὶς πράγματι ἐξωραϊσμούς (γεγονός ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει καὶ ἐπικρίσεις ἀπὸ

45. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ὕ.π., σ. 70.

46. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ὕ.π., σ. 70.

47. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ὕ.π., σ. 70. «Οπως σημειώσαμε καὶ παραπάνω στὴν περίπτωση τοῦ Φλωρόφσκυ ἔτσι καὶ ἐδῶ διαφαίνεται σαφῶς ἔνα εἶδος συναφειακῆς προσέγγισης καὶ ἀνάγνωσης τῆς πατερικῆς παράδοσης, ἡ δόποια βέβαια σὲ τίποτε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μειώσει, ἀλλὰ ἀντίθετα μᾶλλον θὰ ἀναδείξει, τὴν ἀξίαν καὶ τὸ κῦρος τῆς.

μερίδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καὶ θεολογικοῦ κατεστημένου τῆς ἐποχῆς του στὸ Παρίσιο⁴⁸) τὶς δεδομένες ἀνεπάρκειες καὶ τὶς διαφορές, τὴ μερικότητα ἀλλὰ ἐπίσης τὸν διαρκῆ ἄγωνα καὶ τὴ δημιουργικὴ ἐλευθερία τῶν Πατέρων στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐρμηνεύσουν καὶ νὰ ἀποσαφήνισουν τὸ εὐαγγέλιο καὶ τὴν πίστην τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν ἴδια στιγμή, ὁ Bulgakov ἀπὸ τὴν πλευρὰ του θὰ θέσει ξεκάθαρα καὶ μὲ περισσὸ θάρρος τὸ ὅλο ζήτημα, καθὼς φαίνεται νὰ θεωρεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ ποικιλία καὶ ἡ δυναμικὴ ποὺ χαρακτηρίζει τὴν Παράδοση ἀποτελεῖ, ἡ τουλάχιστον θὰ ὅφειλε νὰ ἀποτελεῖ, αὐτονόητη πραγματικότητα σὲ ὅποιον μελετάει τὸ ἔργο τῶν Πατέρων, ἐπιδιώκοντας νὰ προσλάβει τὸ φρόνημά τους καὶ νὰ ἀνακαλύψει τὸ πνεῦμα τους. Σημειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ θεολόγος μας: «...γίνεται κατανοητὸ στὸν καθένα ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὰ πατερικὰ κείμενα, ὅτι ἀκόμη καὶ στὸ ἐπίπεδο ἑνὸς καὶ μόνου ἐρωτήματος, σπάνια ὑπάρχει μία μοναδικὴ πατερικὴ παράδοση. Αὐτὲς οἱ συχνὰ συγκρουόμενες ἡ ἐστω διαφορετικὲς γνῶμες, μᾶς ἀναγκάζουν νὰ κάνουμε μία ἐπιλογή, νὰ δώσουμε μία προτεραιότητα σὲ μία ἡ τὴν ἄλλῃ πατερικὴ παράδοση... Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ γραπτὰ τῶν ἁγίων Πατέρων καθαυτὰ δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν δογματικὰ ὡς ἀλάθητα. Ἀποτελοῦν αὐθεντικὲς μαρτυρίες, ἀλλὰ μὲ κανένα τρόπο δὲν μποροῦν νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἀλάθητα κείμενα»⁴⁹. Μὲ σαφήνεια ὁ Bulgakov ἐπισημαίνει ὅτι κάθε μαρτυρία τῆς Παράδοσης δὲν μπορεῖ καθαυτὴ νὰ θεωρεῖται ἀλάθητη, μὲ τὴν ἐπίκληση γιὰ παραδειγμα τοῦ κριτηρίου τῆς «ἀρχαιότητας», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Φλωρόφσκυ⁵⁰, ἀλλὰ σαφῶς ὅφειλει νὰ κρίνεται καὶ νὰ δοκιμάζεται ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ χριστολογικοῦ κριτηρίου, τοῦ (ἔσκαρκου) Λόγου τοῦ Θεοῦ.

48. BL. BLANE A., π. Γεώργιος Φλωρόφσκι, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἑνὸς μεγάλου θεολόγου, ὕ.π., σ. 81, ὅπου μαρτυρεῖται χαρακτηριστικά «...κάποιος ἄλλος –σημειώνει ὁ Φλωρόφσκυ... θεώρησε τὴν ἔκδοση τῶν βιβλίων μου πάνω στοὺς Πατέρες κακὴ ὑπηρεσία πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Κανεὶς δὲν γνώριζε αὐτὰ τὰ πράγματα... ὅλοι εἶχαν ξεχάσει ὅτι τίποτα δὲν ἦταν σταθερὸ καὶ πλῆρες ἀπὸ τὴν ἀρχὴ, καὶ ὅτι ὑπῆρξαν διαμάχες στὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἐσύ τοὺς τὰ ὑπενθύμισες. Αὐτὸ εἶναι κακὴ ὑπηρεσία».

49. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ὕ.π., σ. 70.

50. Καὶ ὁ Bulgakov φαίνεται ὅτι συμμερίζεται τὴν ἴδια κριτικὴ στάση ἔναντι τῆς «ἀρχαιότητας», σημειώνοντας ὅτι «ἡ ἀρχὴ ποὺ γενικὰ χρησιμοποιεῖται εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ αὐθεντία [τῶν Πατέρων] ἀναπτύσσεται μαζὶ μὲ τὴν ἀρχαιότητα τῶν κειμένων· βεβαίως αὐτὴ ἡ ἀρχὴ δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται καθολικά, ἐφόσον συναντᾶ κάποιος σὲ ὅλες τὶς περιόδους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἴστορίας συγγραφεῖς ποὺ ἀμαρτάνουν ἔναντι τῆς ἀλήθειας...», βλ. «Dogma and Dogmatic Theology», ὕ.π., σ. 72.

Θυμίζοντας⁵¹ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Φλωρόφσκυ θὰ περιγράψει τὰ πρόγματα, θὰ κάνει λόγο γιὰ «ταλμουδική» προσέγγιση σὲ πολλὲς περιπτώσεις τῆς Παράδοσης καὶ τῶν Πατέρων⁵². Θὰ σημειώσει χαρακτηριστικὰ ὅτι «σὲ μερικοὺς αὐκλούς, κάποιος βρίσκει μία φαβινικὴ προσέγγιση στὰ γραπτὰ τῶν Πατέρων, ὡς “παράδοση”. Ἀλλὰ ἐὰν στὴν ἐρμηνεία τοῦ Ταλμούδ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐναρμονίσεις τὰ λεγόμενα τῶν διαφόρων φαββί, μία τέτοια μεθοδολογία εἶναι περισσότερο δύσκολο νὰ ἐφαρμοστεῖ στὴν πατερικὴ γραμματεία, διότι ἐδῶ ἀρκετές, διαφορετικὲς σχολὲς συχνὰ ἥταν σὲ σύγκρουση μεταξύ τους, ἀκόμα καὶ ἀναθεμάτιζαν ἡ μία τὴν ἄλλη (πρβλ. λ.χ. τὴν ἀντιοχειανὴ καὶ ἀλεξανδρινὴ χριστολογία)…»⁵³. Πρόκειται ἐδῶ γιὰ τὸν ἐμφανῆ κίνδυνο ἡ πατερικὴ γραμματεία καὶ παράδοση νὰ προσλαμβάνεται ἔξω ἀπὸ τὸ ἰστορικὸ πλαίσιο τῆς καὶ τὴ συνάφειά της καὶ νὰ προσεγγίζεται ὡς ἔνα ὅμοιογενὲς ὅλον κατὰ τρόπο οὐσιοκεντρικό⁵⁴, σὲ ἄχρονη καὶ ἀνιστορικὴ προοπτική, ποὺ μπορεῖ νὰ ταιριάξει ἔτσι ἀπλὰ χωρὶς ἐρμηνευτικὲς προϋποθέσεις καὶ ὅρους σὲ κάθε ἐποχή. Εἶναι ὁ διαρκὴς πειρασμὸς τῆς ἀπολυτοποίησης τοῦ γράμματος τῆς Παράδοσης καὶ ἡ αὐτούσια μεταφορά του ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχή, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχει ταυτόχρονα ἀνακαλυφθεῖ καὶ πολὺ περισσότερο προσληφθεῖ τὸ πνεῦμα

51. Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειώσουμε τὸ ἔξης πρὸς ἀποφυγὴ τυχὸν παρανοήσεως. Τὰ σχετικὰ κείμενα τοῦ Φλωρόφσκυ ποὺ ἐδῶ συζητοῦμε, ἀν καὶ τὸ ἔχο του ἔξετάζεται πρότο σὲ σειρά, ἀφοροῦν στὴν πλειονότητά τους, ἐποχὴ λίγο μεταγενέστερη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ γράφεται τὸ κείμενο τοῦ Bulgakov. Ὁπότε ὅταν κάνουμε λόγο γιὰ τὶς τυχὸν συμπτώσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονεῖται ὅτι τὸ κείμενο τοῦ Bulgakov σαφῶς προηγεῖται χρονικά, ἐνῷ τὰ κείμενα τοῦ Φλωρόφσκυ βασικὰ ἔπονται, ἔτσι ἔστω νὰ καταστεῖ κατανοητὴ καὶ ἡ ὅποια μεταξύ τους ἀλληλεπίδραση.

52. Ἐχει θεωρηθεῖ ὅτι ὁ Bulgakov μὲ τὴν σκληρὴ αὐτὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ἔχει κατὰ νοῦ τὸν Φλωρόφσκυ καὶ τὴν ἐμπονὴ τοῦ τελευταίου στὴν σπουδαιότητα τῆς πατερικῆς παράδοσης. Νομίζουμε ὡστόσο πὼς μία τέτοια ἐρμηνεία εἶναι βεβιασμένη καὶ δὲν φαίνεται νὰ εύσταθει στὸ βαθμὸ ποὺ καὶ οἱ δύο φαίνεται νὰ διαβάζουν μέσα ἀπὸ ἔνα κατὰ βάση κοινὸ πρᾶσμα τὴν Παράδοση καὶ νὰ διαβέλουν τὰ ἴδια προβλήματα στὸν τρόπο ἐρμηνευτικῆς προσέγγισής της. Τὴν ἴδια περίποτον ἐποχὴ ἔνας ἄλλος μεγάλος Ρώσος σποχαστής δ. N. BERDYAEV σὲ βιβλιοκριτικὴ του γιὰ τὸ βιβλίο «Δρόμοι τῆς Ρωσικῆς Θεολογίας» τοῦ Φλωρόφσκυ φαίνεται νὰ χρησιμοποιεῖ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῆς ταλμουδικῆς ἀνάγνωσης τῶν Πατέρων καὶ νὰ τὴν προσάπτει ὡς κατηγορία στὸν Φλωρόφσκυ, βλ. «Ortodoksiya I Chelovechnost - Prot. Georgii Florovskii. Puti russkogo bogosloviya», Put 37 (1937), σ. 53-65.

53. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ὅ.π., σ. 70.

54. Πρβλ., ἐδῶ τὴν ἔξαιρετικὴ εἰσήγηση τοῦ KATTAN As. El., «Essentialism Reconsidered: The myth of a non-hermeneutical approach to Orthodox Tradition», ὑπὸ δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς συνεδρίου «Νεο-πατερικὴ σύνθεση ἢ Μετα-πατερικὴ θεολογία: Τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας στὴν Ὀρθοδοξία», βλ. καὶ ὑπ. 4.

καὶ ἡ μαρτυρία τῶν Πατέρων, οἱ ὅποιοι τὸ μόνο ποὺ κάνουν εἶναι, ὅπως φανέρωσε ὁ Φλωρόφσκυ, νὰ ὑπομνηματίζουν τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα γιὰ νὰ τὸ προσφέρουν στὴν ἐποχή τους. Ὁ Bulgakov θὰ ἐπιμείνει καὶ θὰ τονίζει ὅτι «ἡ αληθονομία τῶν Πατέρων, ἀντίθετα πρὸς τὴν ἀγιότητά τους, ...δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς ἔνα τετελεσμένο ἔργο... Τὸ σημεῖο - κλειδὶ εἶναι ὅτι ἡ αληθονομία τῶν Πατέρων τοῦ παρελθόντος ἀποτελεῖ ἔνα μωσαϊκὸ ἀπὸ διαφορετικὰ τμῆματα τῆς ἰστορίας, ποὺ διαμορφώνεται ὑπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες...»⁵⁵. Φαίνεται πῶς καὶ ἐδῶ σαφῶς τονίζεται μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἀναγκαία ἰστορικὴ προοπτική, ἡ ὅποια ὀδεύει νὰ διατρέχει τὴ θεολογικὴ μελέτη καὶ ἔρευνα, ἐφ' ὅσον βέβαια ἀποδεχόμαστε, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Φλωρόφσκυ, ὅτι ἡ θεολογία εἶναι «θεολογία τῶν γεγονότων» τῆς Ἱερᾶς ἰστορίας.

Ἡ ἀναγκαιότητα μίας νέας σύνθεσης

Ἡ ἰστορικὴ συγκυρία στὴν ὅποια βρισκόμαστε, σημαδεύεται ἀπὸ μία πολυδιάστατη κρίση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ ἀνθρώπινου βίου, μάλιστα δὲ σὲ παγκόσμια κλίμακα. Πρόκειται γιὰ μία κρίση κοινωνική, πολιτική, οἰκονομική, ἀλλὰ πρωτίστως κρίση πνευματική, ἡθικὴ καὶ κρίση ἀξιῶν. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα στὴν περίπτωσή μας ἡ θεολογία βρίσκεται γιὰ μία ἀκόμη φορά ἐνώπιον κρίσιμων προκλήσεων, θὰ ἔλεγε κανεὶς σὲ ἔνα σταυροδρόμῳ: ἔχει νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὴ δυναμικὴ ἐκ νέου σάρκωση τοῦ εὐαγγελίου καὶ περαιτέρω μαρτυρία τῆς πίστης καὶ τῆς ἀποστολικῆς καὶ πατερικῆς ἐμπειρίας στὴν παροῦσα δύσκολη καὶ κατὰ πολὺ τραγικὴ πραγματικότητα, μὲ ὁρίζοντα τὴ σωτηρία ὀλάκερου τοῦ κόσμου, ἢ σὲ μία φοβική στάση καὶ λόγῳ ἀνασφάλειας ἀπομόνωση ἀπὸ τὴν ἰστορικὴ δράση, ἀπὸ τὰ καυτὰ ὑπαρξιακὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀναζητήσεις τοῦ μετανεωτερικοῦ ἀνθρώπου, μὲ συνέπεια τὸν αὐτο-ἐγκλωβισμό τῆς σὲ χρόνιες ἀγκυλώσεις καὶ σὲ ἔναν χωρὶς ἀξία βαυκαλισμὸ γιὰ τὸ ἐνδοξό (δίκην «ἀρχαιολογίας») παρελθόν.

Μὲ τὸ παρόν κείμενο δὲν ἐπιχειρήθηκε σὲ καμιὰ περιόπτωση νὰ περιγραφεῖ, ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδο ἀρχῶν, μία «θεολογία τῆς παράδοσης», παρὰ μόνο νὰ γίνει μία συνοπτικὴ καὶ σὲ μορφὴ εἰσαγωγικῶν ἀναφορῶν ἐπιμέρους συζήτηση κάποιων ὅψεων ἐνὸς ἀπὸ τὰ πλέον θεμελιώδη, ἵσως καὶ ἀκανθώδη, ζητήματα

55. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ō.π., σ. 72.

ποὺ ἀπασχολεῖ τοὺς τελευταίους αἰῶνες τὴν ὁρθόδοξη θεολογία· τὸν τρόπο ἀνάγνωσης καὶ ἐρμηνείας τῆς Παραδοσῆς. Νομίζουμε ὅτι τὸ ξήτημα τῆς ἐρμηνείας τῆς Παραδοσῆς δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀποτελεῖ πράγματι τὸ κυριαρχοῦ ἐρμηνευτικὸ πρόβλημα γιὰ τὴν ὁρθόδοξη θεολογία στὶς μέρες μας, ἡ ὅποια συχνὰ μοιάζει νὰ βρίσκεται σὲ κάποιο βαθμὸ κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία ἐνὸς ἄλλου τύπου «βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας», ὅχι ἐνδεχομένως ὑπὸ τὴν ἐπήρεια δυτικῶν ἐπιδράσεων, ἀλλὰ μὲ ἐκείνη ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ μία ἐμφανῆ δυσκολία, ἀν ὅχι ἄρνηση νὰ ἐμπλακεῖ, νὰ σαρκωθεῖ στὴν Ιστορία καὶ τὴ συνακόλουθη ἀνιστορικὴ καὶ συχνὰ ἰδεολογικὴ κατανόηση τῆς Παραδοσῆς μέσα στὸ πλαίσιο μίας ἀ-θεολογικῆς προσέγγισής της.

Συζητώντας σὲ περιορισμένη κλίμακα κάποια θεμελιακὰ γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς μελέτης μας κείμενα τῶν Φλωρόφσκου καὶ Bulgakov⁵⁶, δύο ἐκ τῶν κορυφαίων θεολόγων τῆς ρωσικῆς διασπορᾶς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἀποτυπώσαμε κάποιες κρίσιμες μεθοδολογικὲς καὶ ἐρμηνευτικὲς παραμέτρους, οἱ ὅποιες ὀφείλουν νὰ λαμβάνονται σοβαρὰ ὑπὸ ὅψη στὸ πλαίσιο κάθε ἀπόπειρας συζήτησης γιὰ τὴν αὐθεντία καὶ τὸ κυρος τῆς Παραδοσῆς. Πέραν ἐνδεχομένως τῶν ἐπιμέρους προβλημάτων⁵⁷, ποὺ μπορεῖ νὰ συναντήσει ὁ μελετητὴς εἰδικὰ τοῦ ἔργου τοῦ Φλωρόφσκου ἀναφορικὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁ τελευταῖος «διαβάζει» τὴν Παραδοση, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ θεολογικὴ σκέψη καὶ τῶν δύο Ρώσων στοχαστῶν προ(σ)καλεῖ πρὸς μία σὲ βάθος συζήτηση πάνω στὸ κρίσιμο ἐρμηνευτικὸ πρόβλημα. «Ἐτσι ἀφ' ἐνὸς σημειώθηκε ἡ κριτικότητα ποὺ ἐνέχει καὶ στοὺς δύο θεολόγους τὸ ἀπαράβατο κριτήριο καὶ ἡ ἀφετηρία κάθε ἀπόπειρας ἐπανάγνωσης τῆς ἀποστολικῆς καὶ πατερικῆς Παραδοσῆς, τὸ ὅποιο κριτήριο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι, πέρα απὸ τὶς ἐπιμέρους διαφορές τους στὴν προσέγγισή του, ὁ χριστολογικὸς παράγοντας, τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ (ἐνσαρκος) Λόγος τοῦ

56. Δώσαμε κυρίως βαρύτητα, στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς εἰσαγωγικῆς μελέτης, στὰ πρωτογενῆ σχετικὰ κείμενα γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἐπιμέρους μεθοδολογικῶν παραμέτρων ποὺ ἀφοροῦν στὴν προσέγγιση τῆς Παραδοσῆς. Ο ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νὰ ἀνατρέξει ἐπίσης μεταξὺ ἄλλων στὰ NICHOLS A., «G. Florovsky and the idea of Tradition», *Light from the East* (Stag-books: London, 1995), σσ. 129-145, καὶ στὴν ἀδημοσίευτη μεταπτυχιακὴ ἐργασία τοῦ DORSEY J., *The Nature of Tradition in the theology of Georges Florovsky* (Deerfield, Illinois, 1995).

57. Βλ. πρόχειρα PLESTED M., «Ἡ ἐμφάνιση τῆς νέο-πατερικῆς σύνθεσης: Περιεχόμενο, προκλήσεις καὶ ὄρια», GAVRILYUK P., «“Ο χριστιανικὸς Ἐλληνισμός” τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκου». BEHR J., «Ἐπέκεινα τῆς νέο-πατερικῆς σύνθεσης», δλες ὑπὸ δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου «Νεοπατερικὴ σύνθεση ἢ Μεταπατερικὴ θεολογία....».

Θεοῦ, ύπὸ τὸ φῶς τοῦ ὅποίου ὁφεῖται νὰ κρίνεται ἡ αὐθεντία καὶ τὸ κῦρος κάθε ἐπιμέρους παράδοσης, προκειμένου ἡ τελευταία νὰ μὴν μεταβληθεῖ σὲ ἀπλὴ συνήθεια ἀλλὰ νὰ ἐκφράζει πράγματι τὴν ἀλήθεια. Τὴν ἴδια σπιγμὴ ἀναδείχθηκε καὶ ἡ ἀναντίρρητη σημασία τῆς ἰστορικῆς προοπτικῆς στὸν τρόπο προσέγγισης ἐν γένει τῆς Παράδοσης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιμέρους Πατέρων καὶ τῶν κειμένων τους, ἔτσι ὥστε αὐτὰ νὰ προσεγγίζονται πρωτίστως ἐντὸς τῆς ἰστορικῆς συνάφειας καὶ τοῦ πλαισίου μέσα στὸ ὅποιο καταρχὰς διαμορφώνονται, καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἀναδεικνύεται στὴν προοπτικὴ τῶν ἐπιμέρους διαρκῶς ἰστορικῶν συνθέσεων ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας⁵⁸, ἡ συμφωνία τους μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα, τὸ ὅποιο παραδίδεται καὶ ἐνυπάρχει ὡς ζῶσα Παράδοση στὴν καθολικὴ ἐμπειρίᾳ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Παράδοση ἀποτελώντας μία «χαρισματικὴ ἀρχή» στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ζῶσα καὶ διαρκῶς ἐξελισσόμενη Παράδοση, ὅχι μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν ἔχει ἀποκαλυφθεῖ πλήρως καὶ ἐφάπαξ στὸ γεγονός τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἀπαιτεῖται διαρκῶς ἐρμηνεία τῆς καὶ ἀνακάλυψή της μέσα στὸ πλαίσιο τῆς συνεχιζόμενης «ἰστορίας τῆς σωτηρίας», προκειμένου νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ «συνάντηση» τῆς Ἀλήθειας μὲ τὰ ἑκάστοτε νέα προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁπως σημειώνει χαρακτηριστικὰ στὸ σημεῖο αὐτὸῦ Bulgakov, ἔνα πλῆθος προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουμε σήμερα (ἀναφέρεται βέβαια στὴν ἐποχή του) δὲν συναντῶνται στὴν πατερικὴ παράδοση⁵⁹, ἡ δὲν ὑπῆρχε μία πάντοτε ἴκανοποιητικὴ διαπραγμάτευσή τους, καὶ «ὅ λόγος εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ προ-

58. Γιὰ τὸ γεγονός ὅτι οἱ Πατέρες σὲ κάθε ἐποχὴ ἐπεδίωκαν μία ἐπίκαιρη σύνθεση - ἔρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς πίστης καὶ Παράδοσης στὴν ἰστορικὴ τους συνάφεια, βλ. τὴν ἐξαίρετη μελέτη μέσα ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Φλωρόφσκου, BAKER M., “*Neo-patristic synthesis*”: An examination of a key hermeneutical paradigm in the thought of Georges V. Florovsky, ἀδημοσίευτη μεταπτυχιακὴ ἐργασία (Holy Cross, Brookline 2010) καὶ εἰδικά τὸ κεφ. 1.

59. Ἄν καὶ ἀσφαλῶς τὰ μεγάλα ὑπαρξιακὰ προβλήματα παραμένουν διαχρονικὰ τὰ ἴδια, ὥστόσοις σὲ κάθε ἐποχὴ τίθενται μὲ διαφορετικοὺς ὅρους καὶ δεῦτη, ὥστε νὰ ἐμφανίζονται καὶ νὰ ἀπαιτοῦν κάθε φορὰ νέα προσέγγιση καὶ ἐρμηνεία τους, ἡ ὅποια δὲν θὰ μποροῦσε ἀπαραίτητα νὰ ἔχει προκύψει στὴν περίοδο τῶν Πατέρων (λ.χ. μία ἔκενθμαρῃ καὶ ὀλοκληρωμένη ἀνθρωπολογία μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴ θέση τῆς γυναίκας στὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, φάνεται νὰ εἶναι ἀποῦσα ἀπὸ τὴν πατερικὴ παράδοση, χωρὶς νὰ σημαίνει ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ Πατέρες δὲν ἀσχολήθηκαν κατὰ περιστάσεις μὲ ὄψεις τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ ζητήματος. Βλ. ἐδὼ ἐνδεικτικὰ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ Π., «Πρός μία μετα-πατερικὴ θεολογία», ὑπὸ δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου «Νεοπατερικὴ σύνθεση ἡ Μεταπατερικὴ θεολογία...», βλ. ὑπ. 4).

βλήματα εἶναι ἄγνωστα στὴν Ἐκκλησίᾳ... [καί] ὅτι ἡ πατερικὴ ἐποχὴ δὲν ἀσχολήθηκε ποτὲ μὲ αὐτά... [καθώς] ἐκυριαρχεῖτο ἀπὸ ἄλλα προβλήματα...»⁶⁰.

Σ' αὐτὴν τὴν προοπτικὴ φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ σήμερα ἐπείγουσα ἀναγκαιότητα, γιὰ τὴν ὁρθόδοξη θεολογία τουλάχιστον, ἀκολουθώντας ἐν προκειμένῳ ὅχι μόνο τὸ παράδειγμα τῶν Ρώσων θεολόγων καὶ εἰδικὰ τοῦ Φλωρόφσκυ, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τοὺς ἴδιους τοὺς Πατέρες⁶¹, νὰ ὑπάρξει μία νέα θεολογικὴ σύνθεση (δὲν ἔχει τόση σημασία ἐὰν αὐτὴ ὀνομάζεται «νεοπατερική» ἢ «μεταπατερική» ἢ μὲ ἄλλο τρόπο), ἡ ὁποία θὰ ἀναλάβει μὲ εἰλικρινῆ διάθεση ἀλλὰ καὶ προπάντων γενναιότητα, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν βασικῶν παραμέτρων ποὺ περιγράφαμε παραπάνω (χριστολογικὸ κριτήριο, ἰστορικὴ προοπτική, ἐκκλησιακὸ πλαίσιο), τὸ ϕόλο νὰ ἐργαστεῖ γιὰ τὴν ἀναζωογόνηση τῆς Παράδοσης καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ ἐπικίνδυνες χρήσεις καὶ καταχρήσεις τῆς (λ.χ. ἰδεολογικοποίησή της), σαρκώνοντάς την στὴν (ἐκάστοτε) παροῦσα ἰστορικὴ συγκυρία, ἵκανὴ νὰ προσφέρει λύσεις στὰ ποικίλα πνευματικὰ καὶ ἄλλα ἀδιέξοδα τοῦ ἀνθρώπου. Ή νέα αὐτὴ ἀπαίτηση γιὰ σύνθεση (θὰ τὴν ὀνομάζαμε ἐδῶ πρόχειρα, ἰστορικὴ σύνθεση, –προεκτείνοντάς νομίζουμε, πιστὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Φλωρόφσκυ ποὺ ἐπιμένει νὰ θεολογεῖ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν magnalia Dei τῆς «ίστορίας τῆς σωτηρίας» – λόγω ἀκριβῶς τοῦ φόβου καὶ τῆς δυσκολίας ποὺ διέπει τὴ σχέση τῆς θεολογίας στὴν ὁρθόδοξη προοπτικὴ μὲ τὴν Ἰστορία) ὀφείλει νὰ ἀποτελέσει στὸ ἔξῆς τὸ ἀξονικὸ ἐρμηνευτικὸ ἔργο τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας, ἡ ὁποία θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ κατανοήσει ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καθολικότητας τῆς ἐμπειρίας τῆς τὰ σύγχρονα (δυτικὰ ἢ καλύτερα μετανεωτερικά) ἐρωτήματα, ἐπιχειρώντας νὰ ἀπαντήσει στὶς προκλήσεις ποὺ διαρκῶς τίθενται ἐνώπιόν της ὅχι μόνο ἐπανερμηνεύοντας, ἀλλὰ καὶ ἐπεκτείνοντας δημιουργικά (κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ ὄρου «ἐπιγένεσις» ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Φλωρόφσκυ στὴν ἐρμηνεία του γιὰ τὴν Ἰστορία⁶²) μὲ τὴν διαρκὴ παρουσία καὶ δράση τοῦ Πνεύματος, τὴν Παράδοσή της, ἐφ' ὅσον φαίνεται νὰ εἶναι (;) εὐρύτερα ἀποδεκτὸ ὅτι ἡ «πατερικὴ παράδοση δὲν ἐγκλωβίζεται σὲ ὄρισμένο ἰστορικὸ πλαίσιο»⁶³, ὅτι δηλαδὴ ἡ περίοδος τῶν θεολόγων - Πατέρων δὲν ἀνήκει μονάχα στὸ παρελθὸν ἀλλὰ συνεχίζεται στὴν ἰστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν ἀναμενόμενη Βασιλεία. Σ' αὐτὴ

60. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ὥ.π., σ. 72.

61. Βλ. ὥ.π. 55.

62. FLOROVSKY G., «Evolution und Epigenesis. Zur Problematik der Geschichte», *Der Russische Gedanke*, vol. 1/3 (1930), σσ. 240-252.

63. BULGAKOV S., «Dogma and Dogmatic Theology», ὥ.π., σ. 72.

τὴν περίπτωση «δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ὅποιαδήποτε θεολογία τῆς ἐπανάληψης [«ώσαν νὰ εἴμαστε ἀρχαιολόγοι»]⁶⁴, καὶ κανείς «περιορισμὸς δὲν εἶναι ἐπιτρεπτός», ἐννοώντας ὁ Φλωρόφσκυ τὸν ἐπικίνδυνο περιορισμὸν τῆς πατερικῆς ἐποχῆς σὲ δρισμένο χρονικὸ δρίζοντα (λ.χ. τὴν ἐποχὴν μέχρι τὸν Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό, τὶς ἐπτὰ Οἰκουμενικὲς Συνόδους κ.λπ.) ἢ θὰ συμπληρώναμε σὲ δρισμένα πρόσωπα Πατέρων (λ.χ. Γρηγόριος Παλαμᾶς), ὁ ὅποιος (περιορισμός) κατὰ αὐθαίρετο τρόπο ἐκλαμβάνεται ως ἀναλλοιώτη ἀξιωματικὴ ἀρχὴ γιὰ κάθε ἐποχὴ. Σὲ μία τέτοια περίπτωση, ὅχι μόνο ἐνδέχεται νά «παροργίσουμε» τὸ Πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ φαίνεται νὰ θεωροῦμε σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φρόνημα τῆς Παράδοσης, ὅτι ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία γνώριζε καλύτερα τὸν Χριστὸ ἀπὸ ὅτι στὴ σημερινὴ ἐποχὴ. «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε πλήρως ἔγκυρη, ὅσο καὶ κατὰ τὸ παρελθόν, δεδομένου ὅτι τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας τὴν ζωγονεῖ τῷρα τόσο ἀποτελεσματικὰ ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα»⁶⁵.

64. Φλωροφσκύ Γ., «Ο Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ Παράδοση», δ.π., σ. 152.

65. Φλωροφσκύ Γ., «Ο Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ Παράδοση», δ.π., σσ. 150-154. Βλ. ἐπίσης Φλωροφσκύ Γ., «Ἡ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας», δ.π., σ. 68: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν γνωρίζει σήμερα τὸν Χριστὸ περισσότερο ἀπ' ὅσο τὸν γνώριζε τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων... γνωρίζει τὴν ἀλήθεια οὕτε λιγότερο οὕτε διαφορετικὰ ἀπὸ ὅτι στὸ παρελθόν».