

‘Η Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ ἡ Εὐρώπη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΡΜΠΑ*

‘Η Έλλάδα βρίσκεται σὲ τροχιὰ σημαντικῶν μεταρρυθμίσεων, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες Χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ένωσης, νὰ καταστεῖ ἡ οἰκονομία βιώσιμη καὶ δικαιότερη. Παράλληλα, ὅμως, ἡ ἐλληνικὴ περίπτωση ἔχει ἀναδείξει τὴν ἀνάγκη γιὰ περισσότερες συντονισμένες καὶ προνοητικὲς οἰκονομικὲς πολιτικές. Ἀναφερόμαστε κυρίως στὸ θέμα τῆς ἀλληλεγγύης, στὸ ὅποιο ἐνῶ γίνεται σαφῆς ἀναφορὰ στὸν Συνθήκη τῆς Λισαβόνας, μὲ δυσκολία εἰδαμε τὴν ὑλοποίησή του, λόγῳ ἔλλειψης ἐνός «μηχανισμοῦ στήριξης!» Οἱ νέες ἀλλαγὴς ὅμως στὸ ἐργασιακὸ καθεστώς, τόσο στὸν Έλλάδα ὅσο καὶ στὸν Εὐρώπη, μὲ φθηνότερες καὶ εὐκολότερες ἀπολύσεις, μὲ μείωση τῶν ἀποζημιώσεων λόγῳ ἀπόλυτης κ.λπ., δημιουργοῦν στὸν Εὐρώπη ἔναν νέο «ἐργασιακὸ πολιτισμό». Οἱ μεγαλύτεροι ἔφιάλτης τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν σήμερα εἶναι πλέον ἡ ἀνεργία, ποὺ σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat ἀναμένεται νὰ φτάσει τὸ 13,8% τὸ 2011 (20% γιὰ τὴν Έλλάδα). Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, σύμφωνα μὲ τὶς δημοσκοπήσεις, οἱ εὐρωπαῖοι πολῖτες νὰ μὴν ἐμπιστεύονται πλέον τὸν θεσμὸν καὶ νὰ νοιώθουν ἀπογοήτευση γιὰ τὸν πολιτικὸν καὶ τὸν πολιτικὸν τους, μία πολιτικὴ ἡ ὅποια θέλει νὰ σώσει τὴν οἰκονομία καὶ ὅχι τὸν ἄνθρωπο! Οἱ πολῖτες νοιώθουν φοβισμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. Ο Εὐρωπαῖος πολίτης ὁ ὅποιος ὀνειρεύεται τὴν Ένωμένη Εὐρώπη διαπιστώνει σήμερα ὅτι ἡ διεύρυνσή της δὲν βοήθησε κανένα ἀπὸ τὰ Κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ένωσης, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐπικίνδυνες ἐθνικιστικὲς τάσεις καὶ νέες πολιτικὲς Κρατῶν ἐπιβάλλονται ἀκόμη καὶ στὸ εὐρωπαϊκὸ ἵδεωδες. Αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζει τὴν σημερινὴν Εὐρώπην εἶναι ἡ ἀνεργία, ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ὀφείλεται στὸν ἀδυνατία της νὰ προσαρμοστεῖ ἐγκαίρως στὶς νέες συνθῆκες ποὺ δημιουργοῦσε ἡ παγκοσμιοποίηση, μία συνεχῆς μείωση καὶ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ της μὲ παράλληλη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν με-

* Ο Κων/νος Ζορμπᾶς εἶναι Δρ. Θεολογίας καὶ Κοινωνιολογίας, Συνεργάτης τοῦ Γραφείου τῆς Αντιπροσωπείας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ένωση, στὴν Unesco καὶ στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

ταναστῶν, ἢ πλειονότητα τῶν ὅποίων οὕτε ἀφομοιώθηκε οὕτε δείχνει δυνατότητες νὰ ἐνταχθεῖ στὸ νέο εὐρωπαϊκὸ κοινωνικὸ σύστημα.

Τὸ ἔρωτημα φυσικὰ δὲν εἶναι ποιός φταιέι, ἀλλὰ τί φταιέι; Κι αὐτὸ τὸ ἔρωτημα θὰ πρέπει νὰ θέτει ἢ Ἐκκλησία: ”Οχι τὸ «πότε θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν», ὅπως τὸ θέτουν οἱ πολιτικοί, ἀλλά «τί θὰ ἀφήσει αὐτὴν ἡ κρίσιν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο». Θὰ μπορέσουμε ἄραγε νὰ πείσουμε τὸν πολίτην νὰ μὴν ζητᾶ παραπάνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρειάζεται; Μποροῦμε νὰ δώσουμε νόημα στὸν πολίτη μὲ τὸν ἀπλὸ λόγο τῶν ἀσκητῶν πατέρων «οὐκ ἔστιν χρεία»; Αὐτὴν εἶναι ἢ νέα ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπέναντι στὴν οἰκονομικὴν κρίσιν.

Διαβάσαμε μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον ὅτι στὴν τελευταία συνάντηση κορυφῆς, μεταξὺ ἀλλων, ψηφίστηκε καὶ ἢ προαγωγὴ τῆς κοινωνικῆς ἐνταξης, ἵδιως μὲ τὴ μείωση τῆς φτώχειας, ἐπιδιώκοντας νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς φτώχειας καὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ πάνω ἀπὸ 20 ἑκατομμύρια πολῖτες μέχρι τὸ 2020. Μέχρι τὸ 2020¹ ὅμως οἱ ἄνθρωποι θὰ ὑποφέρουν, ἢ οἰκογένεια θὰ βρίσκεται σὲ μεγάλην κρίσιν. Σὲ κάθε περίπτωση τὸ θέμα τῆς φτώχειας στὶς Χῶρες τῆς Ἐνωσης δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μόνο μὲ λιτότητα ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν προσέλκυση πνευματικῶν ἐπενδύσεων ποὺ θὰ στηρίζονται καὶ στὴν αὔξηση τῶν ἵδιων πόρων ἀλλὰ κυρίως στὴν πνευματικὴν αὔξησην.

Ἡλθε ἵσως ὁ κατάλληλος καιρὸς μίας ἐμπρακτησίας συνεργασίας καὶ μίας κοινῆς συνεργασίας συστρατευσης καὶ διακονίας τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Θρησκειῶν, πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Μία ἐμπρακτη ἀπόδειξη ὅτι μποροῦμε καὶ σήμερα νὰ προσφέρουμε ἐλπίδα. ”Ηδη στὴν Ἑλλάδα ἢ Ἐκκλησία μας τὸ πράττει. Ο ἄρτος δὲν ἔχει πολιτικὸ χρῶμα, θρησκευτικὲς ἢ φυλετικὲς διαφορές. Μὲ ἐλάχιστα χρήματα καὶ μὲ τὴν ἐμπειρία καὶ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν πιστῶν μποροῦμε νὰ πολεμήσουμε τὴ φτώχεια καὶ τὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμό.

Υπάρχει πρόβλημα γιὰ τὸ μέλλον τῆς (ἐνωμένης) Εὐρώπης; Δυστυχῶς, ὑπάρχει. Χρειαζόμαστε περισσότερον καὶ διαφορετικὴ Εὐρώπη. Αὐτὸ εἶναι τὸ «φάρμακο» γιὰ τὴ συντεταγμένη καὶ σοβαρὴ ἔξιδο ἀπὸ τὴν κρίσιν. Δυστυχῶς, οἱ συντηρητικὲς εὐρωπαϊκὲς ἡγεσίες κινοῦνται ἀργά, δὲν ἔχουν σαφῆ προσα-

1. Ο ἐν λόγῳ πληθυσμὸς δρίζεται ως ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων ποὺ βρίσκονται σὲ κίνδυνο ως πρὸς τὴν κατάσταση φτώχειας ἢ ἀποκλεισμοῦ σύμφωνα μὲ τοὺς ἀκόλουθους τρεῖς δείκτες (κίνδυνος φτώχειας· ὑλικὴ στέρηση· νοικοκυριά μὲ ἀνεργούς γονεῖς), παρέχοντας τὴ δυνατότητα στὰ κράτη μέλη νὰ καθορίσουν τοὺς ἔθνικούς τους στόχους βάσει τοῦ καταλλολότερου μεταξὺ τῶν δεικτῶν αὐτῶν.

νατολισμὸ καὶ δὲν κατανοοῦν τὸ βάθος τῆς κρίσης καὶ τὴ σημαντική «γεωπολιτική» της διάσταση. Τὸ ξητούμενο ἐνός «εὐρωπαϊκοῦ κοινωνικοῦ μοντέλου», δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἐρήμην τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων. Ἀσφαλῶς καὶ οἱ Ἐκκλησίες δὲν πολιτεύονται καὶ δὲν ξητοῦν πολιτικὸ λόγο στὴν προσπάθεια αὐτή. Οἱ Ἐκκλησίες ἐργάζονται γιὰ τὴ δημιουργία μίας Εὐρώπης ἡ οποία θὰ σέβεται στὸν ἀνθρώπο καὶ θὰ τὸν διακονεῖ μέχρι τὸ τέλος. Στὸν «ἀνοικτό, διαφανῆ καὶ τακτικὸ διάλογο μὲ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὶς ὁργανώσεις, ἀναγνωρίζοντας τὴν ἴδιαιτερη ταυτότητα τους» ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι παροῦσα μὲ τὸ Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πανιερωτάτου Μητροῦ Ἀχαΐας κ. Ἀθανασίου, καὶ θὰ συνεχίσει νὰ συνεργάζεται γιὰ μία πιὸ ἀνθρώπινη Εὐρώπη.