

‘Η Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας στὸ Θεολογικὸ Διάλογο τῆς Ὁρθοδόξου μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν*

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

Εἰσαγωγὴ

‘Ως γνωστόν, ἡ μέθοδος ποὺ ἀκολουθήθηκε στὸ Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ Ὁρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ δύο Ἐκκλησίες νὰ ξεκινήσουν τὸ Διάλογο ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ τίς ἐνώνουν καὶ ἀναπτύσσοντάς τα νὰ πλησιάσουν ἐκ τῶν ἔνδον καὶ προοδευτικὰ ὅλα τὰ σημεῖα, στὰ ὅποια διαφωνοῦν¹. Μὲ ἄλλα λόγια αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ βάση τῆς θεολογίας τοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν εἶναι ἡ κοινὴ θεολογικὴ παράδοση τῆς α' χιλιετίας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ σημαντικότατο θέμα τῆς Ἐκκλησιολογίας μὲ τὶς βασικὲς

1. * Εἰσήγηση ποὺ ἔγινε στὰ γερμανικὰ στὰ πλαίσια τοῦ 5ου Διεθνοῦ Πατρολογικοῦ Συνεδρίου ποὺ διοργάνωσε τὸ Ρωμαιοκαθολικὸ Ὁδρυμα Pro Oriente σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης μεταξὺ 22-26 Σεπτεμβρίου 2007 στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ θέμα «‘Ἡ ἀγιότητα καὶ ἡ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας (Die Heiligkeit und die Apostolizität der Kirche)».

1. Βλ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΓΕΡΑΣΙМОΥ (Μητροπολίτου Περιστερίου), «‘Ορθοδοξία καὶ Ρωμαιοκαθολικισμός. Ὁ ἀρχέμενος Θεολογικὸς Διάλογος. Γεγονότα καὶ σκέψεις», στὸ Θεολογία 53 (1982), σ. 853 κ.έ., 876 ἔξ. Βλ. ἐπίσης «‘Ἡ ἔναρξις τοῦ ἐπισήμου θεολογικοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὁρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς εἰς Πάτμον καὶ Ρόδον (29 Μαΐου - 4 Ιουνίου 1980)», στὸ Ἐπίσκεψις 233 (1980), σ. 4 ἔξ.: SALACHAS D., *Il dialogo teologico ufficiale tra la chiesa cattolico-romana e la chiesa ortodossa. Iter e documentazione*, Quaderni di O Odigos, Centro ecumenico “s. Nicola” padri domenicani, Bari 1994, σ. 51 κ.έ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., Θεολογικὸς διάλογος Ὁρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν (*Ιστορία - Κείμενα - Προβλήματα*), Ἐκδ. Ἀδελφῶν Κυριακίδη Α. Ε., Θεσσαλονίκη - Ἀθήνα 1996, σ. 43 ἔξ.: ΛΙΑΝΤΑ Γρ. Μ., Διορθόδοξος Διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ συμβολὴ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στοὺς διμερεῖς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἐκκλησία τῶν Παλαιοκαθολικῶν (Διδακτορικὴ Διατριβή), Ἐκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 147 κ.έ.

θεολογικές πτυχήες και προϋποθέσεις του, που άποτέλεσε τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς και τὸν ἄξονα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ἀπὸ τὴν ἔναρξή του μέχοι σήμερα (1980-2007), ἀπηχεῖ και ἐκφράζει ὅχι μιὰ σύγχρονη ἐκκλησιολογικὴ προσεγγιστικὴ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἐνότητας μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ τὴν ἐκκλησιολογικὴ διδασκαλία και συνείδηση τῆς ἀρχαίας και ἀδιαιρετῆς Ἐκκλησίας. Ἐτσι τὰ θεολογικὰ κείμενα ποὺ βγῆκαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ἀποτελοῦν μνημεῖα θεολογικῆς σύγκλισης, ποὺ θὰ ἥταν ἀδύνατο νὰ ἐπιτευχθεῖ, χωρὶς τὴ συνεχῆ ἀναφορὰ και θεμελίωση τῶν θεολογικῶν θέσεων τῆς Μικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στὴ μεταξύ τους κοινὴ θεολογικὴ παράδοση. Τόσο τὸ κείμενο τοῦ Μονάχου (1982), δσο και τὰ κείμενα τοῦ Bari (1987), τοῦ Νέου Βάλαμο (1988) και τῆς Ραβέννας (2007), ποὺ ἀποτελοῦν μέχοι στιγμῆς τὰ τέσσερα σημαντικότερα κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, συνοψίζουν και ἐκφράζουν οὐσιαστικὰ τὴν πατερικὴ θεολογικὴ παράδοση τῆς ἑνιαίας και ἀδιαιρετῆς Ἐκκλησίας².

Κατόπιν τούτων ὅσα διαλαμβάνονται στὰ παραπάνω κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου γιὰ τὴν ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ και τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου μας, δὲν ἀποτελοῦν θεολογικές προσεγγίσεις ἐπὶ τῇ βάσει μᾶς ἐκκλησιολογικῆς προβληματικῆς ξένης πρὸς τὴν κοινὴ παράδοση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ ξεκάθαρες ἐκκλησιολογικὲς θέσεις τῶν Πατέρων τῆς ἑνιαίας και ἀδιαιρετῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀναφέρονται κυρίως και κατ’ ἔξοχὴν στοὺς δύο πυλῶνες τοῦ ἀποστολικοῦ χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας: α) στὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν ἐπισκόπων τῶν διαφόρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν και β) στὴν πιστότητά τους στὴν ἀποστολικὴ παράδοση.

2. Βλ. ἐπίσης ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἐνότητα και καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας στὸ θεολογικὸ διάλογο μεταξὺ Ὁρθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κειμένων τοῦ Μονάχου (1982), τοῦ Bari (1987), τοῦ Νέου Βάλαμο και τῆς Ραβέννας (2007)», στὸ Θεολογία 80,2 (2009), σ. 103 ἔξ.: MARTZELOS G. D., “Einheit und Katholizität der Kirche im theologischen Dialog der Orthodoxen und der Römisch-katholischen Kirche”, στὸ *Einheit und Katholizität der Kirche*, Pro Oriente, Bd. XXXII, Wiener patristische Tagungen IV (PRO ORIENTE – Studientagung «L’Unité et la Catholicité de l’Église» - “Einheit und Katholizität der Kirche”, Sibiu, 27.-30. Juni 2007, hrsg. von Theresia Hainthaler, Franz Mali und Gregor Emmenegger), Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2009, σ. 99.

α. Τὸ κείμενο τοῦ Μονάχου (1982)

Τὸ πρῶτο θεολογικὸ κείμενο τοῦ Διαλόγου ὑπῆρξε καρπὸς τῆς Β' Γενικῆς Συνέλευσης τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ συνήλθε στὸ Μόναχο ἀπὸ 30 Ἰουνίου ἔως 6 Ἰουλίου 1982 καὶ εἶχε ὡς θέμα «Τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Εὐχαριστίας ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ μυστηρίου τῆς Ἅγιας Τοιάδος»³. Τὸ κείμενο αὐτὸ προβάλλοντας τὴν ἐνότητα μεταξὺ τοπικῆς καὶ καθολικῆς Ἐκκλησίας μὲ βάσι τὴν εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία τῆς ἀρχαίας καὶ ἀδιαιρετῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἄρχισε, ὡς γνωστόν, νὰ βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος καὶ στὴ ρωμαιοκαθολικὴ θεολογίᾳ ἰδιαίτερα μετὰ τὴ Β' Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ⁴, ἀναφέρεται μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ στὴν ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀποτελεῖ οὐσιῶδες συστατικὸ γνώρισμα τῆς φύσεώς της.

Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως τονίζεται, εἶναι ἀποστολική, γιατί τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας, ποὺ ἀποκαλύφθηκε ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ διενεργεῖται ἀδιάκοπα, παραδόθηκε σ' αὐτὴν ἐν Ἀγ. Πνεύματι ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους ποὺ ἀποτελοῦν τοὺς ἀδιάψευστους μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου. Γ' αὐτὸ ἄλλωστε καὶ τὰ μέλη τῆς

3. Βλ. «Μόναχον: Αἱ ἐργασίαι τῆς Β' ἐν ὀλομελείᾳ Συνελεύσεως τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῶν Ἐκκλησιῶν Ὁρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς», στὸ Ἐπίσκεψις 277 (1982), σ. 2 κ.έ.: SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 57 κ.έ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 45· ΛΙΑΝΤΑ ΓΡ. Μ., ὅπ. παρ., σ. 160 κ.έ.: MARTZELOS G. D., “Der theologische Dialog zwischen der Orthodoxen und der Römisch-katholischen Kirche: Chronik - Bewertung - Aussichten”, στὸ Orthodoxyes Forum 21 (2007), Heft 1-2, σ. 193 καὶ στὸ K. Nikolakopoulos (Hg.), *Benedikt XVI. und die Orthodoxe Kirche. Bestandsaufnahmen, Erwartungen, Perspektiven*, EOS Verlag, St. Ottilien 2008, σ. 294· ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 200.

4. Βλ. AFANASSIEFF N., «L' Eucharistie, principal lien entre les catholiques et les orthodoxes», στὸ Irénikon 38 (1965), σ. 337 κ.έ. καὶ στὸ HerKorr 20 (1966), σ. 336 κ.έ.: BRUN M., *Orthodoxe Stimmen zum II. Vatikanum. Ein Beitrag zur Überwindung der Trennung*, Ökumenische Beihefte 18, Universitätsverlag, Freiburg (Schweiz) 1988, σ. 198 κ.έ.: CHARKIANAKIS ST., *Τὸ περὶ Ἐκκλησίας Σύνταγμα τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου (Εἰσαγωγὴ - Κείμενον - Συστηματικὴ ἀνάρροφιση)*, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 89 ἐξ., 122 (ὑποσ. 1), 182. Ἀπὸ ρωμαιοκαθολικῆς πλευρᾶς βλ. τὴν πολὺ σημαντικὴ διατίστωση τοῦ Καρδιναλίου Lercaro σχετικὰ μὲ τὴν εὐχαριστιακὴ κατανόηση τῆς Ἐκκλησίας ἐκ μέρους τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς: «So ist hier in aller Klarheit festgestellt, dass durch die Feier der Eucharistie in jeder dieser Kirchen in ganz realer Weise die einzige heilige Kirche in ihrer Gesamtheit auferbaut wird und sich fortentwickelt» (G. Lercaro, «Die Bedeutung des Dekrets De Oecumenismo für den Dialog mit den nicht-katholischen Kirchen des Ostens», στὸ Concilium 1 [1965], σ. 445).

θὰ κριθοῦν κατὰ τὴν ἔσχατη ἡμέρα ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς ἀποστόλους⁵. Ἐπειδὴ δὲ βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως, μὲ τὸ ὅποιο διενεργεῖται μέσα στὴν Ἐκκλησία τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας, ἀποτελεῖ ἡ τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἡ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴ θεία Εὐχαριστία. Ὅπως οἱ ἀπόστολοι ἦταν συνηγμένοι περὶ τὸν Χριστὸ καὶ συνιστοῦσαν τὴν Ἐκκλησία, ἔτοι καὶ κάθε εὐχαριστιακὴ σύναξη περὶ τὸν ἐπίσκοπο συνιστᾶ πραγματικὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ βρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ τὴν πρώτη κοινότητα τῶν μαθητῶν, καθὼς καὶ μὲ ὅλες τὶς κοινότητες ποὺ τελοῦν ἡ ἔχουν τελέσει τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας⁶. Ἐτοι ἡ κοινωνία ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἔχει τὴ θέση τῆς μέσα στὴν κοινωνία ποὺ ὑπῆρχε στὴν ἀποστολικὴ κοινότητα⁷. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς στὴν ἀρχαίᾳ ἐκκλησιαστικῇ παραδοσῃ, ποὺ μαρτυρεῖται ἥδη στὴν «Ἀποστολικὴ παραδοση» τοῦ Ἰππολύτου, ὁ λαὸς ποὺ ἐκλέγει τὸν ἐπίσκοπο μᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἐγγυητὴς τῆς ἀποστολικῆς πίστεως τοῦ ἐπισκόπου του, ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνεται στὴν ὁμολογία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας· ταυτόχρονα ὅμως καὶ ὁ ἐπίσκοπος διὰ τῆς χειροτονίας του γίνεται ἐγγυητὴς καὶ μάρτυρας τῆς ἀποστολικότητας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας του⁸ καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴ διατήρηση τῆς πιστότητας τῆς Ἐκκλησίας του στὴν ἀποστολικὴ παραδοση⁹.

Μέσα στὰ πλαίσια αὐτὰ κατανοεῖται καὶ ἡ σημασία τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ποὺ ἡ σπουδαιότητα καὶ οἱ ἐκκλησιολογικὲς συνέπειές της ἔξαιρονται ἴδιαζόντως στὸ κείμενο τοῦ Μονάχου. Ἡ ἔννοια τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς

5. Βλ. «Κείμενο τοῦ Μονάχου», III, 3a, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 58· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 164· *Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene*, Bd. 2 (1982-1990), hrsg. von Harding Meyer, Damaskinos Papandrea, Hans Jörg Urban, Lukas Vischer, O. Lembeck- und Bonifatius-Verlag, Frankfurt am Main/Paderborn 1992 (=DWÜ, Bd. 2), σ. 538· *Orthodoxes Forum* (=OFO), 3,2 (1989), σ. 226.

6. Βλ. ὅπ. παρ., III, 1, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 57 ἐξ.: SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 163 ἐξ.: DWÜ, Bd. 2, σ. 537 ἐξ.: OFO, 3,2 (1989), σ. 226.

7. Βλ. ὅπ. παρ., II, 4, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 55· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 162· DWÜ, Bd. 2, σ. 536· OFO, 3,2 (1989), σ. 224.

8. Βλ. ὅπ. παρ., στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 55 ἐξ.: SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 162 ἐξ.: DWÜ, Bd. 2, σ. 536 ἐξ.: OFO, 3,2 (1989), σ. 224 ἐξ.

9. Βλ. ὅπ. παρ., III, 3, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 59 ἐξ.: D. SALACHAS, ὅπ. παρ., σ. 165· DWÜ, Bd. 2, σ. 539· OFO, 3,2 (1989), σ. 227.

συνίσταται σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐπίσκοπος λαμβάνει τὴ δωρεὰ τῆς ἐπισκοπικῆς χάριτος κατὰ τὸ μυστήριο τῆς χειροτονίας του ποὺ τελεῖται ἀπὸ ἐπισκόπους ποὺ ἔλαβαν καὶ οἱ ἕδιοι τὴ δωρεὰ αὐτῆς, χάρις στὴν ὑπαρξὴν μιᾶς ἀδιάκοπης διαδοχῆς τῶν ἐπισκοπικῶν χειροτονιῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους. Μὲ τὸ μυστήριο τῆς χειροτονίας τὸ Ἀγ. Πνεῦμα παρέχει στὸν ἐπίσκοπο ὃχι νομικά, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ ἄπλὴ μεταβίβαση ἔξουσίας, ἀλλὰ μυστηριακά, τὴν ἔξουσία τοῦ λειτουργοῦ ποὺ ὁ ἕδιος ὁ Υἱὸς ἔλαβε ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τὴν ὅποια δέχθηκε ὡς ἄνθρωπος¹⁰. Μὲ ἄλλα λόγια τὸ λειτουργῆμα τοῦ ἐπισκόπου ὡς χάρισμα ἀπορρέει ἀμέσως ἐκ τοῦ Ἀγ. Πνεύματος καὶ παρέχεται στὸν ἐκλεγέντα διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ὄμόρων ἐπισκόπων ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀποστολικότητας τῆς Ἐκκλησίας του, καθὼς καὶ τῆς ἀποστολικότητας τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν διὰ μέσου τῶν ἐπισκόπων τους, ποὺ εἶναι κι αὐτοὶ μάρτυρες τῆς ἀποστολικῆς πίστης τῆς Ἐκκλησίας τους¹¹. Μὲ τὴν ἔννοια αὐτῆς ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἄπλὴ μεταβίβαση ἔξουσιῶν. Ἀποτελεῖ διαδοχὴ μάρτυρος τῆς ἀποστολικῆς πίστεως ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ποὺ βρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες ποὺ μαρτυροῦν κι αὐτὲς τὴν ἕδια ἀποστολικὴ πίστη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὅπως τονίζεται στὸ κείμενο, ἡ ἐπισκοπικὴ «καθέδρα» ἔχει κεφαλαιώδη σημασία γιὰ τὴν εἰσδοχὴ τοῦ ἐπισκόπου στὸ κέντρο τῆς ἀποστολικῆς κοινωνίας¹². Αὐτὴ δὲ ἡ ἀναγωγὴ τοῦ κάθε ἐπισκόπου στὴν ἀποστολικὴ κοινωνία συνδέει τὸ σύνολο τῶν ἐπισκόπων ποὺ διακονοῦν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες μὲ τὸ σύνολο τῶν ἀποστόλων. «Οπως οἱ ἀπόστολοι, ἔτσι καὶ οἱ ἐπίσκοποι συγκροτοῦν σύλλογο ποὺ ἔχει τὶς φίλες του διὰ τοῦ Ἀγ. Πνεύματος στὸ «ἐφάπαξ» τῆς ἀποστολικῆς ὁμάδος ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ μάρτυρα τῆς πίστεως. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ὅπως οἱ ἀπόστολοι, ἔτσι καὶ οἱ ἐπίσκοποι ὀφείλουν νὰ εἶναι ἐνωμένοι μεταξύ τους διὰ τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀποστολῆς, τῆς καταλλαγῆς καὶ νὰ συμμετέχουν στὴν αὐτὴ εὐθύνη καὶ τὴν αὐτὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας¹³. Οἱ βασικὲς ἀρχὲς καὶ προϋποθέσεις τῆς ἀποστολικότητας τῆς Ἐκκλη-

10. Βλ. ὅπ. παρ., II, 3, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 54· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 162. DWÜ, Bd. 2, σ. 535 ἔξ.: OFo, 3,2 (1989), σ. 224.

11. Βλ. ὅπ. παρ., II, 4, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 56· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 163· DWÜ, Bd. 2, σ. 536 ἔξ.: OFo, 3,2 (1989), σ. 225.

12. Βλ. ὅπ. παρ., στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 56· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 163· DWÜ, Bd. 2, σ. 537· OFo, 3,2 (1989), σ. 225.

13. Βλ. ὅπ. παρ., III, 4, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 60· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 165· DWÜ, Bd. 2, σ. 539· OFo, 3,2 (1989), σ. 227.

σίας, δπως διατυπώνονται ἥδη στὸ κείμενο τοῦ Μονάχου, ἀποτελοῦν τὴ βάση γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη καὶ ἐπεξεργασία τους στὰ ἐπόμενα κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου.

β. Τὸ κείμενο τοῦ Μπάρι (1987)

Τὸ κείμενο τοῦ Barī μὲ θέμα «Πίστις, μυστήρια καὶ ἐνότης τῆς Ἐκκλησίας» ἀποτελεῖ, ὡς γνωστόν, συνέχεια τοῦ κειμένου τοῦ Μονάχου καὶ ἐγκρίθηκε κατὰ τὴν Δ΄ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ συνῆλθε στὸ Barī τῆς Ἰταλίας ἀπὸ 9-16 Ἰουνίου 1987¹⁴. Στὸ κείμενο αὐτὸ ἔξαίρεται ἰδιαίτερα ἡ σημασία τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως σὲ σχέση μὲ τὴν πίστη καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ κατὰ τὸ κείμενο τὸν τόπο μεταδόσεως τῆς πίστεως, στὸν ὅποιο παραδίδονται οἱ ἀλήθειες τῆς θείας Ἀποκαλύψεως σύμφωνα μὲ τὴν ἀποστολικὴ παραδόση, δπως ἀποτυπώθηκαν στὴν Ἅγ. Γραφή, στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, στὴ λειτουργικὴ ζωὴ καὶ στὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας¹⁵. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅπως τονίζεται, ἥδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡ τέλεση τοῦ βαπτίσματος συνδέθηκε μὲ ἔνα ὁρισμένο τύπο ἐκφράσεως τῆς πίστεως, μὲ τὸν ὅποιο ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μετέδιδε στὸν κατηχούμενο τὸ οὐσιῶδες περιεχόμενο τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πλαισιο κατανοεῖται στὴ συνέχεια καὶ ὁ ρόλος τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως, στὸ ὅποιο διατυπώνονται μὲ συνεπτυγμένη μορφὴ τὰ οὐσιώδη σημεῖα τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως ποὺ διαρθρώνονται κυρίως γύρω ἀπὸ τὴν ὁμολογία τῆς πίστεως στὰ πρόσωπα τῆς Ἅγ. Τριάδος καὶ στὴν Ἐκκλησία¹⁶.

Ἐξάλλου κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία, ἐκφράζοντας τὸ βαθύτερο εἶναι της μὲ τὴν τέλεση τῶν μυστηρίων καὶ κυρίως τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας,

14. Βλ. «Ἡ Δ΄ Συνέλευση τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὁρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς (Μπάρι, 9-16 Ἰουνίου 1987). Κοινὸν Ἀνακοινωθέν», στὸ Ἐπίσκεψις 382 (1987), σ. 10· SALACHAS D., ὄπ. παρ., σ. 95 κ.έ.: LIANTA Gr. M., ὄπ. παρ., σ. 179 κ.έ.: MARTZELOS G. D., ὄπ. παρ., στὸ OFo 21 (2007), Heft 1-2, σ. 198 καὶ στὸ K. Nikolakopoulos (Hg.), ὄπ. παρ., σ. 304 ἔξ.: ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., ὄπ. παρ., σ. 208 κ.έ.

15. Βλ. «Κείμενο τοῦ Barī», I, 5, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὄπ. παρ., σ. 88· SALACHAS D., ὄπ. παρ., σ. 168· DWÜ, Bd. 2, σ. 543· OFo, 3,2 (1989), σ. 230.

16. Βλ. ὄπ. παρ., I, 4 (20), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὄπ. παρ., σ. 94· SALACHAS D., ὄπ. παρ., σ. 171· DWÜ, Bd. 2, σ. 546· OFo, 3,2 (1989), σ. 233.

ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀποστόλων καὶ γι' αὐτὸν κοινωνεῖ μὲ δῆλος τὶς Ἐκκλησίες ποὺ μετέχουν τῆς μᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀποστολικῆς πίστεως καὶ τελοῦν τὰ αὐτὰ μυστήρια. Ἡ τέλεση τῶν μυστηρίων ἐπιβεβαιώνει τὴν κοινωνία τῆς πίστεως μεταξὺ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ φανερώνει τὴν ταυτότητα καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς ἀποστολικῆς πίστης καὶ παράδοσης, στὴν ὥποια μετέχουν οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες¹⁷. Ὡστόσο, ὅπως τονίζεται στὸ κείμενο, καίτοι ἡ ταυτότητα τῆς πίστεως κατὰ τὴν τέλεση τῶν μυστηρίων εἶναι οὐσιαστικὸν στοιχεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, ἡ διαφορὰ στὴ διατύπωση τῆς πίστεως δὲν θέτει σὲ κίνδυνο τὴν κοινωνία μεταξὺ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὑπὸ τὸν ὅρο βέβαια ὅτι κάθε Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσει διὰ μέσου τῶν ποικίλων διατυπώσεων τὴ μόνη αὐθεντικὴ πίστη ποὺ παραλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους¹⁸. Κι αὐτὸν γιατὶ σημασία δὲν ἔχει ἐν προκειμένῳ ἡ διαφορὰ τῶν διατυπώσεων τῆς πίστης καθεαυτήν, ἀλλὰ ἡ μέσω τῶν ποικίλων διατυπώσεων διατήρηση τῆς ἀποστολικῆς πίστης καὶ παράδοσης στὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες.

γ. Τὸ κείμενο τοῦ Νέου Βάλαμο (1988)

Τὸ κείμενο αὐτὸν μὲ θέμα «Τὸ μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης ἐν τῇ μυστηριακῇ δομῇ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδίᾳ ἡ σπουδαιότης τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς διὰ τὸν ἀγνασμὸν καὶ τὴν ἐνότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ» ἐγκρίθηκε κατὰ τὴν Ε΄ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ συνῆλθε στὸ Νέο Βάλαμο τῆς Φιλαλανδίας ἀπὸ 19 ἔως 27 Ιουνίου 1988¹⁹. Τὸ πλαίσιο, μέσα στὸ ὄποιο ἐξετάζεται τὸ ἐν λόγῳ θέμα εἶναι καὶ πάλι ἡ εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία τοῦ κει-

17. Βλ. ὅπ. παρ., I, 4 (23), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 95· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 172· DWÜ, Bd. 2, σ. 547· OFo, 3,2 (1989), σ. 234.

18. Βλ. ὅπ. παρ., I, 6 (25), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 96· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 172 ἐξ.: DWÜ, Bd. 2, σ. 547· OFo, 3,2 (1989), σ. 234.

19. Βλ. «Ἡ Ε΄ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καὶ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας», στὸ Ἐπίσκεψις 403 (1988), σ. 7 ἐξ.: «Κοινὸ κείμενο τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὁρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς (Νέο Βάλαμο, 26 Ιουνίου 1988)», στὸ Ἐπίσκεψις 404 (1988), σ. 9· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 132 κ.έ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 108 ἐξ.: ΛΙΑΝΤΑ Γρ. Μ., ὅπ. παρ., σ. 192 ἐξ.: MARTZELOS G. D., ὅπ. παρ., στὸ OFo 21 (2007), Heft 1-2, σ. 201 καὶ στὸ K. Nikolakopoulos (Hg.), ὅπ. παρ., σ. 309· ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., ὅπ. παρ., σ. 214 ἐξ.

μένου τοῦ Μονάχου, μὲ βάση τὴν ὅποια ἀναπτύσσεται ἡ σημασία τοῦ μυστηρίου τῆς Ιεροσύνης καὶ ἵδιαίτερα τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ὡς ἐγγύησης ἀφενὸς τῆς κοινωνίας ποὺ ὑπάρχει μέσα στὴν καθ' ὅλου Ἐκκλησία, εἰς τρόπον ὃστε νὰ διασφαλίζεται ἡ ἐνότητά της, καὶ ἀφετέρου τῆς διαχρονικῆς συνέχειας ποὺ τὴ χαρακτηρίζει μὲ τὴν κοινότητα τῶν Ἀποστόλων σὲ κάθε τοπική της ἔκφανση.

Τὰ ὄσα διαλαμβάνονται στὸ κείμενο στηρίζονται, ὅπως ὑπογραμμίζεται ἥδη ἀπὸ τὴν ἀρχή, στὴ διαπίστωση ὅτι καὶ στὶς δύο Ἐκκλησίες ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ εἶναι θεμελιώδης γιὰ τὸν ἀγιασμὸν καὶ τὴν ἐνότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ οἱ δύο Ἐκκλησίες δέχονται ὅτι ἡ ἰεροσύνη στὴν Ἐκκλησία ποὺ ὑπάρχει μέσω τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καθιστᾶ παρούσα τὴν ἰεροσύνη αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὄποιος ἥδη στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀποκαλεῖται ὅχι μόνο «ἀπόστολος», ἀλλὰ καὶ «ἴερεύς» καὶ «ἐπίσκοπος»²⁰. Καίτοι, ὅπως τονίζεται, ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μετέχουν τῆς ἰεροσύνης του, ὁ Χριστὸς ὡς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας κατέστησε «εἰς τόπον καὶ τύπον αὐτοῦ» τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς ὄποιους ἐξέλεξε ἀπὸ τὸ λαό, τοὺς ἐφοδίασε μὲ τὸ κύρος καὶ τὴν αὐθεντία του καὶ τοὺς ἐνίσχυσε μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἅγ. Πνεύματος²¹. Ἔτσι ὁ ἀποστολικὸς χαρακτήρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἰεροσύνης ποὺ ὑπάρχει σ' αὐτὴν δὲν νοεῖται ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἰεροσύνη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων²². Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἰεροσύνη δηλ. εἶναι ἀποστολική, γιατὶ ἀσκεῖται σὲ συνέχεια καὶ πιστότητα πρὸς ὅτι δόθηκε ἀπὸ τὸ Χριστὸν καὶ παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους. Παράλληλα ὅμως εἶναι ἀποστολικὴ καὶ γιατὶ ἡ εὐχαριστιακὴ σύναξη, στὴν ὅποια προκάθηται ὁ λειτουργός, ἀποτελεῖ πρόγευση τῆς ἐσχατολογικῆς κοινωνίας μὲ τὸ Χριστὸν καὶ τοὺς Ἀποστόλους. Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἡ ἰεροσύνη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τονίζεται, παραμένει στενότατα συνδεδεμένη πρὸς ἐκείνη τῶν Ἀποστόλων καὶ διὰ μέσου αὐτῶν πρὸς ἐκείνη τοῦ Χριστοῦ²³. Ἡ ἰεροσύνη τῶν Ἀποστόλων εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀναντικατάστη, γιατὶ οἱ Δώδεκα ἀποτελοῦν τοὺς ἰστορικοὺς μάρτυρες καὶ αήρυνκες τοῦ

20. Βλ. «Κείμενο τοῦ Νέου Βάλαμο», Εἰσαγωγὴ 2, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 110· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 178· DWÜ, Bd. 2, σ. 556· OFo, 3,2 (1989), σ. 241.

21. Βλ. ὅπ. παρ., II (18), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 114· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 181· DWÜ, Bd. 2, σ. 559· OFo, 3,2 (1989), σ. 244.

22. Βλ. ὅπ. παρ., I (13), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 113· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 180· DWÜ, Bd. 2, σ. 558· OFo, 3,2 (1989), σ. 243.

23. Βλ. ὅπ. παρ., I (14), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 113 ἐξ· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 180· DWÜ, Bd. 2, σ. 558· OFo, 3,2 (1989), σ. 243.

ἔργου καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ. Ταυτόχρονα ὅμως ἀποτελοῦν καὶ τὰ θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας καθ' ὅλη τὴ διαχρονικὴ πορεία της διὰ μέσου τῶν αἰώνων, εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἀποστολή τους νὰ παραμένει ἀκόμη δρατὴ καὶ ἐνεργὸς ἐν ἀναμονῇ τῆς δεύτερης ἔλευσης τοῦ Χριστοῦ²⁴.

Ἡ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἄρρητα συνδεδεμένη μὲ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχή. Κι αὐτὸ γιατὶ τὸ ἔργο καὶ τὴν ἀποστολὴ τῶν Ἀποστόλων συνεχίζουν μέσα στὴν Ἐκκλησία οἱ ἐπίσκοποι μὲ τοὺς περὶ αὐτοὺς πρεσβυτέρους καὶ διακόνους, καθιστάμενοι μὲ τὴ χειροτονία τους διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων²⁵. Ὁ σκοπὸς τῆς ἰεροσύνης τοῦ ἐπισκόπου, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἐπίκεντρο ὅλων τῶν χαρισμάτων καὶ διακονιῶν τοῦ Ἅγ. Πνεύματος, συνίσταται κυρίως στὴν ἐπίτευξη καὶ διατήρηση τῆς ἐνότητας στὰ πλαίσια τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Κι αὐτὸ γιατὶ ἡ ἰεροσύνη του κορυφώνεται μὲ τὴν τέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας, μὲ τὴν ὅποια γίνονται ὅλοι ἔνα σῶμα, τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ²⁶. Ἔτσι ὅχι μόνο ἡ ἰεροσύνη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἄρρητα καὶ λειτουργικὰ δεμένη μὲ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ νοηθεῖ οὔτε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπ' αὐτήν.

Τὸ γεγονός αὐτὸ φαίνεται ἴδιαίτερα κατὰ τὴν ἐπισκοπικὴ χειροτονία, κατὰ τὴν ὅποια ἡ συλλειτουργία τῶν ἐπισκόπων ἐκφράζει ἀφενὸς τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀφ' ἔτερου τὴν ταυτότητά της πρὸς τὴν ἀποστολικὴ κοινωνία²⁷. Ὅπως οἱ Ἀπόστολοι συγκροτοῦσαν τὶς πρῶτες κοινότητες σὲ ἔνα σῶμα, κηρύττοντας τὸ Χριστό, τελώντας τὴν Εὐχαριστία καὶ καθοδηγώντας τοὺς βαπτισμένους σὲ κοινωνία μὲ τὸ Χριστὸ καὶ μεταξύ τους, τὸ αὐτὸ συνεχίζει νὰ κάνει καὶ κάθε ἐπίσκοπος μὲ τὸ νὰ κηρύγγει τὸ ἴδιο Εὐαγγέλιο, μὲ τὸ νὰ προΐσταται τῆς ἴδιας Εὐχαριστίας καὶ μὲ τὸ νὰ διακονεῖ τὴν ἐνότητα καὶ τὸν ἄγιασμὸ τῆς ἐμπιστευμένης σ' αὐτὸν κοινότητος²⁸. Ὡς προεστώς τῆς Εὐχαριστίας ἔχει τὴν εὐθύ-

24. Βλ. ὅπ. παρ., II (20-21), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 115· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 181· DWÜ, Bd. 2, σ. 559· OFo, 3,2 (1989), σ. 244.

25. Βλ. ὅπ. παρ., II (18), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 114 ἐξ.: SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 181· DWÜ, Bd. 2, σ. 559· OFo, 3,2 (1989), σ. 244.

26. Βλ. ὅπ. παρ., III (25), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 116· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 182· DWÜ, Bd. 2, σ. 560· OFo, 3,2 (1989), σ. 245.

27. Βλ. ὅπ. παρ., III (28), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 117· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 182· DWÜ, Bd. 2, σ. 560· OFo, 3,2 (1989), σ. 245.

28. Βλ. ὅπ. παρ., III (33), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 118 ἐξ.: SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 183· DWÜ, Bd. 2, σ. 561· OFo, 3,2 (1989), σ. 246.

νη νὰ διαφυλάπτει τὴν κοινότητα νὰ εῖναι πιστὴ στὴ διδασκαλία καὶ τὴν παράδοση τῶν Ἀποστόλων καὶ νὰ τὴν καθοδηγεῖ στὴν καινὴ ἐν Χριστῷ ζωή²⁹. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ πιστότητα μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας στὴν ἀποστολικὴ παραδοση καὶ διδασκαλία εἶναι ἄρρητα συνδεδεμένη μὲ τὴν τέλεση τῆς Εὐχαριστίας ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο καὶ δὲν νοεῖται ἀνεξάρτητα ἀπ’ αὐτήν. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς οἱ ἐπίσκοποι ως διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κοινωνίας μὲ τὴν ἀποστολικὴ πίστη καὶ τὴν εὐαγγελικὴ ζωή³⁰. Στὰ πλαίσια αὐτὰ τῆς ἐπισκοπικῆς εὐθύνης κατανοεῖται καὶ τὸ ἔργο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κατὰ τὶς ὅποιες οἱ ἐπίσκοποι, ἀντιμετωπίζοντας ζητήματα πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, θέσπισαν “Ορους καὶ Κανόνες, συμβάλλοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν στὴν παγίωση τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως³¹.

Μὲ βάση τὰ δεδομένα αὐτὰ τὸ κείμενο ἐπιχειρεῖ νὰ ἐμβαθύνει στὴν ἔννοια καὶ τὴν ἐκκλησιολογικὴ σημασία τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς, ἀναπτύσσοντας περισσότερο ὅσα διατυπώθηκαν σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸν στὸ κείμενο τοῦ Μονάχου. Η ἔννοια τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας συνίσταται, ὅπως τονίζεται σαφῶς στὸ κείμενο τοῦ Νέου Βάλαμο, στὸ γεγονὸς ὅτι κάθε ἐπίσκοπος διὰ τῆς χειροτονίας του καθίσταται διάδοχος τῶν Ἀποστόλων, ὅποιαδήποτε κι ἀν εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τῆς ὅποιας προκάθηται, ἡ τὰ πρεσβεῖα τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς μεταξὺ τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν³². Ἐξάλλου ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ σύμφωνα μὲ τὴν ἀποστολικὴ παραδοση δὲν συνδέεται ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ ἄπομο ποὺ χειροτονεῖται σὲ ἐπίσκοπο, ἀλλὰ μὲ τὴν κοινότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, γιατὶ μεταδίδεται στὸν χειροτονούμενο σὲ ἐπίσκοπο μέσω τῆς κοινωνίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Μόνο στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς κοινωνίας τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα ἀποτελεῖ τὴν ἔστια καὶ τὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς³³. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἀποστο-

29. Βλ. ὅπ. παρ., III (37), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 119· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 184· DWÜ, Bd. 2, σ. 562· OFo, 3,2 (1989), σ. 247.

30. Βλ. ὅπ. παρ., III (40), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 120· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 184· DWÜ, Bd. 2, σ. 562· OFo, 3,2 (1989), σ. 247.

31. Βλ. ὅπ. παρ., IV (54), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 125· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 187· DWÜ, Bd. 2, σ. 565· OFo, 3,2 (1989), σ. 248.

32. Βλ. ὅπ. παρ., IV (49), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 123· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 186· DWÜ, Bd. 2, σ. 563· OFo, 3,2 (1989), σ. 248.

33. Βλ. ὅπ. παρ., IV (45), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 122· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 185· DWÜ, Bd. 2, σ. 563· OFo, 3,2 (1989), σ. 248.

λική διαδοχή δὲν εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιο οὕτε τῶν τοπικῶν ἐκείνων Ἐκκλησιῶν ποὺ ἀνάγουν ἴστορικὰ τὴν ἵδρυσή τους στὸν ἀποστόλους οὕτε τῶν μεμονωμένων ἀπόμων ποὺ χειροτονοῦνται σὲ ἐπισκόπους, ἀλλὰ χαρακτηρίζει χωρὶς διάκριση ὅλοκληρη τὴν Ἐκκλησία σὲ ὅλες τὶς κατὰ τόπους ἐκφάνσεις τῆς, λόγω ἀκοιβῶς τῆς κοινωνίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν μεταξύ τους.

Ο ἐπίσκοπος ποὺ καθίσταται διὰ τῆς χειροτονίας του διάδοχος τῶν Ἀποστόλων ὁφείλει, ὅπως ἐπισημαίνεται στὸ κείμενο, ἀφενὸς νὰ μεταδίδει ἀπαραχάρακτη τὴν ἀποστολικὴ διδασκαλία καὶ ἀφετέρου νὰ μιμεῖται τὸ βίο καὶ τὰ ἔργα τῶν Ἀποστόλων. Κι αὐτὸ γιατὶ ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ σύμφωνα μὲ τὴ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας δὲν συνεπάγεται μόνο τὸ καθῆκον τοῦ ἐπισκόπου νὰ ἀποτελεῖ μάρτυρα καὶ ἐγγυητὴ τῆς πίστεως στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία του, προκειμένου νὰ διατηρεῖ τὴν πιστότητά της στὴ διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρέωσή του νὰ μιμεῖται τοὺς κόπους καὶ τὰ παθήματά τους γιὰ τὴ διακονία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν προστασία τοῦ ποιμνίου του. Μάλιστα κατὰ τὴν Α΄ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ νοεῖται καὶ ὡς μίμηση τῶν ἔργων ἐλέους καὶ συναντιλήψεως, προστασίας τῶν ἀδυνάτων, διαρκοῦς φροντίδας γιὰ τοὺς πιστούς, ὥστε ὁ ἐπίσκοπος νὰ ἀποβαίνει ἔτσι τύπος τοῦ ποιμνίου του. Τὸ διττὸ αὐτὸ χαρακτήρα τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς τονίζει πολὺ εὐγλωττα ὁ ἄγ. Εἰρηναῖος, λέγοντας τὰ ἔξης: «Οὐ γὰρ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ ἐτέθη, ἐκεῖ μαθεῖν δεῖ τὴν ἀλήθειαν, παρ’ οἷς καὶ ἡ τῶν ἀποστόλων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διαδοχὴ καὶ τὸ ὑγιές καὶ ἀκατάγνωστον τῆς ἀναστροφῆς καὶ τὸ ἀκαπτήλευτον καὶ ἄφθαρτον τοῦ λόγου συνέστηκεν» (Ἐλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως IV, 26, 5)³⁴.

Κατὰ συνέπεια, ὅπως προκύπτει σαφῶς ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Νέου Βάλαμο, ἡ ἀποστολικότητα μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐξαρτᾶται ἀπλῶς ἀπὸ τὴν ἴστορικότητα τῆς ἱδρύσεώς της ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ἀλλὰ κυρίως καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ ποὺ κληρονομεῖ ὁ ἐπίσκοπος τῆς κατὰ τὴ χειροτονία του, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν πιστότητά της στὴν παράδοση καὶ τὴ διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων.

34. Βλ. ὅπ. παρ., IV (50), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 123· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 186· DWÜ, Bd. 2, σ. 563 ἐξ.: OFo, 3,2 (1989), σ. 249.

δ. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας (2007)

Τὸ κείμενο αὐτὸ μὲ θέμα «Ἐκκλησιολογικαὶ καὶ κανονικαὶ συνέπειαι τῆς μυστηριακῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, συνοδικότης καὶ αὐθεντία»³⁵ ἐγκρίθηκε μετὰ τὴν ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2006 κατὰ τὴν I' Γενικὴ Συνέλευση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ συνῆλθε μεταξὺ 8 καὶ 14 Ὁκτωβρίου 2007 στὴ Ραβέννα τῆς Ἰταλίας³⁶. Ὅπως δείχνει τὸ θέμα του, τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας συνεχίζει ἀπὸ ἄποψη ἐκκλησιολογικὴ τὰ κείμενα τοῦ Μονάχου, τοῦ Βαρί καὶ τοῦ Νέου Βάλαμο, ἔξετάζοντας τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, τῆς συνοδικότητας καὶ τῆς αὐθεντίας ὡς ἐκκλησιολογικῶν καὶ κανονικῶν συνεπειῶν τῆς μυστηριακῆς φύσης τῆς Ἐκκλησίας σὲ τοπικό, ἐπαρχιακὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Τριαδολογίας καὶ κυρίως τῆς εὐχαριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας τῆς ἀρχαίας καὶ ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας³⁷.

35. Ὄλόκληρο τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας βλ. «Ecclesiological and canonical Consequences of the sacramental Nature of the Church. Ecclesial Communion, Conciliarity and Authority» (Ravenna, 13 October 2007), στὸ <http://www.ec-patr.org/docdisplay>, σ. 1-11. Ἐλληνικὴ μετάφραση τοῦ κειμένου τῆς Ραβέννας βλ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδόξου μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», στὸ Θεολογία, σ. 78 κ.ἔ.: τοῦ Ἰδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 269 κ.ἔ.

36. βλ. «Joint International Commission for the Theological Dialogue between the Orthodox Church and the Roman Catholic Church. Tenth Plenary Session. Ravenna, Italy, 8-14 October 2007. Communiqué», στὸ <http://www.ec-patr.org/docdisplay>, σ. 1. βλ. ἐπίσης MARTZELOS G. D., «Die Wiederaufnahme des theologischen Dialoges der Orthodoxen mit der Römisch-katholischen Kirche – Das Dokument von Ravenna (2007)», στὸ Pro Oriente Jahrbuch (Wien, Salzburg, Graz, Linz), hrsg. von der Stiftung Pro Oriente, Wien 2009, σ. 153 κ.ἔ.: ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 240 κ.ἔ.

37. Στὸ σημεῖο αὐτό, λόγῳ τῆς σύγχυσης καὶ τῶν ἐσφαλμένων ἐντυπώσεων ποὺ δημιούργησαν στὸν ἐλληνορθόδοξο χῶρο οἱ παρατηρήσεις τοῦ καθηγητῆ κ. Δ. Τσελεγγίδη σχετικὰ μὲ τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας (βλ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ Δ., «Ὁρθόδοξοι προβληματισμοὶ μὲ ἀφορμὴ τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», στὸ Ἐν Συνειδήσει (Οἰκουμενισμός: Ιστορικὴ καὶ ποιτικὴ προσέγγιση), Ἐκτάκτη ἔκδοση τῆς Ιερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, Ἀγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 100 κ.ἔ.), ὁφεύλουμε καθηκόντως νὰ τονίσουμε ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ συναδέλφου ποὺ συνοψίζονται στὴ θέση του ὅτι στὸ κείμενο αὐτὸ «ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησιολογία ἐπεκτείνεται καὶ ἐφαρμόζεται ἀνεπίτρεπτα καὶ στοὺς ἑτεροδόξους», καὶ μάλιστα «ἀπροϋπόθετα, χωρὶς δηλαδὴ νὰ λαμβάνονται ὑπόψη οἱ ὑφιστάμενες δογματικὲς διαφορές, πράγμα ποὺ νομιμοποιεῖ ἐκκλησιολογικὰ τὴν ἐτε-

‘Η ἀποστολικὴ διαδοχὴ σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο ἀποτελεῖ τὸ πλαισιο, μέσα στὸ ὅποιο κατανοεῖται τὸ ἴδιαίτερο καθῆκον τῶν ἐπισκόπων στὰ πλαίσια τῆς συνοδικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὸ διαγράφεται ἥδη μέσα στὸ κείμενο τοῦ Νέου Βάλαμο. Κατὰ τὸ κείμενο αὐτὸ οἱ ἐπίσκοποι ὡς διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κοινωνία στὴν ἀποστολικὴ πίστη καὶ γιὰ πιστότητα στὶς ἀπαυτήσεις ἐνὸς βίου σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο³⁸. Αὐτὴ ἡ προσκόλληση στὴν ἀποστολικὴ κοινωνία, ὅπως ἐπισημαίνεται ἥδη στὸ κείμενο τοῦ Μονάχου³⁹ καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἐν προκειμένῳ αὐτολεξεί, συνδέει τὸ σύνολο τῶν

ροδοξία καὶ τὴν ἔξισθνει μὲ τὴν ‘Ορθοδοξία’ (ὅπ. παρ., σ. 110), συνιστοῦν πλήρη παρανόηση τῶν θέσεων τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου. Κι αὐτὸ γιατὶ μὲ τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας, ὅπως διαπιστώνει ὁ προσεκτικὸς καὶ καλοπροσαίρετος ἀναγνώστης, ὅχι μόνο δὲν ἐπιχειρεῖται ἀπὸ πλευρᾶς ὁρθοδόξου κάποια ἐπέκταση ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ‘Ορθοδόξου Ἐκκλησιολογίας στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ οὕτε κάν κάποια ἐκκλησιολογικοῦ περιεχομένου ἀξιολόγηση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸ ἄν λ.χ. ἀνήκει στὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἡ ἀν ἔχει ἔγκυρα Μυστήρια, σωστικὴ χάροι κλπ., ὅπως ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ἐσφαλμένα ὁ ἀγαπητὸς συνάδελφος (ὅπ. παρ., σ. 105 κ.έ.). Τὸ κείμενο αὐτό, ὅπως ἄλλωστε καὶ τὰ προηγούμενα κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, δὲν ἔχουν σκοπὸ νὰ προβοῦν σὲ κάποια ἑκατέρωθεν δογματικὴ ὁξιολόγηση τῶν δύο διαλεγομένων Ἐκκλησιῶν στόχος τους εἶναι ἀπλῶς καὶ μόνο νὰ περιγράψουν μέσω τῶν διαφόρων θεμάτων ποὺ πραγματεύονται τὴ δογματικὴ καὶ ἴδιαίτερα τὴν ἐκκλησιολογικὴ ἀντοσυνειδησία τῆς ἀρχαίας καὶ ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας, ἡ ὅποια βέβαια, ὅπως πιστεύουν καὶ οἱ δύο πλευρές, ἀντικατροπτρίζει καὶ τὴ δικὴ τους δογματικὴ καὶ ἴδιαίτερα ἐκκλησιολογικὴ ἀντοσυνειδησία. Κατὰ συνέπεια τόσο τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας ὅσο καὶ τὰ προηγούμενα κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται ἐπιφυλακτικὰ ὡς πρὸς τὶς δογματικές τους θέσεις, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἀγαπητὸς συνάδελφος (ὅπ. παρ., σ. 104)· κι αὐτὸ γιατὶ κρινόμενες οἱ θέσεις αὐτὲς ἔξι ἐπόψεως ὁρθοδόξου ἐκφράζουν πλήρως τὴ δογματικὴ ἀντοσυνειδησία τῆς ‘Ορθοδόξου Ἐκκλησίας. Μὲ ἄλλα λόγια ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαιφέρει στὸ Θεολογικὸ Διάλογο μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἀν τὶς θέσεις αὐτὲς τὶς ἀσπάζονται καὶ οἱ ωραιοκαθολικοὶ συνομιλητές μας. Κι ἀν προκύπτει ἀπὸ τὰ Κοινὰ Κείμενα ὅτι τὶς ἀσπάζονται, τόσο τὸ καλύτερο γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὴν πορεία τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου. ‘Αν κανεὶς δὲν λάβει σοβαρὰ ὑπόψη τὴν τῇ βασικὴ αὐτὴ παραμετρὸ ποὺ συνιστᾶ τὸ πλαισιο τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς ‘Ορθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἡ παρανόηση τῶν ἐν λόγῳ κειμένων εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ἡ ὅποια ἐπιχειρηματολογία ποὺ στηρίζεται σ’ αὐτὴ τὴν παρανόηση καὶ στρέφεται κατὰ τοῦ Θεολογικοῦ αὐτοῦ Διαλόγου εἶναι τελείως ἐσφαλμένη καὶ ἀνεπίτοεπτη γιὰ τὰ ἀκαδημαϊκὰ δεδομένα.

38. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», I, 1 (8), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς ‘Ορθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ Κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 78· τοῦ ἔδιου, ‘Ορθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι’, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 274. Πρβλ. στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ «Κείμενο τοῦ Νέου Βάλαμο», III (40), στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 120· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 184· DWÜ, Bd. 2, σ. 562· OFo, 3,2 (1989), σ. 247.

39. Βλ. «Κείμενο τοῦ Μονάχου», III, 4, στὸ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ὅπ. παρ., σ. 60· SALACHAS D., ὅπ. παρ., σ. 165· DWÜ, Bd. 2, σ. 539· OFo, 3,2 (1989), σ. 227.

έπισκοπων μεταξύ τους, συνδέοντας τις έπισκοπές των τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, στὶς ὁποῖες προϊστανται, μὲ τὸ σύλλογο τῶν Ἀποστόλων. Κι αὐτὸ γιατὶ καὶ οἱ ἐπίσκοποι συγκροτοῦν ἐπίσης ἕνα σύλλογο ποὺ εἶναι φιλομένος ἀπὸ τὸ Ἅγ. Πνεῦμα στὴν ἀποστολικὴ κοινότητα, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ μάρτυρα τῆς πίστεως⁴⁰.

Ἐξάλλου ἡ ἔξουσία, τὴν ὅποια ἔλαβε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸ Θεό-Πατέρα καὶ τὴν ὅποια συμμερίστηκε διὰ τοῦ Ἅγ. Πνεύματος μὲ τοὺς Ἀποστόλους, τὴ μεταβίβασε διὰ μέσου αὐτῶν στοὺς ἐπισκόπους, ποὺ ὑπῆρξαν οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν σ' ὀλόκληρη τὴν Ἐκκλησία. Τὸ περιεχόμενο τῆς ἔξουσίας αὐτῆς συνίσταται στὴ διακήρυξη καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, στὸν ἄγιασμὸ διὰ τῶν μυστηρίων, καὶ ἰδιαίτερα διὰ τῆς θείας Εὐχαριστίας, καὶ στὴν ποιμαντικὴ καθοδήγηση τῶν πιστῶν⁴¹. Θεμέλιο τῆς ἔξουσίας αὐτῆς εἶναι ὁ ἀποκεκαλυμμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸν κατανόησε ἡ Ἐκκλησία διὰ τοῦ Ἅγ. Πνεύματος, παραλαμβάνοντας τὴ ζωντανὴ παράδοση ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, στὴν καρδιὰ τῆς ὅποιας βρίσκεται ἡ θεία Εὐχαριστία⁴². Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἡ ἔξουσία τῆς Ἐκκλησίας ἔχει σωτηριολογικὴ προοπτικὴ καὶ σ' αὐτὴν συντείνουν τόσο ἡ διακηρυσσόμενη πίστη ὅσο καὶ τὰ τελούμενα μυστήρια ποὺ συνδέονται ἀρρηκτα μὲ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχή⁴³.

Ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ γενικότερα ἡ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ μαρτυρεῖται καὶ ἐκφράζεται σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο καὶ τὴ

40. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», I, 1 (9), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 81· τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεοσπλονίκη 2008, σ. 274.

41. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», I, 1 (12), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 82 ἐξ· τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεοσπλονίκη 2008, σ. 275 ἐξ.

42. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», I, 2 (15), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 84· τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεοσπλονίκη 2008, σ. 278 ἐξ.

43. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», I, 2 (16), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 85· τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεοσπλονίκη 2008, σ. 278 ἐξ.

συνηγμένη περὶ αὐτὸν κοινότητα πρὸς τέλεση τῆς Εὐχαριστίας συνιστᾶ κατὰ τὸ Κείμενο τῆς Ραβέννας τὸ κριτήριο, μὲ βάση τὸ ὅποιο ἐντοπίζεται καὶ προσδιορίζεται ἡ Ἐκκλησία. «Οπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικά, «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει κοινότης συνηγμένη ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ, εἰς τὴν ὅποιαν προεξάρχει ἀπ’ εὐθείας ἡ μέσω τῶν πρεσβυτέρων του ὁ νομίμως χειροτονηθεὶς ἐν τῇ ἀποστολικῇ διαδοχῇ ἐπίσκοπος, ὁ ὅποιος διδάσκει τὴν παραληφθεῖσαν ἐκ μέρους τῶν Ἀποστόλων πίστιν, ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν των»⁴⁴. «Ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι ἡ ἐκκλησιολογικὴ αὐτὴ θέση συνιστᾶ ἀπὸ ρωμαιοκαθολικῆς πλευρᾶς σαφὴ ἐκκλησιολογικὴ πρόοδο σὲ σχέση μὲ ἀντίστοιχες θέσεις ποὺ διατυπώθηκαν μὲ τὸ Διάταγμα περὶ Οἰκουμενισμού («Unitatis redintegratio») καὶ τὸ κείμενο «Lumen gentium» τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου καὶ κυρίως μὲ τὴ Διακήρυξη «Dominus Jesus» (6 Αὐγούστου 2000)⁴⁵.

Ἐνῶ στὰ ἀνωτέρω κείμενα μὲ βάση τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τονίζεται σαφῶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «ὑφίσταται» ἢ ἀλλιῶς «ἔχει τὴ συγκεκριμένη της ὑπαρξην (subsistit in) στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ διοικεῖται ἀπὸ τὸ διάδοχο τοῦ Πέτρου κι ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ βρίσκονται σὲ κοινωνίᾳ μαζί του»⁴⁶, ἡ ἀνωτέρω ἐκκλησιολογικὴ θέση τοῦ κειμένου τῆς Ραβέννας (§ 18), στηριζόμενη στὴν Ἐκκλησιολογία τῆς κοινωνίας, καὶ ἰδιαίτερα στὴν εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία τῆς ἀρχαίας καὶ ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας, εἶναι πιὸ προχωρημένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιολογία τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου καὶ τὴ Διακήρυξη «Dominus Jesus». Μὲ ἄλλα λόγια τὸ κριτήριο γιὰ τὴν ὑπαρξην τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ Ἐκκλησία ποὺ ποιμαίνεται ἀπὸ τὸ διάδοχο τοῦ ἀποστόλου Πέτρου καὶ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ βρίσκονται σὲ κοινωνίᾳ μὲ αὐτόν, ἀλλὰ ἡ εὐχαριστιακὴ σύναξη, στὴν ὅποια προεξάρχει εἴτε ἀπευθείας εἴτε μέσω τῶν πρεσβυτέρων του ὁ ἐπίσκοπος

44. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», II, 1 (18), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 85 ἔξ.: τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 280.

45. Βλ. σχετικὰ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΣΤ. Χ., Ἡ Διακήρυξη «Dominus Jesus» καὶ ἡ οἰκουμενικὴ σημασία της. Ἀπὸ τὸ οἰκουμενικὸ ἄνοιγμα στὴν ἐκκλησιολογικὴ ἀποκλειστικότητα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἐκδ. Π. Πουναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 11.

46. Βλ. *Lumen gentium*, § 8. Πρβλ. καὶ *Unitatis redintegratio*, § 3. Βλ. καὶ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΣΤ. Χ., ὅπ. παρ., σ. 55 κ.ἐ., 66 ἔξ.

ποὺ ἔχει μέσω τῆς χειροτονίας του τὴν ἀποστολικὴν διαδοχὴν καὶ διδάσκει τὴν παραληφθείσαν ἐκ μέρους τῶν Ἀποστόλων πίστην, εὐρισκόμενος σὲ κοινωνία μὲ τοὺς λοιποὺς ἐπισκόπους καὶ τὶς τοπικὲς ἐκκλησίες τους. Τὸ σημαντικὸν στὴν προκειμένην περίπτωση εἶναι ὅτι τὸ κριτήριον αὐτὸν ὅχι μόνο δὲν προσκρούει στὴν αὐτοσυνειδησίαν καμᾶς ἀπὸ τὶς δύο διαλεγόμενες Ἐκκλησίες, ὅπως φαίνεται ἥδη στὴν μοναδικὴν ὑποσημείωσην ποὺ ὑπάρχει στὸ ἐν λόγῳ κείμενο, ἀλλὰ θέτει γενικότερα καὶ τὶς βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀναγνώριση μιᾶς κοινότητας ὡς Ἐκκλησίας, ἀφήνοντας ὁστόσο ἐλεύθερο τὸ πεδίον τοῦ διαλόγου σχετικὰ μὲ τὸ ἄν καὶ κατὰ πόσον ἡ κοινότητα αὐτή, ποὺ θεωρεῖται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω προϋποθέσεων ὡς Ἐκκλησία, διδάσκει ὅρθα ἢ ὅχι τὴν ἐκ μέρους τῶν Ἀποστόλων παραληφθείσαν πίστην⁴⁷.

Μὲ βάση τὴν ἀνωτέρω πολὺ σημαντικὴν ἐκκλησιολογικὴν θέσην ποὺ διατυπώθηκε στὸ διάλογο ὅχι μόνο ὁ πρῶτος σὲ περιφερειακὸν ἢ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀλλὰ κάθε ἐπίσκοπος, ὅπως τονίζεται στὸ κείμενο, εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὅλοληρη τὴν Ἐκκλησίαν μαζὶ μὲ τοὺς συνεπισκόπους του ποὺ συμμετέχουν ἀπὸ κοινοῦ στὸ ἔνα καὶ τὸ αὐτὸν ἀποστολικὸν λειτουργῆμα, δηλ. στὸ λειτουργῆμα τοῦ ἐπισκόπου⁴⁸. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς καὶ ἡ οἰκουμενικότητα τῶν ἀποφάσεων μιᾶς Συνόδου σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀναγνωρίζεται μόνον ἐφόσον ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ στὸ σύνολό του ἀναγνωρίσει στὶς ἀποφάσεις αὐτὲς τὴν μίαν καὶ ἀναλλοίωτην ἀποστολικὴν πίστην τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ὁποίας διδάσκαλοι καὶ θεματοφύλακες εἶναι οἵ ἐπίσκοποι⁴⁹.

47. Βλ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδοξίου μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 70 κ.έ.. τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 258 κ.έ.. MARTZELOS G. D., «Die Wiederaufnahme des theologischen Dialogs der Orthodoxen mit der Römisch-katholischen Kirche – Das Dokument von Ravenna (2007)», στὸ Pro Oriente Jahrbuch (Wien, Salzburg, Graz, Linz), hrsg. von der Stiftung Pro Oriente, Wien 2009, σ. 160 ἔξ.

48. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», II, 2 (27), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδοξίου μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 89· τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 284.

49. Βλ. «Κείμενο τῆς Ραβέννας», II, 3 (37), στὸ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Γ. Δ., «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὁρθοδοξίου μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας», ὅπ. παρ., σ. 91 ἔξ.. τοῦ ἴδιου, Ὁρθοδοξία καὶ σύγχρονοι διάλογοι, Ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 288 ἔξ.

Συμπέρασμα

“Υστερα ὅπο δόσα εἴπαμε, ἔγινε, πιστεύουμε, σαφὲς ὅτι ἡ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀναπτύσσεται στὰ τέσσερα προαναφερθέντα κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ὁρθοδόξου καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, προσδιορίζεται σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὸ ρόλο του σὲ σχέση μὲ τὸ κατ’ ἔξοχὴν μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τῇ Θ. Εὐχαριστίᾳ, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπ’ αὐτό. Κι αὐτὸς εἶναι εὐνόητο, γιατὶ γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς ἀρχαίας καὶ ἀδιαιρετῆς Ἐκκλησίας ἡ «μία, ἄγια, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία», ὅπως διακηρύσσεται καὶ ὁμολογεῖται μὲ τὸ Σύμβιο τῆς Πίστεως, κατοχυρώνεται, ἐπιβεβαιώνεται καὶ συνεχίζεται διαχρονικὰ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ τὴ συσπείρωση τους γύρω ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο. Χωρὶς ἐπίσκοπο καὶ Εὐχαριστία οὔτε ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἄγιότητα, οὔτε καθολικότητα οὔτε ἀποστολικότητα, οὔτε κανὸν Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει.

‘Απὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὁ δύο Ἐκκλησίες, ἀνακαλύπτοντας τὴ σημασία τῆς εὐχαριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας ποὺ ἦταν διάχυτη στὴ θεολογία καὶ τὴ συνείδηση τῆς ἀρχαίας καὶ ἀδιαιρετῆς Ἐκκλησίας, ἔθεσαν τὶς σταθερὲς καὶ ἀδιαμφισβήτητες βάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μεταξύ τους διαφορῶν καὶ προβλημάτων στὰ πλαίσια τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μὲ ἐλπιδοφόρες γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον προοπτικές. Γι’ αὐτὸς θεωροῦμε πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν πορεία τοῦ Διαλόγου τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ τὸ ἐπόμενο θέμα, ποὺ συνεχίζει ούσιαστικὰ τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας, ἀναφερόμενο ἰδιαίτερα στὸ «ὅρο τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης στὰ πλαίσια τῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία», θὰ συζητηθεῖ κατὰ τὸν ἐπόμενο μήνα στὴν Κύπρο μέσα στὰ ἴδια πλαίσια τῆς εὐχαριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας τῆς ἀρχαίας καὶ ἀδιαιρετῆς Ἐκκλησίας.