

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα

«Τι ιθαγένεια θέλουμε για τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται ή ανατρέφονται στην Ελλάδα»

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(Αμφιθέατρο του 9.84, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Γκάζι, 28/02/2013)
Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου

Αγαπητοί μου,

Με χαρά απευθύνομαι σήμερα σε σας που συμμετέχετε στην ενδιαφέρουσα και επίκαιρη αυτή εκδήλωση και ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους.

Είναι γνωστό, διότι πολλές φορές δόθηκε η ευκαιρία να το τονίσω, ότι η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις στα παιδιά της. Ο Απόστολος Παύλος με την ρητή δήλωσή του προς τους Γαλάτες (21,28) ότι δεν υπάρχει ούτε Ιουδαίος ούτε Έλληνας, ούτε δούλος ούτε ελεύθερος, ούτε αρσενικό ή θηλυκό, αλλά όλοι είμαστε ένα «Εν Χριστό Ἰησοῦ», ξεκαθάρισε από την αρχή της ιστορικής παρουσίας της Χριστιανικής Εκκλησίας στον κόσμο, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί κάποιος να τους αντιμετωπίζει ως κατώτερους ή ασήμαντους.

Επομένως, στην εποχή μας, δεν μας χωρίζει ούτε το χρώμα, ούτε η καταγωγή ή το θρήσκευμα, και αυτό οφείλουμε να το αποδεχόμαστε όχι μόνον ως ηθικό ευαγγελικό δίδαγμα αλλά και ως αναγκαιότητα πολιτών του κόσμου. Τα σύνορα, καλώς ή κακώς, δεν είναι πλέον κλειστά. Οι λαοί, αντί να ευημερούν στα χόματά τους σε εποχή που η επιστήμη μεταφέρει τον άνθρωπο σε μακρινά αστέρια, στερούνται τα απαραίτητα προς το ζην και αναζητούν την τύχη τους κοντά σε άλλους λαούς. Με μύριους κινδύνους, με δεινές στερήσεις, με απώλεια της αξιοπρέπειας και αυτής της ακεραιότητάς τους πολύ συχνά.

Και πάλι ο Κύριός μας, με την παραβολή του καλού Σαμαρείτη, μας διδάσκει τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε θετικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τούτες τις μετακινήσεις. Μέσα σε αυτή τη διάσταση που μας δίδαξε ο Κύριος μας, και κατά συνέπεια γενικά η ορθόδοξη θεολογία για τον ξένο, τον οποίο αντιμετωπίζει ως αδελφό γνήσιο, ως πρόσωπο αγαπητό, καλούμεθα όλοι μας να υποδεχθούμε και να αποδεχθούμε όπως ακριβώς τον εαυτό μας, έχοντας ως παραδείγματα και από το, πρόσφατο σχετικά, εθνικό μας παρελθόν, αυτούς τους μετανάστες.

Παράλληλα με όλα τα οξύτατα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η πατρίδα μας, και με πίεση από τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης, που μαστίζει ιδιαίτερα τα αδύνατα οικονομικώς στρώματα του πληθυσμού της, τίθεται και το θέμα της αποκτήσεως της ιθαγένειας των παιδιών των μεταναστών που ζουν στην πατρίδα μας

Ασφαλώς, το ζήτημα της απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, το οποίο εξετάζεται στην αποψινή αυτή συνάντηση, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Πολιτείας. Θα ήθελα όμως να εκφράσω την έντονη ανησυχία και το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τα θέματα αυτά.

Στην Ελλάδα της κρίσης, όπου μαζικά απονομιμοποιούνται μετανάστες εξ αιτίας της ανεργίας ή της μείωσης του εισοδήματός τους, γεγονός που συνεπάγεται την αδυναμία να ανανεώσουν την άδεια παραμονής των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, και όπου η ανεργία των νέων εκτινάσσεται σε πρωτοφανή ποσοστά ενώ η παραγωγική διαδικασία συρρικνώνεται λόγω της ύφεσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται απελπιστικά και η ζήτηση εργατικών χεριών, είναι ανάγκη να ληφθεί πρόνοια από μέρους της Πολιτείας, ώστε οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στα θέματα ιθαγένειας να λαμβάνουν πρόνοια αποφυγής ή πρόληψης της υποβαθμίσεως της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής.

Η Εκκλησία ανησυχεί εξαιρετικά εξ αιτίας των ρατσιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την εξαθλίωση των αδύναμων και ανίσχυρων από πολιτική και οικονομική άποψη των μεταναστών αδελφών μας, και την απελπισία που τους συνοδεύει. Ευχή μας είναι οι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό των σχετικών πολιτικών να λάβουν υπόψη τους, αν μη τι άλλο, την ανάγκη να μην ενθαρρύνεται η από καμία πλευρά δραστηριοποίηση πολιτών κάθε ηλικίας Ελλήνων αλλά και μεταναστών, σε εξτρεμιστικές ρατσιστικές εκδηλώσεις ή και οργανώσεις.

Η Εκκλησία μας παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στις διαδικασίες για την απρόσκοπτη, ομαλή, δίκαιη ένταξη και την πρόοδο των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα και έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα μας και αναγνωρίζει ότι για την Ελληνική Πολιτεία είναι μεγάλη η πρόκληση να μην περιθωριοποιηθούν τα παιδιά αυτά και να μην βιώσουν το συναίσθημα ότι τα ίδια δεν δικαιούνται το αυτονόητο, δηλαδή το να ανήκουν σε κοινωνία με δίκαια και φιλόνηρωπη οργάνωση.

Εύχομαι τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης να έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα προς την ορθή αντιμετώπιση και λύση του συζητούμενου προβλήματος και ο Κύριος να φωτίζει πάντοτε τη σκέψη σας