

ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΡΜΟΥ

«Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο; αὕτη δὲ ὑπὲρ τῶν οὐρανῶν ἀναβέβηκε. Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολημουμένη νικᾷ· ἐπιβουλησομένη περιγίνεται· ὑβριζομένη, λαμπρότερα καθίσταται· δέχεται τραύματα, καὶ οὐ καταπίπτει ὑπὸ τῶν ἐλλκῶν· κλυδωνίζεται, ἀλλ' οὐ καταποντίζεται· χειμάζεται, ἀλλὰ ναυάγιον οὐχ ὑπομένει· παλαίει, ἀλλ' οὐκ ἠττάται· πυκτεύει, ἀλλ' οὐ νικᾷται».

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ὁμιλία εἰς Εὐτρόπιον (PG 52,397-398)

Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες παρατηροῦμε μέ πικρία καὶ πραγματικὴ ὀδύνη ἓνα συνεχῆ διασυρμὸ τῶν θεσμῶν καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἱεροῦ μας κλήρου. Τό τιμημένο ράσο γίνεται ἀντικείμενο χλευασμοῦ, εἰρωνείας, συκοφαντίας καὶ κακόπιστων σχολίων, ἐνῶ δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι γιὰ ὅλα τὰ στραβά καὶ τὰ ἀνάποδα στὴν Ἑλλάδα φταῖνε οἱ κληρικοί της. Γενικεύσεις ἀπαράδεκτες ἀκούγονται ἀπὸ διάφορα στόματα καὶ γίνεται προσπάθεια νά πληγεῖ βάνουσα ἡ εἰκόνα τοῦ Ὁρθοδόξου παπᾶ καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας γενικότερα.

ΓΙΑΤΙ;...

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὑπῆρξαν συγκεκριμένες περιπτώσεις κληρικῶν ὄλων τῶν βαθμίδων, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν τὴν εὐλόγη ὀργή καὶ τὴ δίκαιη ἀγανάκτηση ὄλων μας. Πρόκειται ὁμως γιὰ μεμονωμένους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι δέν στάθηκαν στό ὕψος τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς τους καὶ ὑπέπεσαν σέ παραπτώματα ἠθικῆς ἢ οικονομικῆς φύσεως. Ἔσ εἴμαστε εἰλικρινεῖς. **Ναί**, εἶναι δυσάρεστα καὶ ἀπαράδεκτα ὅλα αὐτά. **Ναί**, εἶναι ἀλήθεια ὅτι σέ ὀρισμένες ἐλάχιστες περιπτώσεις ἄνθρωποι πού φοροῦν τό ράσο

δέν τό τίμησαν. Γι' αυτό καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας μέ τήν Ἐγκύκλιό της τῆς 21ης Φεβρουαρίου, ἡ ὁποία ἀναγνώσθηκε σέ ὄλους τοὺς Ναοὺς, ζητεῖ συγγνώμη γιά τὰ λάθη καί τίς τυχόν παραλείψεις πού πίκραναν τόν λαό μας. Γιὰ τόν σκοπό αὐτό ἐξ ἄλλου ἢ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, ἔλαβε σημαντικά προληπτικά καί κατασταλτικά μέτρα, ὥστε νά θωρακιστεῖ ἀκόμη περισσότερο στό μέλλον ἀπό ἀνάληγες προβληματικές καταστάσεις.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας παρεδέχθηκε δημοσίως ὅτι ἔγιναν σφάλματα καί ὅτι σήμερα χρειάζεται, περισσότερο ἀπό ποτέ ἄλλοτε, προσευχή, προσοχή καί πολλή δουλειά γιά νά ἔχει ἀποτέλεσμα ἡ αὐτοκάθαρση. Καί στήν προσπάθεια αὐτή πρέπει νά βοηθήσουμε ὅλοι μας, κληῆρος καί λαός, πού ἀποτελοῦμε τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε τέτοια προβλήματα δέν εἶναι οὔτε ἄγνωστα οὔτε πρωτόγνωρα. Ἀκόμη καί στό περιβάλλον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχε ὁ Ἰούδας, ὁ ὁποῖος δωροδοκούμενος τόν πρόδωσε. Καί σέ ὅλες τίς φάσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱστορίας θά βροῦμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ἀναξίων ἢ ἐπιόρκων κληρικῶν. Ὅμως αὐτές εἶναι οἱ ἐξαιρέσεις πού ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα, τόν ὁποῖο ἐκφράζουν οἱ πολλοί ἄξιοι, οἱ ἐργατικοί, οἱ τίμιοι καί οἱ εὐσυνείδητοι κληρικοί μας.

Ἐκεῖνο πού μᾶς θλίβει σήμερα εἶναι ἡ ἄκρατη σκανδαλολογία πού «βασίζεται» σέ ἀόριστες φήμες, αὐθαίρετες διαδόσεις καί ἀναπόδεικτες καταγγελίες καί ἡ δι' αὐτῆς ἀπόπειρα γενικευμένου διασυρμοῦ πού ἐπιχειρεῖται. Ἀντί νά προσκομίζονται συγκεκριμένα τεκμήρια, ἐκστομίζονται γενικευμένες κατηγορίες καί παρουσιάζονται στοιχεῖα ἀμφιβόλου προελεύσεως. Ἀντί νά γίνεται ἀναφορά μόνο σέ συγκεκριμένα πρόσωπα, πού ὄντως ἔσφαλαν καί ἔβλαψαν τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, γίνεται μιὰ ἐπίθεση λάσπης καί κατασυκοφαντήσεως τῶν πάντων. Ἀντί νά προβάλλονται τά πολλὰ θετικά πού ἔχει προσφέρει ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Κληῆρος στή χώρα μας, ἐπιλέγονται καί διογκώνονται ἡ ἀκόμη καί κατασκευάζονται περιστατικά πού παρουσιάζουν μιὰ διαστρεβλωμένη καί τελείως ἀρνητική εἰκόνα γιά τήν Ἑλληδική Ὁρθοδοξία. Διερωτώμεθα: Ὅλοι αὐτοί πού κρίνουν καί ἐπικρίνουν ἔχουν πραγματική διάθεση νά βοηθήσουν τήν Ἐκκλησία; Ἄν ναι, τότε γιατί ἐστιάζουν τήν προσοχή τῆς κοινῆς γνώμης μόνο στά λίγα ἀρνητικά φαινόμενα καί δέν προβάλλουν τό τεράστιο πνευματικό κοινωνικό καί φιλιανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί δέν παρουσιάζουν τό ἔργο χιλιάδων ταπεινῶν παπάδων, οἱ ὁποῖοι ἀγκαλιάζουν στοργικά ὄλους τοὺς ἐνορίτες τους καί ἔχουν τή θέση τοῦ πατέρα ἀνάμεσα στό ποίμνιό τους; Γιατί δέν ἀναδεικνύουν τίς προσπάθειες τῶν κληρικῶν τῶν χωριῶν καί τῶν παραμεθωρίων περιοχῶν, οἱ

όποιοι ἀποτελοῦν τὴν μοναδική παρηγοριά γιὰ τοὺς κατοίκους τους; Γιατί δὲν τονίζουν τὴν καθημερινή παρουσία τῶν ἱερέων μας στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὶς φυλακές, ὅπου ἀπαλύνουν τὸν πόνο τῶν συνανθρώπων μας πού περνοῦν δύσκολες ὥρες; Γιατί ἀγνοοῦν τὸ ποιμαντικό ἔργο τῶν Μητροπόλεων καὶ τῶν ἐνοριῶν μας, τὸ ὁποῖο συντονίζουν ἀκούραστα χιλιάδες ἱερεῖς; Γιατί δὲν δίνουν ἔμφαση στὶς δραστηριότητες τῶν ἐνοριακῶν μας κέντρων ἐκεῖ πού ὁ παπᾶς γίνεται καὶ δάσκαλος καὶ φίλος καὶ σύμβουλος τῶν νέων αὐτοῦ τοῦ πολύπαθου τόπου;

ΠΟΙΟΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα εἶναι τὰ ἐρωτήματα πού γεννῶνται σέ κάθε καλόπιστο πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας. Καὶ δὲν εἶναι δύσκολο πλῆρον νά ἀντιληφθεῖ κάποιος ὅτι, μέ ἀφορμὴ τὰ λίγα καὶ ὑπαρκτὰ σκάνδαλα (τὰ ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀποδείξει ὅτι καταδικάζει καὶ τιμωρεῖ), ἔχει ἀρχίσει ἓνας συστηματικός πόλεμος φθορᾶς καὶ κατακρημνίσεως τῶν πάντων. Ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, μέ τὴν παράδοση καὶ τίς ἀξίες Της, μέ τοὺς λειτουργοὺς Της, μέ τὴν κοινωνική καὶ ἐθνική Της προσφορά, ἀμφισβητεῖται καὶ πλήττεται βάνουσα. Ὁ λαός μας ὅμως δὲν εἶναι ἀφεληῖς. **Εἶναι σέ θέση νά κατανοήσει ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν συστηματικό διασυρμό τοῦ ράσου κρύβεται μιὰ μεθοδευμένη προσπάθεια νά καταρρακωθεῖ τὸ κῦρος καὶ νά**

ἀμαυρωθεῖ ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μόνο μιὰ ἐκστρατεία κατασυκοφαντήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν στήριξη τῆς ὁποίας ἐπιστρατεύονται ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων πού θυμίζουν σέ ὄλους τὸν «Ὁργουελικό» ἐφιάλητη, μπορεῖ νά φθάσει σέ τόσο χαμηλὸ ἐπίπεδο, ὥστε νά γενικεύει τὴν κριτική κατὰ τοῦ ἱεροῦ μας κλήρου καὶ νά περνᾷ τὸ μήνυμα: «Ὅλοι εἶναι ἀνάξιοι, ὄλοι εἶναι διεφθαρμένοι».

Τὸ μεθοδευμένο τῆς προσπάθειας ἀναδύεται καὶ ἀπὸ τὰ πυροτεχνήματα πού ἄρχισαν νά ἐκτοξεύονται, καὶ τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ σχέση μέ τὰ μεμονωμένα καὶ συγκεκριμένα σκάνδαλα πού ταλαιπωροῦν τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Μιλοῦν γιὰ χωρισμό Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ἐννοοῦν προφανῶς τὴν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποδυνάμωσή Της ὥστε νά εἶναι ἐλεῦθερο τὸ πεδίο στὶς ποικίλες ἀνθρωποκτόνες αἰρέσεις καὶ παραθρησκεῖες. Δὲν μᾶς λένε ὅμως: Ποιὰ σχέση ἔχει αὐτὸ τὸ πυροτέχνημα μέ τοὺς ὀλίγους καὶ ἀνάξιους κληρικούς; Ὁ πλήρης διαχωρισμός Κράτους καὶ Ἐκκλησίας πού ὑπάρχει στὶς Η.Π.Α. δὲν ἐμπόδισε τὴν ἐκδήλωση δεκάδων σκανδάλων ἠθικῆς φύσεως μεταξύ ἱερέων διαφόρων Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Πίσω ἀπὸ τὸ αἶτημα τοῦ χωρισμοῦ κρύβεται δυστυχῶς ἡ συστηματικὴ προσπάθεια θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ τοῦ λαοῦ μας, καθὼς ὀρισμένοι ἔντονα ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ πρόσδεση

τών Ἑλλήνων στήν Ὁρθόδοξη Χριστιανική παράδοση καί ταυτότητα καί μᾶλλον θεωροῦν ἐμπόδιο τήν ἑλληνορθόδοξη ιδιοπροσωπία μας γιά τήν ἐπιβολή τῆς πολιτιστικῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποιήσεως. Μέ ἀφορμή τίς μεμονωμένες περιπτώσεις ἀναξίων κληρικῶν ἐπιχειροῦν νά ἐκθεμελιώσουν τήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὅ,τι Αὐτή ἀντιπροσωπεύει στήν ψυχή καί στήν συνείδηση τῶν Ἑλλήνων.

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

Ὅμως δέν θά τό ἐπιτύχουν. Ὅλοι μαζί, κληῆρος καί λαός, θά ἀντισταθοῦμε. Μέ μέσα Χριστιανικά καί πνευματικά. Μέ ὁδηγό τήν Πίστη μας καί τήν προσευχή μας. Καθῆκον ὄλων μας εἶναι νά ἐνισχύουμε τίς πρωτοβουλίες πού ἀνέλαβε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν πάταξη τῶν σκανδάλων καί γιά τήν θέσπιση ἀσφαλιστικῶν δικηλίδων καί προληπτικῶν μέτρων. Καθῆκον ὄλων μας εἶναι νά δείξουμε τήν ἀγάπη μας καί τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν κληρικῶν μας πού μοχθοῦν καθημερινά γιά τήν πνευματική μας προκοπή καί γιά τήν ἀνακούφιση τῶν πασχόντων καί τῶν πτωχῶν συνανθρώπων μας. Καθῆκον ὄλων μας εἶναι νά πυκνώσουμε ἀκόμη περισσότερο, τώρα στήν

περίοδο τῆς νηστείας καί τῆς περισυλλογῆς, τή συμμετοχή μας στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά δείξουμε μέ αὐτό τόν ὀρθόδοξο καί εἰρηνικό τρόπο τήν ἀντίστασή μας στίς ἄδικες ἐπιθέσεις. Ἡ μεθοδευμένη προσπάθεια διασυρμού τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν κληρικῶν μας δέν θά περάσει. Θά προσκρούσει στήν Πίστη, στήν **ὑπευθυνότητα** καί στή συνείδηση τοῦ λαοῦ μας· τοῦ Ὁρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἐσ προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί καί ἄς ζητήσουμε τή συνδρομή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας γιά νά περάσουν καί αὐτές οἱ δύσκολες στιγμές τοῦ κατατρεγμοῦ καί τῆς κατασυκοφαντήσεως. Εἴμαστε δυνατόι, γιατί δέν στηριζόμαστε σέ ὑλικές καί κοσμικές δυνάμεις, ἀλλά στήν Πίστη μας καί στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἐσ γονατίσουμε μπροστά Του ψάλλοντας: *«Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ' ἡμῶν γενοῦ. Ἄλλοι γάρ ἐκτός Σου βοηθόν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς».*

Γιά πλείονες πληροφορίες στό διαδίκτυο

1. www.ecclesia.gr

2 www.myriobiblos.gr

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ». Ἐκδοση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱασίου 1 – 115 21 Ἀθήνα, τηλέφωνο 210-7272.204.

Διανέμεται δωρεάν μέ τή φροντίδα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Τύποις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.