

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

# ΠΡΟΣ ΛΑΟ

## ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ της Έκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με τό διαρκές και άμετάπτωτο ένδιαφέρον Τns και γιά τά θέματα τά όποια άπασχοιλούν τούς πιστούς Tns ώς Εύρωπαίους πολίτες, έπιθυμεῖ νά τούς ένημερώσει στό σύνοπτό τους γιά τίς σημαντικές έξελίξεις στό χώρο της Εύρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της ένημέρωσης αύτης είναι τόσο νά καταγραφεῖ τό πλαίσιο, μέσα στό όποιο θά άναπτυχθεῖ στό άμεσο χρονικό διάστημα ένας προβληματισμός γιά τό μέλλον της Εύρωπης, όσο και νά έπισημανθούν οι δικές μας πρωτοβουλίες, ώς ένεργων πολιτών της Εύρωπαϊκής Ένωσης γιά τό σχεδιαζόμενο Εύρωπαϊκό «Σύνταγμα».

Καθημερινά διαπιστώνεται ότι πολ-

λοί μή ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Εύρωπης έχουν χάσει τήν θερμουργό Πίστη τους, δέν γνωρίζουν βιωματικά τήν μυστηριακή ζωή, έχουν ύποταγεῖ στό ρεῦμα της άδιαφορίας γιά τή θρησκεία και έχουν παράληπθα άποκτήσει μία ύπλοφρονα πορεία μέσα στήν κοινωνία. Παράληπθα όμως στήν ίδια έποχή στήν όποια ζούμε πάντα ύπάρχει ή άναζήτηση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰνσιοῦ Χριστοῦ και σ' αύτή τήν έποχή διφείλουμε έμεις νά μαρτυρήσουμε όρθόδοξα τόν γιά όλους τούς άνθρωπους Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο μας.

Η Ένωμένη Εύρωπη ίδρυθηκε άπό τούς Χριστιανοδημοκράτες πολιτικούς Άντενάουερ, Μονέ, Ντέ Γκάσπερι και Σπάακ ώς μία οίκονομική κοινό-

‘Η Έκκλησία μιλάει στά παιδιά της  
μέ τή γλώσσα τής Εύθύνης,  
τής Αλήθειας και τής Αγάπης

ΙΟΥΝΙΟΣ  
2002

33

τητα, μέ προοπτική όμως νά ἀποβεῖ μία πολιτισμική, οἰκονομική και πολιτικοστρατιωτική ὄντότητα μέ βάση τόν εύρωπαικό πολιτισμό, τόν θεμελιώμενο πρωτίστως στόν Χριστιανισμό και ἐκ δευτέρου στούς ἀρχαίους πολιτισμούς τῶν Ἐλλήνων και τῶν Ρωμαίων, μέ ὅ,τι αύτοί οί πολιτισμοί ὠφέλιμο ἀνέδειξαν. Δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια ύπαρχουν ἀπτά δείγματα ὅτι οι βάσεις αὐτές τοῦ εύρωπαικοῦ πολιτισμοῦ ἀμφισβητοῦνται. Ἀκούστηκε πρόσφατα γιά πρώτη φορά ἡ θεωρία ὅτι πλήν τοῦ Χριστιανισμοῦ στούς εύρωπαικούς λαούς ἐπέδρασαν πολιτισμικά και κατ' ἵση μετοχή ἐπίσης τό Ἰσλάμ, ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Διαφωτισμός και κατ' ἐπέκταση αὐτοῦ ἡ ἀθεϊσμός. Καί ὑπάρχει ἔνα ρεῦμα στό ὅποιο κυριαρχεῖ ἡ ἀποψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει κοινωνικά νά περιθωριοποιηθεῖ, νά μήν ἔχει φωνή, νά μήν κάνει κοινωνικές και πνευματικές παρεμβάσεις.

Ἐμεῖς δέν συμφωνοῦμε μέ αὐτές τίς ἀπόψεις και θέλουμε νά ἀκουστοῦν οι δικές μας, ὅσο γίνεται πλατύτερα και στό ἀνώτερο δυνατό ἐπίπεδο. Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι χωρίς τόν Χριστό δέν ύπάρχει ἀληθινή ζωή, οἱ ἀνθρωποί μετατρέπονται ἀπό πρόσωπα σέ ἄτομα χωρίς οὐσιαστικό προορισμό. Πιστεύουμε και ὅμοιογοῦμε ὅτι μόνο μέ τόν Χριστό και στόν Χριστό ύπάρχει ἐλευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη. Καί πρέπει νά πείσουμε τούς καλοπροαίρετους ὅτι γιά κάθε σφάλμα τό ὅποιο

συνέβη κατά τό παρελθόν, ἐμεῖς οἱ ἀνθρωποί φταιμε και ὅχι βεβαίως ὁ Χριστός, τόν ὅποιον συνήθως, γιά νά δικαιοιογνοῦμε, ἐπικαθούμεθα. Οι ποιγικοκρατούμενες ἀντιλήψεις οι ὅποιες κυριαρχοῦν τίς τελευταῖες δεκαετίες στόν Ε.Ε., ὀδήγησαν σέ ἀδιέξοδο.

Γιά νά ύπαρξει κάποια λύση, στή Δήλωση σχετικά μέ τό μέλλον τῆς Εύρωπαικῆς Ἐνωσης κατά τό Εύρωπαικό Συμβούλιο τῆς Νίκαιας (2000), ἡ ὅποια προβλέπεται νά καταχωρηθεῖ στόν τελική πράξη τῆς Διακυβερνητικῆς Διάσκεψης, ζητεῖται ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν Εύρωπαιων πολιτῶν σέ μια διευρυμένη συζήτηση γιά τό μέλλον τῆς Εύρώπης. Μετά ἀπό ἔνα ἀκριβῶς χρόνο, στό Συμβούλιο Κορυφῆς στό Λάακεν τοῦ Βελγίου (15.12.2001) ἀποφασίστηκε ἡ σύγκληση τῆς Εύρωπαικῆς Συνέλευσης (Convention), ύπό τόν Προεδρία τοῦ κ. Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Έσταίν, γιά νά ὀργανώσει τή συζήτηση τῶν οὐσιαστικῶν ζητημάτων τά ὅποια θά προκύψουν ἀπό τήν ἐπερχόμενη διεύρυνση. Στή συνέχεια, ἡ Συνέλευση, θά ἐπεξεργαστεῖ τίς διάφορες προτάσεις και θά ὀλοκληρώσει τίς ἐργασίες τῆς ἔνα χρόνο ἀργότερα, δηλαδή τόν Μάρτιο τοῦ 2003, καταθέτοντας πρόταση στόν ἐπόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη, τό 2004. Σχετικά μέ τήν μέθοδο ἡ ὅποια θά ἀκολουθηθεῖ θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ Συνέλευση δέν θά λάβει ἀποφάσεις, ἀλλά θά περιοριστεῖ σέ προτάσεις. Τά συμπερά-

σματα τῶν ἐργασιῶν θά ἔχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, θά καταγράφονται ὅπεις οι προτάσεις και μάλιστα θά ἀναφέρεται τό εὗρος τῆς ὑποστήριξης και τῆς ἀποδοχῆς τήν ὥποια ἔτυχαν ἀνάμεσα στά μέλη τῆς Συνέλευσης.

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία, κατανοώντας τίς σύγχρονες ἀναζητήσεις γιά ἔνα κοινό «Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα», ως μιά δημοκρατική διαδικασία γιά νά ἀποτυπωθεῖ σέ συγκεκριμένες διατάξεις Δικαίου ἡ διαχρονική συνείδηση και πνευματική κληρονομιά τῶν εὐρωπαϊκῶν ηαῶν, καταθέτει τίς ἐπόμενες προτάσεις πάνω σέ θεμελιώδεις ἀρχές, ἀπό τίς ὥποιες θεωρεῖ ὅτι αὐτό τό Σύνταγμα εἶναι ἀπαραίτητο νά διέπεται:

α. Πλήρης και ρητή κατοχύρωση τῆς ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας και τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων και ἀπαγόρευση τοῦ κακόπιστου προσπλητισμοῦ ὅπως αὐτά διακρύχθηκαν στή Σύμβαση τῆς Ρώμης και βεβαιώνονται μέ τίς θεσμικές ήειτουργίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.

β. Σεβασμός τῆς κοινῆς συνείδησεως τῶν εὐρωπαϊκῶν ηαῶν γιά τίς χριστιανικές ρίζες τῆς διαχρονικῆς και συγχρονικῆς πνευματικῆς τους κληρονομιᾶς, χωρίς νά θίγεται μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας γιά ὅπεις τίς θρησκεῖες ἡ Ὁμοιολογίες.

γ. Ἐλεύθερη ρύθμιση τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας και Πολιτείας, οι ὥποιες

ἔχουν ιστορικό και διαχρονικό βάθος, γιά κάθε συγκεκριμένο ηαό ἀπό τό ἐσωτερικό Ἐθνικό Δίκαιο κάθε Κράτους, μέσα στά πλαίσια τῆς ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὅπως αὐτό σαφῶς προβλέπεται ἀπό τή Δήλωση ὑπ' ἀριθμ. 11 τῆς Συνθήκης τοῦ Ἀμστερνταμ, ὃστε νά ἀποφευχθοῦν ἀνεπιθύμητες ἡ ἀλυσιτελεῖς ἐντάσεις σέ εύαίσθητα ζητήματα θρησκευτικῶν παραδόσεων τῶν ηαῶν, τά ὥποια προσδιόρισαν ἡ προσδιορίζουν τήν ἐθνική τους ταυτότητα.

Ζοῦμε καθημερινά τίς προκλήσεις οι ὥποιες προέρχονται ἀπό τόν ὄρθολογισμό και ηησμονοῦμε εὔκολα ὅτι ἡ Εύρώπη προῆλθε ἀπό τόν ἐλληνορωμαϊκό πολιτισμό και τή χριστιανική Διδασκαλία. Ἐκεῖνο τό ὥποιο δυστυχῶς βλέπουμε καθημερινά στήν Εύρώπη εἶναι ὁ ἀνθρώπινος ηόγος νά ἀπογυμνώνεται ἀπό τήν Πίστη, και νά ἀφήνει πολλές φορές ως ἀπόλυτο κριτήριο τῶν ἀποφάσεών της τόν ἀνθρώπινο ἀτομικισμό, ἀποκόπτοντάς τον ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἡθική.

Δέν εἶναι στίς προθέσεις μας νά ἐνεργοῦμε μέ πνεῦμα ἀντίθετο και ἀπόλυτο. Δέν θέλουμε νά ἀντικαταστήσουμε τούς θεσμούς, ούτε και νά ἐπιβάλλουμε τήν γνώμη μας. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως δέν πρέπει νά ηησμονοῦμε τήν εὐρωπαϊκή ιστορία μας και τίς κοινές χριστιανικές ρίζες της. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία ἡταν πάντοτε ἀνοικτή στό διάλογο μεταξύ τῶν πολιτισμῶν και θρησκειῶν γιατί πιστεύει στήν ἡθική και πνευματι-

κή διάσταση τοῦ εύρωπαικοῦ πολιτισμοῦ. Έχουμε τήν πεποίθηση ότι άπό τίς πολιτικές, νομικές οικονομικές καί ἄλλες ἀποφάσεις δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ὁ πνευματικός προσανατολισμός τῆς Εύρωπης καί κυρίως δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἡ ὄρθοδοξη χριστιανική παράδοση ἢ ὅποια βλέπει τὸν ἄλλο ὡς πρόσωπο, ὡς «εἰκόνα Θεοῦ».

Μέ τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Εύρωπαικῆς Συνέλευσης τήν 7η Ιουνίου 2002, οἱ Εύρωπαιοι πολίτες ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἐνημερώνονται γιά τίς δραστηριότητες τῆς Συνέλευσης καί νά ύποβάλλουν σχετικά ἐρωτήματα καί προτάσεις γιά τό μέλλον τῆς Εύρωπης στήν παρακάτω ἡλεκτρονική διεύθυνση:

Φόρουμ: <http://europa.au.int/futurum/forum-convention/index-el.htm>.

Ἐπίσης οι πιστοί καλοῦνται νά ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήματα τά ὅποια ύπάρχουν στήν ίστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἡλεκτρονική διεύθυνσις τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι: <http://www.ecclesia.gr/news/europa/eroteis.rtf>

Οι Ὀργανώσεις οι ὅποιες ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στή συζήτηση μποροῦν νά ἀπευθύνονται στή διεύθυνση: <http://europa.au.int/futurum/index-el.htm>

Ως Ἐκκλησία δέν ζητοῦμε συμμετοχή στής ἀποφάσεις ἄλλα συμμετοχή

στήσ συζητήσεις γιά τό μέλλον τῆς Εύρωπης! Γνωρίζουμε τά ὅριά μας ἄλλα ὄφειλουμε νά διατυπώνουμε μέ σεβασμό καί χωρίς φανατισμούς τό πνευματικό ὑπόβαθρο καί τό χριστιανικό κεκτημένο τῆς Εύρωπης. Νά καταθέσουμε τήν μαρτυρία μας ὥστε νά μήν ἄλλοιωθεῖ καί νά μήν ύποτιμηθεῖ ἡ ταυτότητα τῆς Χριστιανικῆς Εύρωπης. Στεκόμαστε κοντά στούς ἀνθρώπους οι ὅποιοι λαμβάνουν τίς ἀποφάσεις γιά τό μέλλον τῆς Εύρωπαικῆς Ἐνωσης καί θά σταθοῦμε δίπλα στήν Προεδρία τῆς Ἑλλάδος, προσευχόμενοι νά ἀντιμετωπίσει μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ἐνότητος τά δύσκολα προβλήματα πού θά τήν ἀπασχολήσουν (εύρωστρατός, κυπριακό πρόβλημα κ.λπ.). Τό σύνθημά μας δέν πρέπει νά είναι ἄλλο παρά ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ!

Ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ίστοσελίδες:  
Εύρωπαικό Κοινοβούλιο:  
<http://www.europa.eu.int/europe2004>

Διακήρυξη τοῦ Λάακεν:  
[http://europa.eu.int/comm/laeken/council/index\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/laeken/council/index_fr.htm)  
Ἡ Συνεύπλεση:

<http://European-convention.eu.int/Default.asp.lang=EL&Content=>