

Εισαγωγικές σκέψεις

Προλογική Εισήγησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου

Σε μία εποχή, κατά την οποία οι σύγχρονοί μας, παρά το υλικό φρόνημα που επικρατεί, επιδιώκουν μία πνευματικότητα, η οποία, όμως, απομακρύνεται από μία θρησκευτική η εκκλησιαστική αφετηρία, είναι, νομίζουμε, χρήσιμο να ανιχνεύσουμε το πως η ορθόδοξη παράδοση βιώνει την πνευματική ζωή ως *ζωή εν Αγίω Πνεύματι*. Επιπλέον, οφείλουμε να θέσουμε το ερώτημα ως προς το τι έχει να προτείνει η Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύγχρονο άνθρωπο γι' αυτή τη ζωή, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει την επί γης βιοτή του, ατενίζοντας συγχρόνως και προσδοκώντας τη Βασιλεία του Θεού που μας προσεγγίζει.

Στη σειρά των Ημερίδων, τις οποίες η Επιτροπή μας οργάνωσε στο παρελθόν, κρίναμε σκόπιμο αλλά και χρήσιμο τη φετινή Ημερίδα της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου να την αφιερώσουμε σε σύγχρονους ποιμαντικούς προβληματισμούς, που έχουν σχέση με την άσκηση της Ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πριν από τριανταπέντε χρόνια, 27 με 29 Μαΐου του 1975, στον ίδιο χώρο, η Μόνιμος Συνοδική Επιτροπή επί της Διοργανώσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας είχε ασχοληθεί στο Γ' Θεολογικό Ποιμαντικό Σεμινάριο Εισηγητών Ιερατικών Συνεδρίων με ανάλογο θέμα: «Η Ορθόδοξος πνευματικότης και το Ποιμαντικόν Έργον της Εκκλησίας», με εισηγητάς τον Αρχιμανδρίτην π. Συμεών Κραγιόπουλο, τον Πρεσβύτερον π. Νικόλαον Φίλια και τον Καθηγητήν κ. Ιωάννην Κορναράκη.

Έχοντας την πεποίθηση ότι το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση εμβάθυνσεως της πιο πάνω θεματικής, θεωρήσαμε ότι η παρούσα Ημερίδα με τη βοήθεια των εκλεκτών προσκεκλημένων ομιλητών, θα βοηθήσει τον σύγχρονο ποιμένα να εξάγει από τους θησαυρούς της Παραδόσεως «καινά και παλαιά», ικανά να διαφωτίσουν τους πιστούς στις υπάρχουσες διαστάσεις της πνευματικής ζωής.

- Μας απασχόλησε στην Επιτροπή η επιλογή των επιμέρους εισηγήσεων, ώστε να καλύψουν το ευρύ φάσμα των προβληματισμών. Στο Πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας εκδι-

πλώνονται οι πτυχές αυτής της πολύπλοκης πραγματικότητας, οι οποίες και απετέλεσαν και τίτλους των επιμέρους εισηγήσεων.

- Ποιά είναι η ουσία της πνευματικής ζωής; Υπάρχουν μία η πολλές πνευματικότητες;
- Μπορούν οι απαντήσεις του Κυρίου στους τρεις πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο να οριοθετήσουν τις δικές μας απαντήσεις σήμερα;
- Οι Μακαρισμοί στην επί του Όρους Ομιλία μπορούν να εκφράσουν σήμερα τα όρια μία επίκαιρης πνευματικής ζωής;
- Ποιά μπορεί να είναι η συμβολή της λατρείας γενικά και της προσευχής ως προϋπόθεση μιας πνευματικής ζωής;

Δεν θα έπρεπε, όμως, να παραλειφθούν και οι δυσκολίες τόσο των αγάμων όσο και των εγγάμων στη βίωση της πνευματικής ζωής.

Ένα τέτοιο πολυσχιδές Πρόγραμμα συνιστά ουσιαστικά έναν οδικό χάρτη για την πορεία των χριστιανών, που ζουν εν τω κόσμω αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ουσιαστικά πρόκειται για μία πορεία μεταμορφώσεως εν Πνεύματι Αγίω. Όχι τυχαία η Εκκλησία μας, ως πρώτη προσευχή της ημέρας, μας προτείνει το «*Βασιλεύ Ουράνιε...*» και αυτό επικαλούμεθα για την επιτυχία της Ημερίδος μας. Θα ακολουθήσει συνοπτική παρουσίαση (*PowerPoint*) ανάγνωσης της εικόνας του αγιογράφου Ευσταθίου Κ. Γιαννή, που κοσμεί το Πρόγραμμα της Ημερίδος από τον Δρ. Θεολογίας κ. Στέφανο Κουμαρόπουλο. Θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις των έγκριτων ομιλητών μας, οι οποίοι θα εκθέσουν εμπειριστατωμένα τα θέματα, τα οποία τους έχουν ανατεθεί και θα μας ξεδιπλώσει ο καθένας με τη σειρά του την πτυχή που έχει αναλάβει.

Εύχομαι από βάθους καρδιάς αισίαν έκβασιν των εργασιών της Ημερίδος.