

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

ΤΗΛ. 210-72.72.204, ΦΑΧ 210-72.72.210

ΜΗΝΥΜΑ

**Πρός τούς Καθηγητάς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
Ἐπί τῆ Ἑβδομάδι τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων (21-27 Μαρτίου 2011)**

Ἀγαπητοί μας ἐκπαιδευτικοί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν,

Μέ ἀφορμή τήν ἐβδομάδα τήν ἀφιερωμένη στίς ἱερατικές κλίσεις, ἐπικοινωνοῦμε καί πάλι μαζί σας, γιά νά σᾶς ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῶν Ἐπισκόπων τῆς πρὸς ἐσᾶς. Ὡς καθηγητές τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων καί Ἀνωτάτων Σχολῶν, ἀποτελεῖτε πολύτιμους συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας στό δύσκολο ἔργο τῆς διαπαιδαγώγησης καί κατάρτισης τῶν νέων πού ἐμφοροῦνται ἀπό τήν ἀγάπη τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει καί εἰδικότερα ἐκείνων πού διαθέτουν τήν κλίση τῆς διακονίας τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου.

Ἡ προσφορά σας καί ἡ συμβολή σας εἶναι ὄντως πολύτιμη γιά τήν Ἐκκλησία, καθότι, ὡς γνωστόν, ζοῦμε σέ ἐποχή, ὅπου κυριαρχεῖ σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό μέλλον, ἡ ἀνασφάλεια, ἀκόμα καί ἡ ἀγωνία γιά τό αὔριο. Ἡ κατάσταση αὐτή ἀφορᾷ στό σύνολο τῆς κοινωνίας καί ὀφείλεται κυρίως σέ αἷτια πνευματικά, ἀλλότρια πρὸς τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἔλλειψη ἀγάπης, ἀλληλεγγύης καί ἀνθρωπιᾶς, ἡ ἔξαρση τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί ἡ ἀλόγιστη προσπάθεια κορεσμοῦ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί τῶν σαρκικῶν ἀπολαύσεων, καί τέλος ἡ ἀπαξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ὀδηγοῦν νομοτελειακά στήν πολυδιάσπαση τῆς κοινωνίας, στήν ἐκμετάλλευση, στά ποικίλα ἀδιέξοδα. Ἡ ἐσωτερική κυρίως ἀγωνία, ἡ αἴσθησις τῆς προσωπικῆς ἀδυναμίας καί ἡ ἀνάγκη γιά λύτρωση ἀπό τά κάθε εἴδους δεινά, ἀποτελοῦν κοινό χαρακτηριστικό τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, ἀκόμα καί ἐκείνων πού δέν θεωροῦν τόν ἑαυτό τους μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ὁποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης τῆς κοινωνίας μας, γιά νά πετύχει χρειάζεται ἀφ' ἑνός συστράτευση ὅλων τῶν ὑγιῶν πνευματικῶν δυνάμεων, καί ἀφ' ἑτέρου μέριμνα γιά τήν θεραπεία τῶν αἰτίων, ὥστε νά ὑπάρξει οὐσιαστική πνευματική λύτρωση. Μέσα στήν ἀπελπισία, πού ἄλλοτε χτυπᾷ μυστικά τήν πόρτα τῆς ψυχῆς καθενός ἀνθρώπου καί ἄλλοτε τό σύνολο τῆς κοινωνίας, μοναδική ἐλπίδα τοῦ κόσμου ὀλόκληρου παραμένει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καί τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ ρόλος ἐπομένως καί ἡ διακονία τοῦ ἱερέως εἶναι νευραλγικῆς σημασίας, διότι ἀποτελεῖ τόν ζωντανό ἀπόστολο καί κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἐλπίδας, τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης. Ὁ ἱερέας στά μάτια τοῦ

κάθε πιστοῦ εἶναι ἐκεῖνος πού ὡς ἄλλος Σαμαρείτης θά τόν λυτρώσει ἀπό τίς θλίψεις καί τίς συμφορές τοῦ βίου, πού ὡς ἄλλος Παῦλος θά τοῦ μιλήσει ξανά καί ξανά γιά τίς ἀλήθειες τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως καί εὐσεβείας, πού μέ τό παράδειγμά του θά τόν φωτίσει καί θά καταστήσει τό Εὐαγγέλιο ὄχι μόνο κατανοητό ἀλλά καί ἐφαρμόσιμο στήν πράξη.

Ὁ ἱερέας ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν κάθε κοινωνία, ὅπως ἀλλωστε πρῶτος ὑπάρχει ὁ Χριστός. Κατά συνέπεια, ἡ δική σας συμβολή εἶναι καθοριστική σέ ἕνα εὐρύτατο φάσμα παραμέτρων πού σχετίζεται μέ τά παιδιά πού ἔχουν ἐπιλέξει τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση καί ἀκόμη περισσότερο μέ ἐκεῖνα πού διαθέτουν καί τήν κλίση πρὸς τήν ἱερωσύνη. Μέ τίς ὑπάρχουσες συνθήκες, τό μεγαλύτερο βάρος ὄχι ἀπλᾶ τῆς ἐπιστημονικῆς κατάρτισης ἀλλά ἀκόμα καί αὐτῆς τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας τῶν ἱεροσπουδαστῶν καί τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν, ἔχει ἐναποθεθεῖ στους δικούς σας ὤμους, ἀφήνοντας μικρά περιθώρια γιά τήν πνευματική συμβολή τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας.

Συνεπῶς, τό δικό σας παράδειγμα, ἡ δική σας αὐταπάρνηση, ἡ δική σας φιλοτιμία, ἡ δική σας ἀγάπη πρὸς τήν Ἐκκλησία, συνιστοῦν τά ἀπτά πρότυπα καί τούς παράγοντες πού συντελοῦν σέ μεγάλο βαθμό στήν καλλιέργεια τῶν ἱερατικῶν κλίσεων, στήν διαμόρφωση τοῦ ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί τοῦ ὀρθοδόξου ἠθους καί στήν ποιότητα τῶν κληρικῶν πού θά διακονήσουν στό ἄμεσο μέλλον τήν ἀγία μας Ἐκκλησία.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀγῶνας σας φαντάζει πολλές φορές ἄνισος, ἀντίθετος στό πνεῦμα τοῦ κόσμου καί στίς ποικίλες ἀντιξοότητες. Σᾶς ζητοῦμε ἀπλά νά μή ἀπελπίζεστε καί νά διατηρεῖτε στραμμένο τό ὄμμα τῆς ψυχῆς στόν παντοδύναμο Κύριο, καί σᾶς δηλώνουμε τήν συμπαράστασή μας στόν κοινό ἀγῶνα μέ κάθε μέσον πού διαθέτουμε.

Θέλουμε ἐπίσης νά σᾶς ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐπισκόπων της γιά ὅσα ἐκτενῶς προαναφέραμε. Ἐπικαλούμαστε κάθε εὐλογία ἀπό τόν δωρεοδότη Κύριο καί προσευχομαστε νά σᾶς ἐνισχύει στό θεάρεστο ἔργο σας ἀλλά καί στήν προσωπική σας ζωή. Σᾶς συγχαίρουμε καί σᾶς εὐγνωμονοῦμε, πού μέ τόν δικό σας τρόπο συμβάλλετε καθοριστικά στήν κατάρτιση τῶν μελλόντων νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί στήν προετοιμασία τους γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς κλήσεως τοῦ Θεοῦ.

Σᾶς διαβεβαιοῦμε γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ σκέψη μας διαρκῶς βρίσκεται κοντά σας καί ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά συνεχίσει νά μεριμνᾷ καί νά συντρέχει σέ ὅποιοδήποτε κάλεσμά σας πρὸς ἐπίλυση τῶν ποικίλων δυσκολιῶν ἢ τῶν προβλημάτων πού ἀνακύπτουν στό ἐκπαιδευτικό σας ἔργο καί τήν ἐν γένει διακονία σας.

Εὐχαριστοῦμε, τέλος, καί εὐγνωμονοῦμε τόν πανάγαθο Θεό, πού ἀκόμα καί σέ δύσκολους καιρούς φροντίζει νά ἐμπνέει στίς καρδιές ἀνθρώπων, ὅπως τίς δικές σας, τήν ἀγάπη Του, τό πνεῦμα τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας Του καί τήν αὐταπάρνηση πού ἀπαιτεῖ τό ἔργο σας ὡς ἐκπαιδευτικῶν καί δὴ καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Μέ πατρικῆς εὐχῆς καί ἐν Χριστῷ ἀγάπη