

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός τούς Ἱεροσπουδαστές
ἐπί τῆ Ἑβδομάδι τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων
(1-7 Ἀπριλίου 2013)

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἄλλη μιὰ φορά ἀπευθυνόμαστε πρὸς σᾶς, θέλοντας μὲ πατρικὴ ἀγάπη νὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας. Γνωρίζουμε τίς δυσκολίες λόγω τίς οικονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ τὴν Πατρίδα μας καὶ ὅλον τὸν πλανήτη.

Γνωρίζουμε ὅτι καὶ σεῖς θὰ δειλιάζετε μὲ τὴν ἀποφασὴ σας νὰ σπουδάσετε τὴν ἱερά ἐπιστήμη μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν Ἱερωσύνη καὶ ὅπωςδήποτε θὰ βλέπετε μὲ ἀβεβαιότητα νὰ ξεδιπλώνεται τὸ μέλλον μπροστὰ σας.

Πραγματικά βρίσκεστε ἴσως στὸ πλέον δύσκολο μονοπάτι τῆς ζωῆς σας, ἐξ ἀφορμῆς τῶν νέων ἐργασιακῶν δεδομένων πού διαμορφώνονται στὴν Πατρίδα μας.

Ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος, ἀγαπητά μας παιδιά, ζεῖτε μέσα στὴν Ἐκκλησία, μετέχετε στὰ Μυστήριά Της, μυσταγωγεῖσθε στὴν ἀλήθεια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἀναζητεῖτε στὴν ζωὴ σας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Θέλετε νὰ ἔχετε στὴ ζωὴ σας τίς ἠθικὲς ἀρχές καὶ ἀξίες, τίς ὁποῖες διδάσκει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο γιὰ μιὰν ὑγιῆ κοινωνία χωρὶς πολιτικὲς, πνευματικὲς, κοινωνικὲς καὶ οικονομικὲς κρίσεις.

Ἴχετε ἀνάγκη σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ὄντως πραγματικὴ Ζωή, τὸν Χριστὸ μας δηλαδή, καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ἐφήμερο βίο, ὁ ὁποῖος προσφέρει ἀπολαύσεις πού ὀδηγοῦν σὲ κρίσεις τοὺς λαούς.

Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὅμως, βιώνετε ἓναν ἄλλο κόσμο, διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸν πού ξέρατε μέχρι σήμερα. Μεγαλώνετε σὲ ἓναν κό-

σμο, όπου πλέον ή απανθρωπιά, ή αδικία, ή ταπείνωση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ή σύγχυση, ή μηδενισμός τῶν πάντων παρουσιάζονται ἀναμεσά σας σάν τό θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖο ἔρχεται νά κατασπαράξει κάθε νεανικό ὄνειρό σας.

Σέ αὐτό τό μεγάλο σταυροδρόμι καί μέ αὐτά τά προβλήματα, βρεθήκατε μαθητές στά ἐκκλησιαστικά μας σχολεῖα. Μέ αὐτά τά νέα δεδομένα τῆς κοινωνίας μας καλεῖστε νά σπουδάσετε καί νά ἐντροφήσετε στήν ἀλήθεια τῶν θείων πραγμάτων.

Μήν δειλιάζετε. Μήν ἀπελπίζετε. Προσευχηθεῖτε περισσότερο στόν Τριαδικό μας Θεό, κάντε περισσότερο φίλους σας τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδαίτερα τόν προστάτη Ἅγιο τοῦ ὁποῖου τό ὄνομα φέρετε. Ἀποκτήστε δύναμη στήν ζωή σας μέ τήν μετάνοια καί τήν συχνότερη μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Νά γνωρίζετε ὅτι δέν εἶστε μόνοι σέ αὐτόν τόν νέο κόσμο ὅπου καλεῖστε νά ζήσετε. Πλῆθος Ἁγίων σᾶς συντροφεύουν, ἄξιοι ἱερεῖς σᾶς ἐμπνέουν στήν ἀπόφασή σας, καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας σᾶς καλεῖ καί σᾶς δίδεται ὡς τροφή καί ἁγιασμός.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, σᾶς παρακαλοῦμε νά συνεχίσετε μέ τήν ἴδια διάθεση τίς σπουδές σας στά ἐκκλησιαστικά σχολεῖα. Ὁ Χριστός μέ ἀνοικτό τό χέρι Του σᾶς ἀναμένει νά τοποθετήσετε μέσα σέ αὐτό τό δικό σας χέρι, γιά νά σᾶς ὀδηγεῖ, νά σᾶς προστατεύει, νά σᾶς ἐνισχύει καί νά σᾶς ἀγιάζει.

Ὁ Τίμιος Σταυρός, πού εἶναι ή σφραγίδα μας καί τό στήριγμά μας, τόν Ὅποῖον καί θά προσκυνήσουμε στό τέλος αὐτῆς τῆς Ἑβδομάδος (Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), νά φωτίζει τόν δρόμο σας καί νά σᾶς ἐμπνέει, ὑπενθυμίζοντας σέ ὅλους μας ὅτι ή Τερωσύνη εἶναι μία σταυροαναστάσιμη πορεία καί διακονία.

Αὐτός ὁ Σταυρός θά στηθεῖ κατά τήν ἔνδοξον παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας, ὅταν ἔλθει νά κρίνει ζῶντας καί νεκρούς. Ὁ ἴδιος ὁ Σταυρός θά κρίνει τόν κόσμο καί θά ἐλέγξει τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς.

Νά γνωρίζετε ότι οί εὐχές καί οί προσευχές μας θά σᾶς συνοδεύουν στήν πορεία σας, ὥστε αὐτή νά εἶναι εὐθεΐα, σταθερή καί μέ κατάληξή της τόν Οὐρανό. Νά εἶστε αισιόδοξοι καί ἡ καρδιά σας νά πάλλεται ἀπό ἀγάπη πρὸς τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή μας Ἰησοῦ καί τήν Παναγία Μητέρα Του καί Μητέρα ὅλων μας, τήν Κυρία Θεοτόκο.

Πατρικά σᾶς εὐχόμεσθε καλή πρόοδο στίς ἱερατικές σας σπουδές καί μέ πνευματικές νίκες καί κατάνυξη νά ζήσετε τό ὑπόλοιπο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τό δέ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου νά φωτίζει τήν ψυχή σας καί νά σᾶς δείχνει τό δρόμο του πού θά σᾶς φέρει πρό τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὡς Λειτουργούς Του.

Μέ πατρικές εὐχές