

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ ΕΛΛΑΣ Ο Ο Ι Ϊ Ä Ϊ Ο  
Ο Σ Ο Α Ε Ε Ε Σ Ο Ε Α Ο Ο Σ Ο Α Ε Ε Α Ä Ϊ Ο

Δ/νσις : Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Αθήναι  
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 1111

Αριθμ.

Αθήνησι 13<sup>η</sup> Μαρτίου 2013

Διεκπ. 568

Α Δ Ε Ο Ε Ε Ϊ Ο 2 9 3 8

Πρός

Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

**Θέμα:** «Περὶ τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ πού πέρασε, μέ ἀποκορύφωμα τῆ σημερινή μεγάλη ἡμέρα τῆς Σταυροπροσκυνησεως, ἔχει ἀφιερωθεῖ στίς ἱερατικές κλήσεις. Καί ἀπευθύνει λόγο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πρὸς τό ποιμνιό Της καί τό καλεῖ νά συμβάλει, ὥστε νά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν νέων, οἱ ὅποιοι θά προσέλθουν στό Ἱερό Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης γιά νά ὑπηρετήσουν τό Ἱερό Θυσιαστήριον. Νά γίνουν Ἱερεῖς, νά λειτουργοῦν, νά κηρύττουν καί νά ποιμαίνουν τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ. Νά λάβουν αὐτό τό ἰδιαίτερον χάρισμα, τό μέγα τῆς Ἱερωσύνης Ἀξίωμα, καί νά καταστοῦν Λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου, διδάσκαλοι καί καθοδηγητές τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καί Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Καί βέβαια αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει μέ παραινήσεις καί μέ παρεμβάσεις, οὔτε μέ ἐξαναγκασμούς ἢ μέ τάματα, ἀλλά αὐτό τό κάνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Εὐδοκεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἐπιλέγει τούς μέλλοντες Ἱερεῖς καί τούς καταξιώνει τῆς Χάριτος. Ἐπειδή ὅμως ἀπό τήν πείρα γνωρίζουμε ὅτι πάρα πολλές κλίσεις συμπνίγονται καί μαραίνονται, καί παρουσιάζεται συχνά τό φαινόμενο ἕνας νέος νά μὴν τολμᾷ νά ἐκδηλώσει αὐτὴ τὴν ἰδιαίτερη

κλίση του στήν οικογένεια ἢ στό περιβάλλον του, ἐπειδή φοβᾶται αὐτά πού θά ἀντιμετωπίσει, προσκρούοντας στήν ἄρνηση καί στήν ἀπόρριψη ἀπό τούς ἴδιους τούς γονεῖς του, ἀπό τούς οἰκείους κι ἀπό τούς φίλους του, ἢ συμβαίνει γιά τούς ἴδιους λόγους νά μήν καλλιεργεῖ τήν κλίση του αὐτή ἀπό ἐντροπή ἢ ἀπό ἀτολμία, καλοῦμε ὅλους σας νά συμβάλετε θετικά, ὥστε νά ἐνθαρρύνονται οἱ νέοι οἱ ἐφιέμενοι νά ἰερωθοῦν.

Ἀνάμεσά μας, βρίσκονται αὐτοί πού ὀνομαστί ὁ Θεός τούς ἐκλέγει καί τούς καλεῖ νά ἰερατεύσουν τήν δική Του ἰερατεία. Μερικῶν ἡ κλίση ἔχει ἀρχίσει νά διαφαίνεται. Πλησιάζουν τά ἱερά ἀναλόγια, διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα, κρατοῦν θυμιατήρια καί τά ἱερά μας σύμβολα καί χαίρουν. Χαρεῖτε τα καί ἐνθαρρύνετε τα. Ἐπαινέστε τα, πέστε τους ἕνα καλό λόγο, συγχαρεῖτε τούς γονεῖς τους, πείτε τους γιά τήν μεγάλη τιμή πού τούς κάνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Μήν τά ἀπαξιώνετε, μήν τά περιφρονεῖτε. Μήν μπαίνετε μπροστά στόν Κύριο, τήν ὥρα πού ἔχει βγεῖ νά καλέσει ἐργάτες στόν ἀμπελώνα Του. Σκεφθεῖτε ὅτι τά σημερινά παιδιά γίνονται ἱερεῖς σέ ἀφιλόξενη καί σκληρή γιά τούς ἱερεῖς ἐποχή. Τώρα πού οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου, τεχνοκράτες καί οικονομικοί ἀμύντορες, περιφρονοῦν τούς ἱερεῖς ὡς μή παραγωγικούς, σεῖς ἐνθαρρύνετε τούς νέους αὐτούς ἄνδρες πού πέφτουν στό πέλαγος τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ γιά νά προσφέρουν ἔργο. Ἔργο λειτουργικό, ποιμαντικό, διδακτικό. Νά χειραγωγήσουν ψυχές στόν Κύριο. Χωρίς νά φοβοῦνται τό ἄμισθον τῆς Ἱερωσύνης, προετοιμάζονται, σπουδάζουν, κοπιάζουν νά προετοιμασθοῦν γι' αὐτή τήν διακονία.

Ἵποδεχθεῖτε τους στό ἱερό θυσιαστήριο, στόν ἄμβωνα, στήν καρδιά σας τήν ἴδια, μέ θαυμασμό, μέ ἀγάπη, μέ χαρά, μέ ἀγαλλίαση. Ἔρχονται σάν ἀνθισμένοι νέοι βλαστοί νά μᾶς ἐνθαρρύνουν, νά φορτίσουν μέ ἐλπίδες τήν ἱερατική οικογένεια, τό τίμιον Πρεσβυτέριον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας κι ἐμᾶς ὅλους, τόν Λαό τοῦ Θεοῦ τόν ἅγιο.

Ἐλᾶτε λοιπόν νά ἐνθαρρύνουμε τούς νέους πού ἀνεβαίνουν μέ ἱερό ἐνθουσιασμό τίς βαθμίδες τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου.

Ἄς ἀκολουθήσουμε τούς πατέρες μας, πού τιμοῦσαν τούς Ἱερεῖς. Πού τούς τάιζαν καί τούς πότιζαν καί συγχρόνως τούς φιλοῦσαν τά χέρια. Καί σεῖς πρό πάντων, ἀδελφοί μας, προσευχηθεῖτε νά δίνει ἀξιούς Ἱερεῖς ὁ Θεός στήν Ἐκκλησία Του.

Μέ ἄπειρες ἐν Κυρίῳ Εὐχές

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος

† Ὁ Ἀθηνῶν **Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ**, Πρόεδρος  
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος,  
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς,  
† Ὁ Δράμας Παῦλος,  
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος,  
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,  
† Ὁ Κορίνθου Διονύσιος,  
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος,  
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος,  
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος,  
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ,  
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης,  
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ